

חכמת מיכאל

לעילוי נשמת מיכאל בן איננה ז"ל

זמני השבת
19:16 חדלקת נרות
20:06 צאת השבת
20:58 רבינו תם

דבר הפרשה

הידענות?

פרשת עקב-המפתח להצלחה-עקביות!

התורה אומרת, והיה ערב תשמעון את המשפטים האלו.. ושמר ה' אלוהיך לך.. את הברית ואת החסד.. והסיר ה' ממך כל חולי, וכל מדווח מצריים הרעים.. לא יהיה בך עקר ועקרה.. יהיו לכולם ילדים! וברך פרי בטןך.. ופרי אדמתך.. ברכה בפרנסה!

כמה ברכות!! על מה התורה מבטיחה לנו כל כך הרבה שכר, איך נזכה לכל הברכות האלו? אומרת התורה; והיה עקב תשמעון!! תהיו בשמיעה תמידית!! איך מגיעים לזה? מה הכוונה שמיעה תמידית?

אלא התורה באה לומר לנו את המפתח להצלחה בחיים! את היסוד לכל הברכות בתורה! עקביות!! התמדה! להיות במצב של קבע! הבעיה היום ששום דבר אצלינו לא קבוע.. אנחנו חיים לפי איך שהולך היום.. פעם מברכים, פעם שוכחים, פעם מתפללים, פעם לא הספקנו.. פעם שומרים על לשון הרע.. פעם מדברים.. מתחילים משהו חדש.. ועוברים משהו אחר.. לכן לא רואים הצלחה! לא רואים התקדמות.. כי אין קביעות! באה התורה ואומרת לנו -אתה רוצה ברכה בפרנסה! בעסקים! תהיה אדם עקבי.. התחלת משהו תלך איתו עד הסוף.. אל תחליף מקצוע או עבודה כל שני וחמישי..

אתה רוצה ברכה בזוגיות? הצלחה במערכת יחסים תמשיך כל הזמן לעבוד על זה.. לעזור לאישה בבית.. לפרגן.. לתת מילים טובות. לא פעם פעמיים וזהו.. לחזר לשיגרה. ככה לא מצליחים בזוגיות. וגם אותו דבר חינוך ילדים.. צריך המום השקעה. המון זמן עם הילדים.. לא לשבת פעם אחת עם הילד.. וזהו.. תעשה לך משהו קבוע. תמצא זמן ללמד איתו לשחק איתו.. להיות לצידו המתכון להצלחה.. עקביות!! ולכן כתוב-תשמעון! לא תשמעו פעם אחת!

אלא תמיד תהיו במצב של שמיעה!! של עקביות! וכן בעניינים רוחניים.. התחלת לבוא לתפילות במניין.. תמשיך! תעשה לך קבע! לא רק פעם פעמיים בשבוע.. התורה מבטיחה לנו סגולה לפרנסה!! לברך ברכת המזון.. לומר תודה לבורא עולם! התחלת לברך ברכת המזון.. על האוכל.. תתחיל להתרגל שיהיה בצורה קבועה. וכן כל דבר שאנחנו עושים -אם נתמיד ונקבע לעצמינו מטרה -ולא נתייאש באמצע-נקבל את כל הברכות מידיי של בורא עולם!!

והיה עקב תשמעון.. מה אני מבקש ממכם? שתקיימו את הדברים הקטנים, שאתם לא שמים לב אליהם.

מה אני מבקש ממכם? שתקיימו את הדברים הקטנים, שאתם לא שמים לב אליהם. אל תזלזלו בברכות, בתפילה, בקיום המצוות.

אני לא מבקש תהיה צדיק ביום אחד, תשמור את כל התורה. רק דברים קטנים.. נראה אותך מסוגל. הרי זה לא דבר קשה, אלו דברים שאנחנו ממילא עושים, רק לא שמים לב, הכל נהיה דבר שבשיגרה. אם נסתכל על דברים קטנים שאנו עושים -כמו ברכות, איך אנחנו מברכים בצורה מהירה, בולעים חצי מהמילים, התפילה מריצים במהירות בלי לחשוב לפני מי אנחנו עומדים. מניחים תפילין בלי רגע ובלו משמעות לכלום. הכל נהיה מכני.

שלא נדבר על דברים קטנים, שבכלל כבר נהיה נפוץ בחברה, כמו דיבורי לשון הרע ורכילות, ושנאה, קנאה, כעס. ועוד.. שמי בכלל מנסה לעבוד על הדברים האלו היום. וכן בנושא צניעות, מה כ"כ גרוע להתלבש ככה, מה הבעיה בחצאית הזאת, בפאה הזו, מה כבר עשיתי. וכן בשמירת העיניים, מה כבר ראיתי, זה לא פריצות, זה בסדר. אין בעיה לראות כך וכך, אין שום רגש לכלום. כבר החושים שלנו נהיו כהים. האם חשבנו פעם שאלו עבירות דאורייתא? כבר שכחנו מהם בכלל. מי מעז לדבר או להעיר על הדברים האלו היום.. כולם ככה.. מה אני יעשה.. כבר לא מרגישים שאנו עושים עבירה או מזלזלים בתורה ומצוות. וממילא הכל נהיה מצוות אנשים מלומדה.

האם אנחנו חושבים על בורא עולם? לעשות לו נחת רוח, לקיים מצוותיו ולשמור את חוקי התורה? האם באמת איכפת לנו מתורה ומצוות? האם אנחנו אנשים שומרי תורה ומצוות כדי לעשות לו נחת רוח? אם נחשוב בצורה כזו, הכל יראה אחרת.(הרב יצחק לסרי שליט"א).

שו"ת עם הרב מוצפי שליט"א



חינוך זה לאהוב!

חינוך בימי הקורונה-ישתבח שמו לעד, אפילו בחופש הגדול אנחנו נמצאים כל היום בבית עם הילדים. באמת ניסיון כזה בחינוך ילדים, להיות ממש כל היום, כל הלילה, ביחד. איך להעסיק אותם? לא להעסיק אותם? איך להסתדר אתם? איך לחיות אתם? אף אחד לא עמד בכזה ניסיון אף פעם, בכל ימי חייו. אף פעם.

חינוך זו אהבה-צריכים לזכור: חינוך, זו אהבה. חינוך, זה דוגמא אישית. חינוך, זו נתינה. לאהוב את הילד כמו שהוא, זו רק אמונה. אתה שמח בחלקך. זה חלקך, הילד הזה בדיוק כמו שהוא, זה חלקך. אתה צריך לאהוב אותו ככה, ואז תוכל לתת לו. ואז תוכל להשפיע עליו, ואז תוכל באמת לשנות אותו. ואז תוכל לחנך אותו. לפני שאתה אוהב אותו, אתה לא יכול לחנך אותו.

נתינה דוגמא אישית-אחר כך, אתה נותן דוגמא אישית. נראה אותך, כשאתה מתנהג בצורה נכונה בדיוק בזמן בו הילד מתנהג בדיוק נגד האמת. אז זו דוגמא אישית.

חינוך זו נתינה. מה זו נתינה? אדם יכול לתת מה שיש לו. אדם יש לו אמונה - יכול לתת אמונה. אדם שאין לו אמונה לא יכול לתת אמונה. כל המידות וכל החינוך זה, מה שיש לך אתה יכול לתת. לכן חינוך זו נתינה. קודם כל תראה אם יש לך אצלך את מה שאתה רוצה לתת. אם יש לך - אתה יכול לתת, אם אין לך - אתה לא יכול לתת. **אמונה-הכל שייך לאמונה.** רק האמונה היא ההצלה של הבגאדם. כשאדם מאמין שזו ההתמודדות שלי, גם עם החסרונות שלי, גם עם החוסרים שלי עצמי, גם עם מה שאני צריך לחנך את עצמי - זה חלקי. הוא לא מאשים את עצמו, הוא לא רודף את עצמו, הוא לא עצוב. הוא יודע, זה חלקי ועם זה אני אתמודד.

הודיה-תגיד תודה שבכלל יש לך ילד. תגיד תודה על הילד הזה. תגיד תודה גם על מה שלפי דעתך לא טוב, כי זה חלקך. תגיד תודה על הכל. תגיד תודה, ותלמד את הילד להגיד תודה על הכל. אומרים תודה על מה שיש ועל מה שאין. ילד שאומר תודה הוא מחונך.(הרב שלום הרוש שליט"א-באדיבות מוקד תהילים ארצי.)

- יש מי שפרסם את עצמו משיח בעיתונים? לי יש רשימה של עוד 1001 מוהו, ורובם לא לוקחים את התרופות בבוקר.
- שמעתי שיש עניין לנער את הבגד לפני הלבשה ואת מצעי המיטה לפני השינה, האם יש משהו בדבר? בהחלט לא, רק בגד שהיה זרוק על הרצפה או מונח בעירבוביאי מובא בקבלה לנער, ועיין אורחות ציון.
- האם מותר לשליח ציבור לאחר שסיים את תפילת הלחש לרדת מהתיבה למקום מושבו ע"מ להניח תפילין של ר"ת ולחזור לתיבה לתפילת החזרה(אין בעיה של טורח ציבור)? על פי הקבלה אין לו לזוז ממקומו, על פי ההלכה יש לו על מה שיסמוך.
- יש לנו מכר שעובד באחת הרשתות הגדולות, האם ניתן לקחת ממנו את כרטיס עובד שלו על מנת לקבל הנחה באחת מחנויות הרשת? אסור לעשות כן, ואין ברכה במוצרים המושגים באופן כזה.
- האם יש בעיה ללבוש מעיל העשוי מפרווה של חיה? ואם לא מדוע? רק מהבחינה המוסרית יש נמנעים, אך הלכתית התורה התירה לנו להשתמש בבעלי חיים לצרכינו, כמו שאתה משתמש בנעליים, חגורות, ועוד מוצרי עור.
- האם צריך להגיד "עיני כל אליך ישרו" לפני כל ברכת המוציא? אומרים.
- האם מותר לאחות גדולה לספר את אחיה בין התשע? (רגילה לספרו). מותר בהחלט ללא כל חשש.

בדיחוידע....

3 חברים, שמן רזה ושלד עצמות רוצים להתחתן עם הבת של המלך. אז המלך אומר להם לקפוץ מהגג של הארמון שלו ולא יקרה לו כלום הוא זה שיתחתן עם הבת שלי. שלד העצמות קפץ ונשבר, הרזה קפץ ונשבר, השמן קפץ ונפל על פיל ולא קרה לו כלום. אחר כך אמר המלך מי שיצליח ללמד את הפיל להגיד כן ולא הוא יתחתן עם הבת שלי. בא שלד העצמות אל הפיל ואומר לו תגיד כן ולא והפיל לא עונה, בא הרזה ואומר לפיל להגיד כן ולא והפיל לא עונה, השמן בא אל הפיל ואומר לו זוכר איך שקפצתי עליך והפיל אומר כן, השמן אומר רוצה עוד פעם והפיל אומר לא..

שני שיכורים יושבים בחוף הים פתאום נעשו רעבים... ורואים תרנגול עובר, אחד אומר לשני "בוא נתפוס אותו..." תפסו את התרנגול, מרטו לו את הנוצות, שחטו והדליקו מדורות ובישלו אותו... אכלו והיו מרוצים. פתאום עובר מישהו ושואל אותם "אולי ראיתם את התרנגול שלי?" אחד השיכורים מצביע על הנוצות ואומר לו "הבגדים שלו פה, אולי הוא נכנס לים..."

חידודון

מה הקשר בין רימון לרבי שמעון בר יוחאי?

פתרון מעלון קודם - באיזה סיבה לא התניעה המכונית שהייתה אמורה להסיע את הרב חיים קנייבסקי שליט"א?
רבינו הזמן לברית, והאב בא לקחתו עם מכונית חדשה. ורבינו נכנס והנהג לא הצליח להתניע את הרכב, וכמה שניסה לא הועיל. הזמינו מונית ורבינו נסע במונית. ואז הנהג שוב ניסה להתניע והרכב נסע ללא שום בעיה. שאלו רבינו לבעל הרכב: תאמר, האם אתה מלווה בריבית, השיב האיש: לא, אבל מכונית זו קיבלתי מחתני והוא מתעסק עם ריבית. (ע"פ 'כל משאלותיך', הגר"א מן שליט"א, הובא ב'דברי ישיח' בהר תשע"ח)



קרוב מתאספים השלשה בביתו של הפנהל



בביתו של זלמן לייב



סיפור לשבת

כל פעולה קטנה שלנו שווה בשמיים...

מעשה היה בבית ההארכה במושב שורש. משגיח הכשרות של המקום, היה נוהג לארגן מדי יום ביומו מניין לתפלת מנחה. יום אחד ראו שחור עשירי למניין. המשגיח יצא לחפש אדם להשלמת המניין, פגש יהודי פשוט, והציע לו להצטרף. לא הבין האיש מה הוא שח, ומה פרושו של המשג 'מניין'. לאחר שהוסבר לו גדל חשיבות המצווה, הסכים האיש להצטרף אליהם. והנה אך עלה שלש מדרגות לבית הכנסת, הגיע בנו של אחד המתפללים, וכבר לא היה צורך באותו יהודי. הודה לו המשגיח על רצונו הטוב, ופטרו לשלום. לאחר כעשר שנים, ראה משגיח הכשרות בחלומו, את אותו אדם שרצה להשלים מניין, ופניו קורנות. האיש אמר לו: "עזבתי את העולם לפני כחודש... ואי אפשר לתאר איזה שחר קבלתי בשמים על שלוש המדרגות שעליתי כדי להשלים לכם את המניין... אני מבקש ממך, יש לי בן אחד ויחיד, רחוק מתורה ומצוות, המתגורר בירושלים, לך אליו, ותבקש ממנו בשמי שיאמר עלי קדיש." ואם כה גדול שכרו של מי שעלה שלוש מדרגות כדי להשלים מניין ולבסוף לא היה בו צורך והלך, א"כ מהו שכרו של מי שמתפלל את כל התפלה? וכן מעשה שהיה עם רבינו הבבא סאלי זצוק"ל שהגיע אליו יהודי לקבל ברכה, ולהפתעתו הרבה - במקום לברכו - החל הרב להשפילו ולבזותו לעיני הרבים, כשהוא יוצא אבל וחפוי ראש מביתו של הרב. כולם התפלאו לראות: מה הוא כבר עשה, שהבבא סאלי מבזה אותו כך ברבים ללא כך סיבה?! לאחר שהאיש יצא מביתו, שאלו את הבבא סאלי, רבינו הרי אסור להלבין פני אדם ברבים? הסביר להם הרב, שראה (מה שאנו הקטנים לא מסוגלים לראות) שמלאך המוות ליווה את האיש הנכנס אליו, ופירוש הדבר שנגזרה עליו גזירה מן השמים להפטר באותו היום במיתה משונה מן העולם [בתאונת דרכים ב"מ]!!! וכידוע שבושה גם כן נחשבת "לשפיכות דמים", ולכן יכולה לבטל גזירת מוות, ולכן עשה הבבא סאלי, והחליף לו את הגזר דין מוות תמורת הביזיונות!! בדרכו חזרה לביתו מהבבא סאלי, אכן נקלע האיש לתאונת דרכים מסוכנת ע"י משאית, ורק בדרך נס ניצל, ומאוחר יותר חזר לביתו של הבבא סאלי להודות לו על שהציל את חייו!! (אמרי יחזקאל)