

# חיזוק יומי – כי תצא תש"פ

מעשה במשרתת יהודיה,  
שהיה בעולם מה שהיה, ונתהפכו היצרות, ותחתונים משלו בעליונים וכו'. ומזה נהיה שהיתה משרתת  
יהודיה...

והיתה משרתת במסירות גדולה, ויצאה לגמרי מהפינוק של העולם...  
\*

כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. רצה לומר שיש להשם יתברך  
עסק עמו ושאינו פועל בטל שבין לילה וגו' (יונה ד' י') וכחיתו שדה שלאחר מיתתם נאבדו ואינם.

רק צריך להאמין כי נפשו ממקור החיים יתברך שמו והשם יתברך מתענג ומשתעשע בה כשעושה רצונו.

וזה פירוש (שמות י"ד ל"א) ויאמינו בה' ובמשה עבדו פירוש משה רצה לומר כלל ששים ריבוא נפשות  
ישראל בדור ההוא האמינו שהשם יתברך חפץ בהם"

\*

לא מספיק לדבר מן האמונה, אלא לחיות את האמונה!

ולחיות עם האמונה פירושו של דבר הוא - לחיות עם הסיבות שהקדוש ברוך הוא מזמין לידו!!!

וכל אימת שמזדמן לו כעס, או רוגז, או צער ומכאוב,

יִדַע, שמן השמים קוראים לו, שעל ידי הימנעותו מן הכעס - על ידי הסיבה שהקדוש ברוך הוא זימן לו  
בשעה הקריטית - בכך חי את האמונה!!!

(מכתב סו)

\*

כאשר הבורא מביא אותך לידי ניסיון, עליך להלביש את עצמך בפחד מן הסכנה בה אתה שרוי.

ומהי הסכנה?

הסכנה היא לא שמא חס ושלום יקרה לך משהו - כי זה הרי ניסיון, לא עונש!

וה' הרי נותן לך את הניסיון כפי הכוחות שיש בך, והוא גם נותן לך כעת כוחות שלא תיפול!

אלא, על מה יהיה פחדך? שלא תאבד את התחושה שאתה תלוי באמא...  
\*

כשאני רואה שאני תוהו ובוהו ממש,

אז איך בכל זאת אני פועל, ועושה, ונושם?

אלא שיש בי כוח מהקדוש ברוך הוא!

שהוא מנשים אותי, ומנפח ומזרים בי כל הזמן כוחות, וכתוצאה מכל אני פועל ועושה פעולות –

אבל אין לי משלי כלום!!!

**כשיהיו אצל האדם כאלו מחשבות - זה נקרא שהוא מתחיל לעבוד, 'מ'נעמט זיך צו די עבודה'!!!\***

**סיפר ר' ישעיהו בורנשטיין: לפני שנים רבות למדתי מדי ערב בחברותא עם יהודי בעל תשובה.**

**יהודי שהיה עובד לפרנסתו במשך כל היום, ובערב היה לומד עם חבר בחברותא.**

**כעבור תקופה התעורר בו חשק להרבות בלימוד התורה, והוא סיפר לחבר שהוא חושב לעזוב את עסקיו ולשקוע בעסק התורה כל היום.**

**הציע לו החבר שיבוא איתו לר' אשר, להתייעץ עמו על העניין.**

**באו יחד לביתו של ר' אשר והלה הרצה את דבריו לפני ר' אשר.**

**שאל אותו ר' אשר: אתה הרי לומד תורה!**

**ענה היהודי לר' אשר שאמנם הוא לומד, אבל זה מעט מאוד!**

**וכמו כן, הלימוד הוא גם מתוך עייפות, לאחר יום שלם של עבודה, ולא בראש פנוי וצלול –**

**ולכן הוא רוצה לעזוב את עבודתו - כדי שיוכל ללמוד מתוך שלווה הנפש...**

**אמר לו ר' אשר: מי אמר לך שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך תורה מתוך הרחבת הדעת? אולי חביב בעיניו הלימוד שאתה לומד מתוך מאמץ דווקא?!**