



בגיליון השבוע

עולם חסד יבנה // יוזמה חדשה: מאגר הדיור החרדי!
תורת חסד // האם יש דבר שחשוב יותר מבית המקדש?
דבר המערכת // כיצד נתכונן לעתיד לבוא?



דבר המערכת

שתהיו אוהבים זה את זה

אומרים ששני דברים נשארו לנו מאז חורבן בית המקדש: הכותל המערבי, ושנאת החנם... 😊

צחוק בצד, ועכשיו ברצינות. אם נתעמק קצת במשפט הזה, נמצא הבדל ברור בין שני הדברים. בעוד הכותל המערבי מדגיש בפנינו את עומק הגלות בה אנו חיים, הרי שנאת החנם היא דווקא זו המנציחה את המצב הזה, ובעצם חוצצת בינינו לבין הגאולה המיוחלת.

זה הנושא שלכאורה היה צריך להעסיק אותנו, בימים אלו בפרט ובכל הימים בכלל, איך לתקן את אותו קלקול היסטורי שטרם תוקן מאז חורבן הבית.

עלינו לעסוק אפוא באותן השנאות שבין אדם לחברו, צרות העין, הזלזול, הציניות, הקנאה והמתח שקיים בין האנשים. כאילו המושכל ראשון מוכרח להיות של חוסר אמון, כאילו ההתייחסות הבסיסית לכל אדם ולכל דבר חייב להיות מתוך לעג, כאילו כל בקשה דינה הראשון להידחות בכעס. כמה סכסוכים, מחלוקות, ריבים, שנאות, פילוגים, קנאות ומדנים, נובעים מהמושג 'שנאת חנם'.

המשך בעמוד הבא

בשורה ותקוה לציבור רוכשי הדירות מאגר הדיור החרדי!

עמוד 2



תורת חסד

הגאון רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א
ראש ישיבת "באר התורה" ונשיא הגמ"ח

פתחנו בפרק הקודם, בתיאור המעשה הנורא של רבן יוחנן בן זכאי, שקיבל רשות מאספסינוס לבקש ממנו בקשה אחת, והוא לא בחר בבית המקדש, אלא בחר להציל את יבנה וחכמיה.

ממעשה זה קיבלנו חיזוק, לנושא נחוץ העומד על הפרק, להקים מסגרות רבות ככל האפשר, לבני הישיבות השוהים בבתיים בלא יכולת לשוב אל כותלי הישיבות. ואין לשער ולתאר את מעלת הענין הזה, אשר גופי תורה רבים תלויים בו, ומאחר ומדובר על מסגרות שאינן עולות על שלושים בחורים, יכול כמעט כל אחד ליזום ולייסד מסגרות כאלו, ולהציל עולמות של ממש.

מדוע העדיף רבן יוחנן את חכמי התורה על פני בית המקדש?

קעת נותר, להרחיב וליישב את התמיהה הנוראה, מדוע ביקש רבן יוחנן בן זכאי את יבנה וחכמיה, ולא את בית המקדש, וכי יבנה וחכמיה חשובים יותר מבית המקדש?!

בעל השרידי אש צ"ל (ולפרקים עמוד רלא), עומד על מעשה נוסף, ממנו ניתן לראות, עד כמה לא הסיח רבן יוחנן בן זכאי את דעתו, עד יום מותו, מבנין בית המקדש. כאשר רגע לפני מותו, ביקש להוציא את הכלים מהבית, כדי שלא יקבלו טומאה במותו, ויהיו ראויים לשימוש מיד עם תקומת בית המקדש.

אולם אף על פי כן, ולמרות שאין דבר גבוה מבית המקדש, שהוא מקום השראת השכינה, ביקש רבן יוחנן דוקא את יבנה וחכמיה.

בית המקדש מקבל את משמעותו וקיומו - מכח לומדי התורה

המשך בעמוד הבא

תגובות והערות על המדורים השונים יתקבלו בברכה בדוא"ל: Alon@hagmach.org.il | או 6428158@gmail.com
מכתבים מובחרים יפורסמו בל"ג (ניתן בעילום שם)

פניות לגמ"ח המרכזי בדוא"ל: office@hagmach.org.il או בפקס: 02-6428158

יו"ל ע"י הגמ"ח המרכזי | עורך: הרב יעקב גולדשמידט | כותבים ומשתתפים: הר"ג ר' יצחק אייזיק וינברג, הרב פנחס אריה רוזנטל, הרב יעקב סירוטה, הר"ג ר' אשר וסרמן | עיצוב גרפי: א.ג. | לפניות לועדה הרוחנית: הר"ג ר' חיים כהנא 5610681@gmail.com

כבר עמדנו על כך בעבר, שבסוף זמן בית שני, היו ישראל עוסקין בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים. כך מובא בחז"ל. ובמילים אחרות: הם דווקא היו בעלי חסד משכמם ומעלה, שעשו רבות עבור אחרים. ובכל זאת שררה ביניהם שנאה. היו בני אדם אוכלין ושותין זה עם זה, ודוקרין זה את זה בחרבות שבלשונם. נשמע קצת מוכר...

ואבינו מלכינו, שמעונו עומד בשיממונו, בדיוק בשל השנאה הזו, צופה בנו בערגה ושואל: פארוואס קינדערלאך, פארוואס? אני הרי משתוקק לשוב ולשכן את שמי ביניכם, אז מה כואב לכם לפרגן אחד לשני? למה לא תשמח בהצלחת זולתך? מדוע החלק בנפש של הפרגון כל כך צר? מדוע חיוכים קטנים ומילים טובות, בחינם, הם לעיתים קצת נדירים? מדוע מסתובבים אנשים, שמקריבים עצמם בשביל לזכות לפיסת הכרה, לשביבי הערכה, אך נותרים מרוקנים, שדופים ומאוכזבים מחוסר תשומת לב?

איכה ישבה בדד העיר, מובא במדרש, ר"ת איבה. כי זוהי סיבת החורבן. וזוהי התשובה לשאלה הזו: איכה ישבה בדד? איך? - כי ישנה איבה.

וביום בו תינטל אותה איבה, וכשאהבה, אחוה וחסד יבואו תחתיה, אזי יביאנו הבורא ששים ושמחים אל בנין עירנו. ובאותו הזמן שינחם את כל חורבות ירושלים, וישם מדברה כגן ה', אזי ששון ושמחה ימצא בה, תודה וקול זמרה, באחדות גדולה של גאולה אמיתית ונצחית.



והנה מרגלית יקרה מפז שמענו, מפי המגיד הנפלא רבי בנימין פינקל שליט"א, שזכות וחסד גדול הוא לחלוק אותה אתכם כאן. מתנה, שבכוחה להפיח באפינו רוח של נוחם ותקוה טובה.

המתנה הזו מופיעה בדברי המהר"ל בספרו נצח ישראל (פרק מו), אודות ענין המשיח.

נקדים לכך את הידוע, כי ששת אלפי שנות העולם הזה הינם כנגד ששת ימי בריאת העולם. אנו נמצאים כעת באלף השישי, בשלהי שנת שבע מאות שמונים! כלומר, ביום שישי בין הערביים, בשעת הדמדומים לפני שהשבת נכנסת. אנו

והטעם לדבר, משום שבית המקדש עצמו מקבל את משמעותו - רק מכח יבנה וחכמיה!

משום שאלולא הקשר הפנימי הנרקם בלב כל יהודי, בזמן שהוא מקבל תורה מחכמי התורה, אזי גם כשהוא יגיע לבית המקדש - הוא ייגש בצורה לא ראויה. וכמאמר הכתוב (יחזקאל ז כב) 'באו בה פריצים וחללוה'. לפי שמי שלא קנה תורה, ניגש כך אל בית המקדש, כדי להשתמש בו ככלי לכפרת עוונות, עד שהוא חוטא שוב ושוב ומסתפק בהקרבת קרבנות כדי לנקות עצמו מחטא.

זה הוא עומק בקשתו של רבן יוחנן בן זכאי, כאשר ראה ברוחב דעתו, את כח הקיום של כלל ישראל לאורך ימים ושנים, אשר הוא תלוי רק בלימוד התורה.

והם הם דבריו הידועים של הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשניות, שהטעם שרבינו הקדוש סידר את המשניות, משום שראה שעם ישראל עתידים לצאת לגלות, וידע שרק לימוד התורה יחזיק אותם.

ולכן, למרות שאין דבר גבוה מהשראת השכינה בבית המקדש, אולם קיום התורה נחוץ יותר מקיום בית המקדש, בשביל לשמר את עם ישראל לדורי דורות.

**קיום התורה
נחוץ יותר
מקיום בית
המקדש -
בשביל לשמר
את עם ישראל
לדורי דורות**

ניתן להאזין מידי יום לשיעור היומי הנמסר בהיכל ישיבת "באר התורה" לאחר תפילת שחרית, ובו מסרים חינוכיים מפרשת השבוע.
מספר הטלפון: 077-314-1174 > 1 > 2



עולם חסד יבנה

במה של כבוד ליוזמות ופתרונות למצוקת הדיור

בשורה לציבור: הוקם מאגר הדיור החרדי!

מצוקת הדיור הפכה מזמן לנושא מדובר בכל מקום, ובציבור החרדי בפרט. משפחה חרדית 'ממוצעת' צריכה במהלך שנות חיתון הילדים לרכוש במצטבר כמה וכמה דירות, דבר הנראה רחוק מאד ליישום בשביל משפחה ברוכת נפשות, עם נתוני השתכרות לא גבוהים במיוחד.

זוהי הסיבה, שניתן לשמוע אברכים צעירים, שזה עתה נישאו, דואגים באמת ובתמים, כיצד ירכשו דירות, בבוא היום, לילדיהם העתידיים...

אכן, הצורך האמיתי של הציבור - הוא הוזלה משמעותית של מחירי הדירות, אבל גם עזרה קטנה יותר - חשובה עד מאד. וצורך זה מקיף את כל שדרות הציבור החרדי.

בשנים האחרונות המחירים מאמירים, ללא הרף. במהלך שני העשורים האחרונים, טיפסו המחירים במאות אחוזים (!), דבר

ברגעי ההכנות השוטפות לקראת בוא המלכה.

וכך אומר המהר"ל: ימות המשיח יהיו בבחינת יום טוב הסמוך ליום שכולו שבת. וקיימא לך, אין יום טוב מכין לשבת, כלומר, אי אפשר יהיה להתכונן בימות המשיח לקראת העתיד לבוא. אלו ימים אין חפץ בהם.

אבל יש מוצא, מגלה לנו המהר"ל בחסדו: עירוב תבשילין!

בודאי פשוט הדבר, שימות המשיח יהיו ימים אשר אין בהם חפץ לענין של השתנות גמורה, כלומר, שרשע יהפוך לצדיק. אבל עדיין, מי שהשכיל מבעוד מועד, קודם שהתקדש יום טוב, להכין עירוב תבשילין, היינו, הוא החל עוד מלפני התקדש החג לבשל לכבוד שבת, הוא זה שיוכל גם להמשיך ולבשל בעיצומו של יום טוב, להתכונן ולהשתלם, להתקדש ולהתגדל לקראת יום שכולו שבת...

הנה כי כן, אנו יכולים להתחיל לעשות חסד, להטיב עם הזולת, להאיר פנים ולהעניק לסובבים אותנו, הקרובים והרחוקים, מעצמנו, מכספנו ומליבנו, ועם בוא משיח צדקנו במהרה - נוכל להמשיך בזה ביתר שאת ועז!

זה יהיה התיקון האמיתי והנכון לסיבת הגלות. במקום שנאת חנם אמור מעתה: **אהבת חנם.**

אֲשֶׁרִי מִחֶכְהָ וְיַגִּיעַ, וְיִרְאֶה עֲלוֹת אוֹרָךְ, וְיִבְקְעוּ עָלָיו שְׁחָרְיָךְ. בקרוב ממש אמן. ■



”וכך אמר להם הקב"ה לישראל, בניי אהוביי, כלום חסרתי דבר שאבקש מכם? ומה אני מבקש מכם, אלא שתהיו אוהבים זה את זה, ותהיו מכבדים זה את זה, ותהיו יראים זה

מזה

(אליהו רבא כח)

שהוביל למצוקה אדירה לאלפי משפחות מידי שנה. לעיתים גובל הדבר בינפשותי ממש, כאשר אנשים מתחייבים לסכומים שאין באפשרותם לשלם בכל ימי חייהם, רק כדי 'לסגור את השידוך'.

זעקת הציבור נשמעת בכל פורום אפשרי, והבעיה הוצבה לפתחיהם של גדולי התורה וראשי הישיבות שליט"א, ומדירה מעיניהם שינה; גדולי התורה שליט"א, מבקשים משלוחיהם העוסקים בצרכי ציבור, למצוא מזור לבעיה הקשה.

לאחרונה אנו מסקרים רבות את פתרון הפריפריה. אמנם, רבים מן הציבור נרתעים מפתרונות דיור מרוחקים מעין אלו, בשל הקשיים המובנים. אך אין ספק, כי מי שרוצה למצוא דירה במחיר זול באמת - זהו הפתרון הזמין כיום.

בשבועות האחרונים, נהגה בלב עסקנים בכירים ובהתייעצות ובעידודו של ראש ישיבת 'באר התורה' הגאון רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א - רעיון כביר, שבעזרת ד' יהווה עזרה נוספת על פתרון הפריפריה. לדברי 'מבינים' בתחום - מדובר במיזם גאוני, ועם זאת - פשוט ביותר...

התכנית המדוברת, הקמת מאגר דיור חרדי, שיאגד את כלל מחפשי הדירות בציבור החרדי, זוגות צעירים או משפרי דיור. ייפתחו מוקדי הרשמה למאגר - ללא תשלום - כשכל נרשם יציין את העיר המועדפת



עליו, וכן את האזור המבוקש ופרטים נוספים. בשלב הבא, צוות המאגר ינתח את הנתונים, יערוך פילוח לפי ערים ואזורים, ובכך יקבל תמונה ברורה של התפלגות הציבור לפי גובה אזורי הביקוש. לאחר

מכן, תוצג בפני הקבלנים תמונת מצב עם כח קנייה גדול, שללא ספק יוריד את המחירים באחוזים ניכרים.

גם לענין הפריפריה, בו אנו עוסקים לאחרונה רבות בדברון הציבור ללכת ולהשתקע בקהילות התורניות הנפלאות הצומחות בה, היא בעז"ה תועלת ממיזם זה. מפני שאם יהיו מאות פניות של אנשים המעוניינים באחת מערי הפריפריה, וכתוצאה מכך יתהווה כוח קניה באותו המקום במחיר מוזל, ממילא אנשים נוספים יחפצו יותר להגיע גם הם, אל הקהילה המתפתחת, פורחת ומצליחה.

המיזם קרם עור וגידים, ויצא לפועל על ידי חברת 'צמרת קשרי נדל"ן', חברה שפעלה רבות בנושא הנדל"ן בציבור החרדי. מוקדי ההרשמה נפתחו והציבור נקרא להירשם לתכנית, ללא עלות וללא התחייבות. בחברה מדגישים, כי המאגר יפנה רק למיזמים בטוחים, עם כל הביטחונית ובכפוף לחוק המכר, וללא לקיחת סיכונים כלל.

ואכן, מאז הקמת המאגר, כבר פנו מספר יזמים גדולים, לגבי שלושה פרוייקטים, בבית שמש, בפתח תקוה ובגליל, כאשר באמתחתם הצעות מיוחדות הכוללות דירות במחירים זולים מהשוק, וכן הטבות משמעותיות - כל זאת כמובן באם תהיה קבוצה גדולה.

כעת, הכדור נמצא אצל הציבור. באם תצלח בעזרת ד' ההרשמה

המשך בעמוד הבא



איש את רעהו

מכתבים למערכת



הראשונית, תונח אבן הפינה לבשורה הגדולה, שתוביל כאמור בס"ד לעזרה בקושי הגדול ברכישת דירה למגורים עבור הזוגות הצעירים ובכלל.

רבנים וגדולי תורה שליט"א, שערים מאד לבעיה הקשה של מצוקת הדיור, הביעו דעתם, כי ההצטרפות למאגר היא חובת ההשתדלות המוטלת על כל אחד בחיתון ילדיו. ככל שנייצר כח קניה גדול יותר, נוכל להגיע להשגת תנאים אופטימליים ומחירים נוחים לרכישת דירות, מה שיוביל בעזרת ד' לרווחת הציבור.

נדמה לעין כל, כי אכן זהו צו השעה, וכדאי על כל משפחה ומשפחה אשר מתכננת בעתיד לרכוש דירה, עבורם או עבור ילדיהם, להירשם למיזם. ואכן, המאגר כבר החל להוכיח את עצמו; לאחר פרסום קטן בלבד, כבר נרשמו למעלה מ-600 איש, דבר המוכיח שהציבור מבין שהמאגר יכול להביא לתועלת. 'חברא חברא אית ליה' והציבור בהמוניו ממנהר להצטרף לתכנית החדשה.

לפי הפרסומים בענין, ניתן להירשם למאגר בעמדות נדרים פלוס (מס' מוסד 7003001), וכן בכתובת הדוא"ל: magardiyur@gmail.com

מי יתן, והדבר יצליח וישיג את מטרתו, לתועלת ציבור בני התורה ולרווחת הציבור כולו. ■



אהבת חסד



תמצית ענייני גמ"ח ע"פ ספר אהבת חסד להח"ח
הרה"ג ר' אשר וסרמן שליט"א,
מח"ס 'קיצור אהבת חסד'. טל' 03-579-3051
נמסר על דעת שלא להעתיקו ללא רשותו

הלוואה בשעה שעוסק בתורה

אדם העוסק בתורה, ובא אחד ללוות ממנו - אם אי אפשר שאחרים יעשו מצוה זו - צריך לבטל מלימודו בשביל מצוה זו.

(עפ"י אהבת חסד חלק א פרק ב)



בס"ד

פניה להנהלת הגמ"ח המרכזי

מזה תקופה ארוכה, שאנו נוכחים לדעת איך 'קנאת סופרים תרבה חכמה', והרעיון האדיר העומד בבסיסו של הגמ"ח המרכזי זוכה לפריחה, ואנו חוזים מפעם לפעם בפתיחתם של גמ"חים חדשים המבססים את עצמם בדרך דומה.

עם זאת, אין ספק כי זכות הבכורה שמורה ל"גמ"ח המרכזי", אשר כידוע יסודותיו נחצבו בהררי קודש על גבי שולחנם של מרנן ורבנן פוסקי ומאורי הדור, מרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל; מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל; ומרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל, שהנחו בכל פרט ופרט את ועדת רבני הגמ"ח, בה נטלו חלק מורי הוראה מפורסמים, שישבו וביירו את סוגיית ריבית החמורה, עד שהתחוורה כשמלה, ורק לאחר שועדת הרבנים התוותה וסללה את הדרך, בהכוונתם הישירה של גדולי ישראל זיע"א, הוקם הגמ"ח בפועל.

מלבד זאת קובע הגמ"ח ברכה לעצמו, בכך שיוזמת הקמתו באה אף היא מכותל המזרח של בית המדרש, על ידי תלמידי חכמים מופלגים, אשר נטה ליבם להיות מיצר על צרתם של ישראל, הגו ופיתחו את הרעיון המהפכני, ועמלו בכל כוחם עד שהרעיון קרם עור וגידים.

ערובה נוספת להצלחתו הגדולה של הגמ"ח, היא הבסיס הכלכלי האיתן עליו הוא עומד, ושנות הותק הרבות שלו, כשהתוצאות כבר ניכרות לעין ומעידות בעד עצמן.

ולכן, עם זאת שריבוי הגמ"חים בישראל הוא דבר מבורך, אך ישנה עדיפות ברורה להעדיף את ההשתתפות בגמ"ח המרכזי, ולהמשיך לחזקו לאורך ימים ושנים, לתועלת הציבור כולו.

למרות כל זאת, ואולי דוקא בגלל כל זה, יש לגמ"ח המרכזי מה ללמוד גם מתלמידיו, וכמאמר חז"ל (תענית ז). 'הרבה למדתי מרבתי, ומחבירי יותר מרבתי, ומתלמידי יותר מכולן, וכוונתי אמורה אודות גיל ההצטרפות הנמוך המקובל כיום בתנאי הגמ"ח.

היוזמות החדשות שהתפרסמו לאחרונה, מציעות אפשרות של הצטרפות לגמ"ח חסדים, גם בגילאי שש ומעלה, אולם הגמ"ח המרכזי לא מאפשר להצטרף מעל לגיל שלוש.

אמנם, בחישוב כלכלי, התנאים המדוברים בהצטרפות מעל לגיל שש, פחות משתלמים מסיבות מובנות, אולם ישנם רבים וטובים, המצרים על כך שלא הספיקו להצטרף לגמ"ח המרכזי לפני שהיו ילדיהם בגילאי שלוש, והיו בהחלט מעדיפים להשתלב במסלול, אמנם פחות משתלם, אבל עדיין עדיף עשרת מונים מאשר להישאר בלי כלום.

ובזאת בטוח אני, שהנני משמש כאן כפה לרבים, המבקשים ורוצים שייפתח מסלול שכזה גם בגמ"ח המרכזי, ולאפשר את ההצטרפות בגילאים מאוחרים יותר, כשהם יקבלו אמנם תנאים פחותים, אבל ירויחו את העיקר - נישואי ילדיהם בצורה רגועה ושלווה הרבה יותר.

אני תקוה, שכשם שהגמ"ח נענה לבקשת חבריו, ביוזמות רבות שעלו בעבר, כך תנתן הדעת גם על יוזמה זו, לתועלת הכלל והפרט.

בתודה מראש

שלמה זלמן יעקבסון