

נקודות של אור

הענין
ההצנחה
היציב הכח...
עמוד 6

דיבורים מאירים שזכינו לטמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א בטיעור חורט"י, ליל טיטי פרטת מטות-מסעי תט"פ



יְלֵד צְרִיף דְּמוֹת שְׁתֵּלְחָשׁ לוֹ 'אַתָּה לֹא מְסוּגָל' בְּשִׁבִיל לֹא לְהַצְלִיחַ... ❧

מעשה במשפחה קטנה שנסעה לטיול באנטרקטיקה הקפואה והשוממה. הם נטעו לעצמם אוהל עם יריעות עבות, ומידי יום הסתובבו במדברי הקרח, צילמו קרחונים, גילו חיות נדירות ונהנו מכל רגע...

בוקר אחד מוקדם, כשכל המשפחה נמה את שנתה עדיין, החליטו שני הילדים הצעירים לצאת בעצמם למסע נועז...

לבשו השניים בגדים מחממים, נעלו מגפיים גבוהות, ויצאו חרש חרש מהאוהל...

הם החלו צועדים על השלג הרך, ובלא יודעין עלו בטעות על המסלול הלא נכון - נחל המכוסה בשכבת קרח... לפתע, תוך כדי הליכה נמרצת שהחתימה ציורי פסיעות קטנטנות על השלג, דרך אחד האחים על הקרח בצורה בועטת מדי - והקרח נשבר...

הילד נפל פנימה, לתוך הנהר הקפוא, תוך זעקות שבר נואשות...

אחיו, ילד כבן שמונה, היה בהלם, מה יעשה עכשיו?!

אבל ההלם לא נמשך לזמן רב... הוא לא השתהה, זינק לכיוון הבור, תפס בחזקה את ידו של אחיו, ו...משך אותו בזריזות החוצה...

האח הקפוא לא הספיק להתנער מהשלג והקיפאון - וההורים, ששמעו את הצעקות, באו בריצה מהירה ומבוהלת...

כששמעו את מה שהתרחש, הם התקשו להאמין... הם הביטו על הבן הקטן ושאלו אותו שוב ושוב: אתה בטוח שאתה הצלחת למשוך אותו?! אתה בטוח שזה מה שהיה?! איך זה יכול להיות??! ילד צעיר כזה - עם כוחות אדירים שכאלה??!

לפתע הופיע משומקום איש זקן ושבע ימים, שהיה עד לכל ההתרחשות מתחילתה ועד סופה, ואמר להורים: אתם יודעים איך הבן הקטן שלכם הצליח לעשות את הבלתי יאומן? אני אומר לכם, פשוט, כי לא היה לידי אף אחד שיגיד לו 'אתה לא יכול' ו'אתה מידי צעיר בשביל זה'!...

*

❧ כָּלֵב גָּאוֹן וּמוֹכֶשֶׁר... ❧

ר' אשר פגש אדם מוכשר מאוד שנהנה מעצמו במיוחד...

אמר לו ר' אשר: במה אתה כל כך מתגאה? אם ה' היה לוקח את המוח הגאוני שלך ומתקין אותו על כלב - הוא היה הופך להיות גאון בדיוק כמוך...

רק הבדל אחד -

הכלב לא היה מתגאה עם הגאונות הזו...

*

☞ זה - הסוד של החיים!!! ☞

פעם, כשישב ר' אשר בביתו, הבחין באחד החברים שהסתובב בחדר...

הוא סימן לו שיתקרב ואמר לו: בוא הנה, אני רוצה לגלות לך סוד!

החבר התרגש, מי יודע איזה סוד עומד ר' אשר לגלות לו... הוא התכופף בסקרנות והטה את אזנו...

ר' אשר רכן ולחש באוזנו: **פְּשָׁאֲתָה נּוֹפֵל - אֵל תְּהִיָּה נְשִׁבֵר!**

ההוא, התאכזב: מה הסוד בזה???

אמר לו ר' אשר: זה הסוד של החיים!!! אם אתה לא נשבר מהנפילה - אתה מקבל אור אמיתי!!!

כי למה אתה נופל? כי ה' רוצה להיכנס אליך הַבִּיטָה, אבל אתה לא רוצה להכניס אותו!

אבל ה' יודע שאם תכניס אותו אליך, אתה תזכה לחיים אמיתיים ורגועים יותר - ולכן הוא 'דופק' על דלתי ליבך,

הוא מזעזע אותך מעט... אבל זה רק כי הוא רוצה שתבין את הרמז ותפתח לו כבר את הדלת, הוא רוצה שתזכה

כבר לאור הגדול הזה!

אבל מה אתה עושה במקום להבין את המטרה של הנפילה ולפתוח את הדלת - אתה נשבר ובוֹרַח לְמִיטָה...

למה???

אם רק תשכיל לשמור את הסוד הזה, לטעת אותו עמוק בליבך...

כי זֶה - זֶה הסוד של החיים, החיים המאושרים...

*

☞ אֲנִי רֵץ עַד לְקִצָּה הָעִיר, וְאִזְ נִזְכָּר: הֲרֵי אֵין לִי כּוֹחַ לְכָלוּם! ☞

לפעמים, מכל מיני סיבות, האדם נכנס למין שיברון. הוא מתכנס בתוך עצמו בעצב, מתייאש מלנסות לתקן,

מתרוקן מכוחות...

מרוב ייאוש הוא מחליט: הוא לא יוצא יותר מהבית!

ואז, בלי כוונה, הוא שומע שיש חתונה מפוארת באולם בקצה העיר, עם אוכל משובח ותזמורת מחו"ל...

ופתאום, כשהתשוקה מתגברת בתוכו הוא שוכח מכל ההבטחות, קם מהמיטה ורץ לאולם, להספיק את הסעודה...

דוגמה נוספת:

לפעמים אנחנו קמים לבוקר חדש, יוצאים לרחוב ומגלים שהשמש ברחה מנרתיקה... החום מחניק, ממיס ומתיש,

ולאחר דקותיים של הליכה אנחנו מרגישים זקנים מיוזעים שעברו כבדת דרך ארוכה...

וזהו, היום הזה מבחינתנו הוא יום אבוד... אין סיכוי שאנחנו מתקדמים היום! למי יש כוח בחום הזה?

ופתאום מתעוררת לנו איזו 'תאווה' לה' קטנה בלב ---

ופתאום לא חם היום... פתאום יש כוח לרוץ בחום הזה עד סוף העולם...

מה מסתתר מאחורי התופעות הללו?

הבורא, ברחמיו, רואה אותנו מותשים, מאבדים את האמון בכוחות שהוא נתן לנו, מתייאשים ולא מנסים...

وهוא כל כך רוצה לעזור לנו, לעורר אותנו! שנמשיך לנסות!

ולכן הוא שולח לנו את הגירויים! כדי שנקפוץ מהמיטה, נרוץ למלאות את שאיפתנו ו... אז נעצור לרגע, נשאל את

עצמנו: היי, לא אמרנו לעצמנו שאין לנו כוחות??? לא שכנענו את עצמנו ש'אנחנו עכשיו לא במוחין'??? אז איך

פתאום קפצנו עם כוחות רעננים???

כך גורם לנו ה' להתנער מהחלום, לגלות את הכוחות שהוא טמן אצלנו ולהתחיל להתמודד על החיים...

כיצד אמר דוד המלך? ריבונו של עולם! בכל יום ויום אני מחשב ואומר: למקום פלוני אני הולך, לבית

פלוני אני הולך... בכל בוקר אני קם בתחושה שאני לא יכול להתמודד, ואז אני מחליט ללכת למקום

פלוני, לא בית כנסת...

אבל אז אני תופס את עצמי, ואני מגלה שבעצם יש לי כוחות! הם לא נעלמו לי! אם כך, אני בהחלט מסוגל

בעזרת ה' ללכת לבית הכנסת!

ואכן: רגלי מוליכות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות...

*

אלו משפטי העצמה משיגן לעצמו היצר?

למה היצר הרע חוזר אלינו שוב? הרי ר' אשר מסביר שהיצר הרע הוא רק 'סיבה' לעורר אותנו לשוב אל הבורא

ולחיות עמו!

ואם אנחנו מגיעים לבורא על ידי הניסיון - מסביר ר' אשר - כבר אין שום עניין בניסיון ובקושי, כי כבר הבנו את

המסר!

נו, אם כך, הרי קורה לפעמים שאנחנו מבינים את המסר ומבקשים רחמים מהבורא, ובאמת ה' עוזר לנו ואנחנו

מצליחים להתגבר...

אבל למחרת הוא שוב מגיע, לא מרפה, מבלבל אותנו שוב ומכניס אותנו לקשיים!

למה??? הרי כבר קלטנו את המסר! למה הוא לא עוזב אותנו???

הסביר הרבי: היצר הרע לא עוזב אותנו - פשוט כי הוא לא מתייאש מאיתנו כל כך מהר! הוא אומר לעצמו: נכון

שאתמול הוא הגיע לבורא על ידי הניסיון, אבל אולי היום הוא יפול? אולי היום הוא יישבר?

אומר הרבי: היצר הרע קיבל ממך אתמול מכה רצינית! הוא התאכזב ממך מאוד! אבל, שים לב, הוא לא מתייאש,

הוא יודע שגם אם הוא נפל פעם אחת - תמיד יש לו סיכוי להתרומם ולהתגבר עליך...

תלמד ממנו! תראה כיצד הוא לא מרפה, כיצד הוא לא מתייאש, על אף הקשיים העצומים... וגם אתה, אם פעם אחת או יותר נפלת וקיבלת מכה - אל תישבר! תזכור את משפטי ההעצמה שהיצר הרע אומר לעצמו: גם אם נפלת פעם אחת - תמיד יש לי את הסיכוי להתרומם ולהתגבר, בסייעתא דשמיא!!!

*

תקשיב טוב, עשיו, אני לא מחפש סגולות! אני מעוניין להתמודד!!!

יעקב אבינו, לא היה לו רגע אחד של מנוחה בחייו. כל יום - כאב חדש, כל תקופה - התמודדות חדשה... עשיו, לבן, דינה, רחל, יהודה ויוסף...

ויום אחד, כשיצא יעקב מבית חמיו, באה אליו השמועה שעשיו אחיו היקר בא לקראתו עם ארבע מאות חיילים... יעקב אבינו התכונן כידוע בדורון תפילה ומלחמה, ולבסוף, ברוך ה', הצליח להיפגש עם עשיו בלי להיפגע.

לקראת פרידתם, כשעשיו שם לב שכל ארבע מאות האנשים שהיו אתו - ברחו, שאל עשיו את יעקב האם יסכים שהוא, כלומר עשיו, יצטרף אליו במסע לארץ הקודש. יעקב סרב. 'אני אתנהלה לאטי', התחמק.

מה כל כך הפריע ליעקב? למה הוא לא הסכים שעשיו יצטרף אליו? הוא הרי ראה שעשיו נמצא במצב ביש, בלי כל ה'חסידים' שהיו אתו בתחילה, אז למה הוא לא ריחם על אח מסכן?

אומר ר' אשר: למה הוא נקרא בשם 'עשיו'? מה זה 'עשיו'? 'עשיו' זה 'עשוי'! עשיו נולד מושלם! לעשיו יש תכנית מסודרת לכל החיים! הוא מתוכנן ומאורגן, הוא מקפיד שהכול ילך לו לפי התכנית...

ומה קורה אם פתאום באמצע הדרך ישנם תקלות? אל דאגה, לעשיו יש פתרונות! יש לו דרכים לסדר את הבעיות במהירות, ולחזור למסלול הרגיל כאילו כלום! כזה הוא עשיו, איש שכולו שלימות! אף אחד ושום דבר לא 'יזיז' אותו מהתוכניות שלו!!!

אבל יעקב? יעקב הוא איש של סבל, יעקב הוא איש של התמודדות! יעקב יודע שההתמודדות מביאים אותו אל הבורא, והוא לא מזוותר עליהם כל כך מהר!

פונה עשיו לאחיו ואומר לו: תקשיב, אח יקר! אני רואה את המעברים שאתה עובר, את הכאבים עמם אתה מתמודד, ואני מרחם עליך! ויש לי פתרונות בשבילך, פתרונות מהירים וזמינים! סגולות מצויינות!!! יום-יומיים, מקסימום ארבעים יום - ואתה מסודר!

אבל יעקב, לא משתכנע, הוא אומר לעשיו: תקשיב לי אתה, אח יקר! אתה אולי מעדיף לצאת מהפלוונטר במהירות, לך אין סבלנות, כי אתה - יש לך תוכניות! אבל אני לא מחפש לברוח מההתמודדות! אני מעדיף ללכת במסלול שהבורא ברחמיו התווה עבורי! אני מעדיף להתמודד, לחכות בסבלנות, אין לי לאן למהר!!!
ודרכיהם נפרדו...

כמה מאות שנים לאחר מכן, כשהלכו בני ישראל במדבר, הם יכלו להגיע תוך אחד עשר ימים לארץ המובטחת, אבל הם הלכו ארבעים שנה!!! הם עברו ארבעים ושניים מסעות!!! כי זה המסלול שהתווה עבורם הבורא, ארבעים ושניים התמודדות, ועוד שבע מסעות שחזרו על עצמם, יחד הם ארבעים ותשעה מסעות, שוהציאו אותם בסבלנות ובאיטיות ממ"ט שערי טומאה - למ"ט שערי קדושה -

ומשם - לארץ ישראל...

יו"ל ע"י מערכת 'נקודות טל אור' - ספינקא, ניתן להשיג את העלון וכן את הקונטרס החדש 'מעט מן האור' בטלפון: 050-4171897, או בכתובת המייל: nso131313@gmail.com או בבית מדרשינו רחוב דונולו 11 בני-ברק