

# נקודות של אור

מסכת בית

עם עניבת

אנה'אס...

עמוד 6

דיבורים מאירים שזכינו לטמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א בטיעור חורט"י, ליל טיטי פרטת דברים תט"פ



להיות מספן זה תענוג! להיות מספן זה הכי מתוק! 🍬

אנחנו רגילים, כשמשהו מטריד אותנו, אנחנו חושבים על זה שוב ושוב ושוב...

האדם שרוי במצוקה? הוא מכניס את עצמו לתוך אותה מצוקה, מתעמק בגודל הצער שלו, מגלה אוצרות של ייאוש בתוך ליבו, הוא תפוס בדאגות ומחשבות הצער, והן לא נותנות לו מנוחה...

למה אנחנו לא מפסיקים לחשוב על הצרות שלנו? האם המחשבות המייאשות הללו מספקות לנו פתרון? האם הם מראים לנו את הדרך לצאת מן המצוקה???

ממש לא!

המחשבות הללו רק הורסות לנו את שלווה הנפש, ומרחיקות אותנו מפתרון ומשביל היציאה...

אז למה אנחנו כל כך להוטים אחר המחשבות המזיקות הללו? למה אנחנו לא מעיפים אותם מאיתנו כפי שראוי לעשות לטרדנים???

כאן, גילה ר' אשר את הסוד, סוד סיפוק המסכנות!!!

אומר ר' אשר: אנחנו לא מוכנים לוותר על תחושת המסכנות, אנחנו לא מוכנים לוותר על הטעם המתוק ועל המשמעות שהיא מוסיפה לחיינו!!!

למה אנחנו לא מעיפים את המחשבות הללו? פשוט, כי אנחנו לא מסוגלים לחשוב על רעיון כזה...

ויתור על הפינוק המתוק הזה, של ההתכנסות בתוך עצמנו, ההתעטפות בגלימת המחשבות השחורה? נו פאקט... וכי למה שנרצה לוותר על הפינוק הטמון באותה מחשבה מהדהדת 'אני מסכן, אני אומלל! אף אחד לא מסכן כמוני!???'

אנחנו מוכנים לוותר על פתרון שיציל אותנו, ובלבד שלא נפסיד את המסכנות המלטפת...

אבל, המחשבות הללו רק מרחיקים אותנו מהמטרה של הקושי! במקום להתקרב לבורא על ידו, להתלות בו ולקבל שמחת חיים - אנחנו רק מתרחקים ונסגרים...

מה עושים? זה מבהיל!

אומר ר' אשר: אל תיבהל מהמחשבות הללו! כי כזה הוא הטבע שלנו, מושך למסכנות, אוהב עצבות... זה לא מוזר!

אבל, בדיוק כאן, כשהרצון שלך ורצון הבורא מתנגשים, יש לך את האפשרות לקיים את המאמר 'בטל רצונך מפני רצונו'!!!

אתה רוצה עצבות? זה בהחלט מובן, אבל ה' רוצה ממך עבודה! ה' רוצה ממך מאבק! ה' רוצה שתתעקש לשמוח!

וכאן שאל אי-מי את הרבי: אבל זה כל כך קשה! איך אפשר באמת להכריח את המחשבה שלנו להשתנות???

אמר הרבי: אכן, זה באמת קשה, אי אפשר לריב עם המחשבות!

אבל, כאן נתן לנו ר' אשר את נקודת ה'ריוח מול הפסד! כלומר -

המחשבות העצובות החלו להשתלט לך על המוח? תעצור שנייה ותחשב: מה יהיה הרווח שלי אם אני אתן למחשבות שלי לרוץ ולהתעצם? אוי, זה כל כך נחמד, זה כל כך קל, זה כל כך מנחם!!!

אבל, מה אפסיד אם אתן למחשבות שלי להשתולל?? אהה... אני אפסיד את ההזדמנות, אני אפסיד את הפתרון, אני אפסיד את שמחת החיים... אני רק אדאג יותר, אני אאבד את התקווה, אני פשוט יכול להשתגע מרוב עצב!!!

ומצד שני, אם אלחם עם המחשבות הללו, ואתעקש להתחבר לבורא, מה יהיה ההפסד שלי? וואו, בעצם, אני לא אפסיד הרבה, אולי מעט תשומת לב מדומה...

ומה ארוויח מכך?? אוקיי, הבנתי...

\*

☞ הוא לא עצוב כי הוא חולה, הוא עצוב כי הוא החליט! ☜

יש עוורים עצובים, ויש עוורים שמחים!

יש חולים ל"ע עצובים, ויש חולים מאירי פנים!

אם ניגש לעיוור העצוב ונשאל אותו, תגיד, למה אתה כל כך שבור?? הוא ייאנח ויאמר: מה, אתה לא רואה? אתה עיוור?? אתה לא מביח את העצבות שלי? הרי אני לא יכול לראות!!!

האם הוא צודק? לכאורה כן.

אבל, אם הוא צודק, אז כיצד נסביר את פשר שמחתם המרנינה של העוורים השמחים???

אומר ר' אשר: השמחה והעצב אינם קשורים למצב של האדם!!! שני אנשים, אותה התמודדות - האחד שמח והשני ממורמר...

השמחה והעצב תלויים אך ורק בהסתכלות שלנו!!!

והשאלה, כאמור, היא, מה אתה מעדיף? המון עצב או חיבור עמוק לבורא?

רווח מול הפסד, כבר אמרנו.

\*

אחד מגדולי ישראל שביקר בירושלים שלפני מאה שנה כתב במכתבו: שני דברים נשארו בירושלים כזכר מאותם ימי החורבן - הכותל המערבי ושנאת החינם...

\*

## ⚡ רק החשובים מתקוטטים! ⚡

כידוע, קמו על הבעל שם טוב הקדוש חולקים רבים. אחד מהם היה רבי חיים רפפורט זצ"ל. רבי חיים מעולם לא ראה את הבעל שם טוב, אבל חלק עליו בכל ליבו...

והנה, סיבב הבורא, והבעל שם טוב הגיע לעירו של רבי חיים, ונכנס לבית המדרש של העיירה.

רבי חיים, שהבחין ביהודי ההדור הנכנס להיכל, ניגש אליו, נתן לו יד לשלום ושאל: מי כבודו?

אמר לו הבעל שם טוב: אני? אני עֶפֶר וְאֶפֶר... ומי כבודו?

השיב רבי חיים אף הוא: אזה, גם אני, עֶפֶר וְאֶפֶר...

אמר לו הבעל שם טוב: נו, אם שנינו אכן 'עֶפֶר וְאֶפֶר', מדוע שְׁעָפֶר וְאֶפֶר יריבו זה עם זה???

כי אכן, יסוד כל מריבה הוא בתחושה הפוכה מ'עֶפֶר וְאֶפֶר'...

\*

## ⚡ תחושות של מנהל מפעל שנוזק מההנהלה... ⚡

אתם מסוגלים להבין מהי 'צער השכינה'? ר' אשר המחיש את מהותה, כך:

במרכז העיר שכן מבנה אפור אדיר, שהשתרע על פני שני רחובות וחצי... מפעל ענק ששלט בשוק ביד רמה וללא עוררין...

לא הרבה ידעו, אבל מאחורי ההקמה של המפעל האדיר הזה, הסתתר סיפור מיוחד על יהודי לא מוכר, שהרים את עצמו מאשפתות, השקיע כוחות, לקח סיכונים, השיג הלוואות ובנה בעשר אצבעותיו את החנות הראשונה, שהפכה לרשת חנויות, שהפכו למפעל אדיר ומניב...

ואכן, הפירות שקצר אותו יהודי הפכו אותו לאדם אמיד, מה זה אמיד? עשיר!!!

לאותו יהודי היו גם ארבעה בנים, ילדים חניניים שהפכו לנערים, התבגרו וקָשְׁלוּ, עד שהאבא החליט: מצרפים אותם לניהול העסק!!!

הילדים, מוכשרים כאביהם, השתלבו במהירות בניהול השוטף, השקיעו כוחות וקצרו פירות, הם אהבו את אביהם ואביהם אהב אותם, והכול נראה פורח וזורח...

נקפו השנים, התרגלו הילדים החמודים לשפע הרב, והאבא הזדקן, כוחותיו כבר לא עמדו לו כל כך...

ואז זה קרה.

הילדים, אתם יושבים? פיטרו את האבא!!!!

השתלטו על המשרדים, החליפו את המנעולים, רשמו על שמות עצמם את הנכסים ואת המניות, ואילו את אביהם ההמום והעצוב הם שאירו באיזו גומחה קטנה מתחת לחדר המדרגות בקומת החנייה...

והכי גרוע! הם שכחו ממנו!! לא זכרו אותו, לא באו לבקר אותו, מידי פעם זרקו לכיוונו דבר מאכל חסר טעם, לא יותר מזה...

אזי כמה צער, וזיי כמה יגון יש לאותו אבא! בנים גידל ורומם - והם פשעו בו! היכן היא הכרת הטבה??? מה עם מעט כבוד למי שהביא אותם לכל האושר הזה? למה הם לא מסתכלים לכיוונו???

הוא בנה מפעל - והם זרקו אותו משם...

אומר ר' אשר: זה מה שנקרא 'צער השכינה'!

אותה תחושה נוראה, של אבא טוב, שרק חשב על בניו יקריו, רק רצה שייהנו, שיהיה להם טוב, שיהיו איתו, שיהיו הכי קרובים אליו, והוא בנה להם עולם משוכלל, נתן להם כוח, נתן להם מוח, נתן להם את האפשרות לפרוח...

ומה הם עשו? העיפו אותו! לא מוכנים להסתכל לכיוון שלו! לא מוכנים לזכור אותו! במקום להכיר לו טובה, במקום להבין עד כמה הם חייבים את חייהם לבורא, עד כמה הם זקוקים לו, במקום זאת הם משתלטים על העסק, לוקחים את המושכות לידיהם ולא משאירים לו שום פינה בעולם!!!

והאבא הטוב רואה, וליבו נקרע מצער! הוא מחכה, כל כך מחכה שיהיו כמה ילדים טובים שיסכימו לפתוח לו את הדלת לליבם, שיבינו לצער, שיכניסו אותם אל העולם היפה שבנו לעצמם...

זהו, אפוא, צער השכינה...

\*

☞ זה הסוד של... פולנו! ☜

'אשר יחדיו נמתיק סוד'. מהו אותו סוד מומתק?

אומר הרבי: כל אחד בעולם יש לו 'סוד' במום, סוד שהוא לא מגלה לאף אחד!! נקודת שפל, נקודת חולשה, משהו שמציק לו, מפריע לו לשלימות...

מגיעים האנשים לבית הכנסת, פולם מחויכים, פולם מעוננים, כולם נראים מושלמים... וכל אחד בליבו חושב לעצמו: תראה איך כולם מושלמים! רק אתה ונקודת השפל שלך...

\*

יו"ל ע"י מערכת 'נקודות של אור' - ספינקא

ניתן להשיג את העלון, וכן את הקונטרס החדש 'מעט מן האור' (מהדורה שניה) בטלפון: 050-4171897, או בכתובת המייל: [nso131313@gmail.com](mailto:nso131313@gmail.com)

או בבית מדרשינו רחוב דונולו 11 בני-ברק

חדש! ניתן להוריד את העלון, וכן גיליונות קודמים, מאתר 'דרשו'!!!

באתר הנ"ל ניתן למצוא עוד מגוון רב של חומר למחשבה ונקודות חיזוק מפי רבינו שליט"א (חפשו: שיחות קודש - ספינקא, א נקודעלע, נקודות של אור, חיזוק יומי, חיזוק יומי באנגלית, שיחות קודש - אנגלית)

להארות וחיזוקים, והצטרפות ל'חיזוק היומי' במייל, ניתן לפנות באופנים הנ"ל.