

"נקודה טובה מאס ישראל" מסע בשבילי הרוח של עם ישראל

(גיליון מספר 40 שנת תש"ף גיליון "דברים" - ד' מנחם-אב תש"ף, 25 ליולי 2020)

לע"נ אמו"ר ר' יוסף-חיים ב"ר יעקב רוט ז"ל

ב"ה

"נקודה טובה" לפרשת "דברים" - "אין הדבר תלוי אלא בי"

מירוץ שליחים הוא אחד מענפי התחרות באתלטיקה קלה, בו הרצים, מתחלפים ומעבירים מקל מיד ליד. מירוץ שמקורו באופן העברת המסרים בעת העתיקה.

בימינו הפך הביטוי "העברת מקל" למטבע לשון (ניב), המבטא חילופין בין ה"משמר" (משמרת) הנכנס ל"משמר" היוצא, תוך העברת ומסירת ה"מקל" - המידע והידע, דו"ח מצב, מורשת, מסורת, נסיון ועוד ועוד.

האתגר הזה ניצב לפתחם של כל בעלי התפקידים, החל מהחלפת משמרות בבית חולים, וכלה בכניסת שר חדש או ראש ממשלה, לתפקידו, כשהמטרה העיקרית היא, ליצור המשכיות בתהליכי העבודה, ללא פגיעה.

בחומש דברים, החמישי והאחרון, נושא משה דברים בפני העם, בבחינת "תדריך" לפני הכניסה לארץ.

תדריך שיש בו היסטוריה ו"מורשת קרב", בצד תורה ומצוות. ביאורים והסברים, דברי תוכחה ומוסר, דברי חיזוק אמוני וגם, הרבה אזהרות הלכתיות, בעיקר בנושא איסור עבודה זרה.

משה רבנו שהנהיג את העם החל בגלות וגאולת מצרים ובהמשך, 40 שנה במדבר, נפרד כעת מן העם ו"מעביר מקל". "העברת מקל", לא רק בתחום המנהיגות מול יהושע בן נון מחליפו, אלא גם בתחום הרוחני-ערכי. ואת זה הוא עושה, מול כל אחד ואחד מן העם.

אמר להם, משה לבני ישראל בימיו האחרונים. אני כבר סמוך למיתה. ולכן, כל מי ששכח אפילו פסוק אחד, פרשה אחת, או הלכה אחת (או לא יודע את מקורה וטעמה), יבוא אלי בהקדם וְאֶשְׁנֶה לו אותה (אלמד אותו). זה הזמן בו אני עדיין יכול ללמד, לשנות ולבאר לכם את דברי התורה. מחר, כבר יהיה מאוחר מדי... (על פי ספרי דברים, פיסקה ד). כך זרז משה את העם, כדי שהתורה לא תשכח מהם.

אולי זהו דבר החידוש שבפנינו. משה מסביר לעם, כי הצלחת המעבר הבין-דורי, תלויה לא רק במנהיגים, אלא בכל אחד ואחד מן העם.

זאת ועוד. "העברת המקל" תלויה לא רק ב"דחיפה" (נתינה) של הנותן, אלא גם ב"משיכה" (ברצון לקבל) של המקבל. כמו שאומר משה – תשאלו ותבואו ללמוד...

ומכאן לתובנה המתבקשת מכל אחד: **"אין הדבר תלוי אלא בי"**, אתה יכול ... וההצלחה של כולם, תלויה גם בך.

"אין הדבר תלוי אלא בי", אמר דוד המלך והבין כי הרעב בארץ הוא בגללו ולא בגלל סיבות אחרות (יבמות עח, ע"ב).

"נקודה טובה מאס ישראלי" מסע בשבילי הרוח של עם ישראל

"אין הדבר תלוי אלא בי", אמר רבי אלעזר בן דורדיא והבין כי תיקון מעשיו ותשובתו, תלויים אך ורק בו ואף אחד אחר, לא יעשה את זה עבורו (ע"ז, יז, ע"א).

נחתום בשירו של יוחאי בן אבי (מילים ולחן), אין הדבר תלוי אלא בי.

כאשר האדם מבין שהכל תלוי רק בו, הוא פתאום מוצא את האנרגיות שחסרו לו ומתחיל לפרוש כנפים.

...בן שש הצעיר וְלִקְרָא הוּא מִתְחִיל,
א' ב' ג' ד' - בְּתַחֲלָה קִצַּת מִבְּהִיל,
הוּא מִחְלִיף אוֹתִיּוֹת, אֵךְ לִשְׁנֵיהֶם לֹא עוֹצֵר,
כִּי הַשִּׁיר בְּלִבּוֹ רַק גּוֹבֵר וְגוֹבֵר...

אין הדבר תלוי אלא בי!...

..בְּמַסַּע הַכְּמֶתֶה הוּא צוֹעֵד, מִזִּיעַ,
הָאֵם לְסִיּוּם הוּא יוֹכֵל לְהִגִּיעַ?
הַרְגָלִים כְּמַעַט מְכַשִּׁילוֹת אֶת הַגּוּף,
אֵךְ פְּתֹאֵם הוּא כְּאֵלוֹ מִתְחִיל לְעוֹף...

השבוע נתאבל כולנו ביום ט' באב, על חורבן בית המקדש. "ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינוס, נשוב להיבנות והעולם עמנו יִבְנֶה על ידי אהבת חינוס..." (הראי"ה קוק, אורות הקודש).

ורק בידינו הדבר. בידי כל אחד ואחד מאיתנו.

מַכְרַת שְׂמַת פִּירוּמ, מֵשֶׁה רוֹט

לכניסה או להסרה מרשימת התפוצה (במייל ו/או בווטסאפ), ניתן לפנות למייל: rothmoshe@gmail.com

ארכיון "נקודה טובה": http://www.pirsuma.com/nekuda_tova

נא לשמור על קדושת הגליון ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש.

יש לך הערה או הארה? אשמח לקבל למייל הנ"ל. **אהבת! הפץ בין חבריך.**