

חיזוק יומי – מה שזכינו לקבל

(פרשת דברים תש"פ)

ר' אשר שאל בחור: **אתה מתפלל על הילדים שיהיו טובים?**
 הבחור התפלא: **הרי אני עדיין בחור!**
 אמר לו ר' אשר: **צריך כבר עכשיו לבקש!!!**

*

מעשה באחד ששמע שיש מקום של ישועות, שבו השמיים
 והארץ נושקים זה לזה...

ואמר: **אלף ואָרְאָה, אולי תהיה ישועה משם.**
 וראה מרחוק שהשמיים נושקים לארץ, והחל ללכת ולהתקרב...
 וְהִלֵּךְ הֶרְבֵּה ---

וככל שהתקרב - התרחק המקום ממנו!

והלך והתקרב עוד - ושוב התרחק המקום ממנו...
 עד שעמד. והלך לחכם לשאול.

אמר לו: **בני! אתה לא צריך ללכת לא למעלה ולא למטה, כי
 השמיים והארץ - הכל אֶצְלָךְ!!!**

**והמקום בו הם נושקים זה לזה - הוא הַכָּאָב,
 שְׁלֹא נִשְׁבְּרָתָ מִמֶּנּוּ...**

*

מכתב נט

נכון, זה לוקח הרבה זמן עד שמגיעים למדריגה זו!
 אבל האדם צריך להתחיל!!

וכאשר מתחיל - באה עזרה מהשמים שיגיע לכך...

*

ר' אשר אמר: תהרהר את המילים 'בידך אפקיד רוחי' - וכבר אתה בעל תשובה!

והמשיך ר' אשר ואמר את לשון הפסוק: פדיתה אותי ה' א-ל אמת. שנאתי השומרים הבלי שוא - ואני אל ה' בטחתי!

כאשר מתעמקים במשמעות המילים 'בידך אפקיד רוחי', כאשר אדם חושב על כך שהוא מפקיד את רוחו בידי הקדוש ברוך הוא, הוא נכנס למציאות חדשה!

הרי תשובה היא לשוב לה' - הנה הוא חוזר אל הקדוש ברוך הוא!

*

למה אנו לא משיגים את הבורא?

מכיוון שאנחנו לא מבינים מהי הבחינה שלנו!

אם אנו רוצים להשיג את הבורא – אנו צריכים קודם להשיג את עצמנו, את הבהמיות שלנו!

רק אחרי שנהיה כבהמה, נוכל אכן להשיג את הבורא,

וכמו בהמה שמכרת את בעליה...

*

על ידי הקלקול של עץ חטא הדעת נתקלקלה כל הבריאה!

אפילו הדומם שאין לו בחירה נפגם והתקלקל!!

והוא צריך לבוא אל תיקונו...

ולכן הדומם צריך להרשות שאדם יעשה בו מה שהוא רוצה, ויעשו ממנו מה שצריך לעשות ממנו,

ובכך יבוא הדומם הזה אל תיקונו!