

נור אהרן

פרשת
דברים

כניסת השבת: י-ם: 19:01 מרכז: 19:22 נא לשמור על קדושת הגליון. אין לקרוא בשעת התפילה או קריאת התורה

עורך: ראם בן טוב

אין יותר כאב מאשר לא להרגיש בכאב...

מתנה ושמה... כאב

רוני הוא לא אחד שרץ לרופא על כל כאב קטן, ואם לא היה לוקח מידי פעם את אמו הקשישה אל הרופא, הוא גם לא היה יודע היכן נמצא הסניף של קופת החולים, אבל באותו יום הכל היה שונה, הכאבים בצד שמאל שתקפו אותו לפנות בוקר וגרמו לו להתעורר רק הלכו והתחזקו, הפעם לא היה מנוס מלהגיע אל הרופא, שבדק ותחקר ושאל, ולבסוף לאחר שהביט בצילומי ה-C.T קבע בצורה חד-משמעית כי מדובר בזיהום קשה, רוני התפתל מכאב אבל הרופא משום מה דווקא היה מחוייך, "אתה צריך לשמוח שיש לך כאבים" אמר לרוני ההמום, הוא חשב לעצמו שלולי היה במצב זה היה דואג שגם לרופא יהיו קצת כאבים אבל לאחר שהתאושש מן הניתוח שעבר הבין רוני שאכן כן **הכאב הוא חלק מהפתרון ולא מהבעיה...** חומש דברים הנפתח השבוע בפנינו מלמד אותנו כמה דברים חשובים אז בואו ונצא לדרך... **הוא אדום ומתוק אבל הוא יכול להיות מסוכן...**



תהום תהום זוהי אדום, אז איך בדיוק זה קשור לימינו? כאן מגיע ביאורו של מורנו ורבנו **הרב יוסף מרקוביץ שליט"א**: חז"ל מספרים שבכל הגלויות לא היה צריך להיות גאון גדול כדי להבין שאנחנו בגלות, ואז מהר מאוד הבנו מה יחזיר את הקשר האמיתי, אנטיבייטיקת התשובה החזירה אותנו הביתה, ובגדול, אבל בגלות האחרונה גלות אדום, המחלה הרבה יותר קשה, כי כבר לא מרגישים את הכאב, אנשים לא קולטים בכלל שהם בגלות! זהו התהום העמוק ביותר! כשאתה לא קולט שאתה בגלות - זוהי הגלות הכי מסוכנת הדוד מאדום בא בתחפושת של "הדוד העוזר" וצריך מישהו חכם בסביבה שיפקח לנו את העיניים, ויבהיר לנו עם מי יש לנו עסק, אז בואו ונערוך היכרות קצרה עם הדוד האדום, כן זה שצובע לנו את הכל באדום ונוצץ ודואג שלא נבחין בסכנה...

ביום שתתחיל להרגיש את הכאב, זוהי הדרך להיגאל...

עשיו הוא אדום ומקום מושבו הוא בהר שעיר. מבאר הרב: עשיו הוא האנטיתזה של המושג -

התבוננות! הוא חי את ההווה, את העכשיו, לא סתם בתחילת דרכו הוא אומר 'הלעיטני נא מן האדום האדום הזה' זוהי המהות שלו התאוהו לבלוע את הסיר לא באה משום שזה היה טעים לו או שהוא היה רעב, לא ולא! מה שמשך אותו היה הצבע, האדום האדום הזה! החיצוניות! תרבות אדום נמצאת עד היום בתוך-תוכנו, היא לא תתן לך להתבונן לעומק, לפנימיות היא רוצה שתהנה מהנוצץ, תקלוט ת'דברים מהר מבלי לתת את הדעת אם זה טוב או רע, אמת או שקר, דמיון או מציאות, אדום הוא הצבע הכי קליט בטבע, התרבות הזאת לא נותנת לך לראות, הר שעיר, מבחוץ זה נראה עוצמתי, שעירי! כולו כאדרת יער, אלא בסוף מתברר שזה בסה"כ שיעור... ה-Big-friend הגדול בא אליך בהפוך-על-הפוך. הוא יאמר לך 'אח שלי, מה חסר לך כדי שהכל יהיה בסדר? כמה מאות דולרים תוספת, קח גם בריאות וילדים והנה החיים תותים...' "הכל טוב..." סבא שלי הסתדר בלי בית מקדש וסבא של סבא שלי גם כן, אז מה הבעיה? אני גם אסתדר!! הפיתרון לבעיה הוא קודם כל שנדע שיש בעייה, ראשית עלינו להבין שאנחנו בגלות, קודם כל נבין שקיים מושג של שקר ויש לו כח עצום, הוא אפילו יודע להתחפש לאמת וכאן אנחנו חייבים מרשם, רצפט, נוסח מורנו ורבנו. חברים - הגיע הזמן לפרוס ת'קלפים... בהצלחה!

גם בתקופת תמוז, בשיא החום, קר לחמור!...

הגמרא אומרת שלחמור קר גם בתקופת תמוז. תמיד קר לו. מבאר

אתה מטייל עם הילדים בחורשה, ולפתע אחד הילדים מבחין בעץ תותים, שם למעלה נמצא התות שקורץ לו, הוא ממש מרגיש שהתות הנחמד קורא לו "בוא, עלה, נראה אותך, פחדן..." ואז הוא מתחיל לטפס, עולה על אחד הענפים ומושך את עצמו לענף נוסף, הוא ממוקד במטרה, אתה עומד למטה ומבחין שהוא בסכנה - הענף מתחיל להתקפל, אתה מנסה לעצור אותו "עצור! תזהר! שים לב!" אבל הוא בשלו ממשיך ומטפס לא מודע לסכנה הוא לא שומע אותך כל כולו מרוכז בתות, ואז אתה מבין שהדרך היחידה לעצור אותו זה פשוט להפיל את הנחמד ארצה, רק כאשר התות יפול על האדמה ויתרסק על העפר הילד ינצל מהסכנה, וזה מה שאתה עושה, וזה מה שהבורא נאלץ לעשות מידי פעם...

החיים תותים - משדר הברנש מאדום

"אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר" פותחת פרשתנו, משה רומז על תקופות קשות העתידות לבוא: **אחד עשר יום של חורבן**, זה מה שרמוז במילה "חורב" - ט' ימים הראשונים של חודש אב ועוד שני ימים: י' בטבת וי"ז בתמוז, אבל יש המשך לפסוק "דרך הר שעיר" - זה כבר קשור אלינו, הר שעיר זו הסיבה לגלות האחרונה! **שעיר הוא אדום**, וזוהי הגלות הקשה מכולם, עשיו הוא אדום! **היושב בהר שעיר**, ומדוע היא הקשה מכולם? התשובה: שהברנש מאדום לא מסתפק בנוק-אווט שלך לרצפה כי אז אתה עדיין מסוגל לקום ולהתמודד, אלא מה? המאסטר האדומי בא באסטרטגית מלחמה של "עד הסוף" - עד התהום! "וחושך על פני

מורנו במתק לשונו אנחנו לא אמורים לחתום לחמור על הצהרת בריאות אז מה כל כך חשוב לנו לדעת מה טמפרטורת הגוף של החמור?

התשובה בידיים של מורינו הרב, אנחנו יודעים שהיצר הרע מקיים את תפקידו למהדרין גם בדורנו דור השפע! בו החומר נמצא בכל פינה! נו, מה הבעיה? אין שום בעיה אומר הרב, אך דע לך דבר אחד: כשאתה נהפך להיות טפל לחומר ברמה כזאת שאתה חלק ממנו - ההסתכלות שלך על העולם נהפכת להיות דרך עיניים חמוריות... מדוע? כי אדם שנגרר לחומר, להנאות הרגע, בלי לשים לב אוטומט הלב שלו מתקרה, הוא מרגיש תמיד שחסר לו! שהי גילו לנו חז"ל 'אין אדם מת וחצי תאוותו בידו'! אדם שלא שולט ומפעיל ברקסים מול התאוות שלו הוא אף פעם לא ירגיש שבע! כי כל המציאות שלו היא לרצות עוד ועוד! חודש תמוז הוא חודש שבו התחלנו עם ימי בין המצרים! ימים שמראים ומשדרים על מציאות של ניתוק, התקררות. ומאיך - אלו ימים שאם נתעלה מהחמוריות, מהחומרנות, שחחר מעט... אנחנו יכולים לטוס לכאלו גבהים שאפילו ב-NASA לא חלמו להגיע... אי עושים את זה? בואו וניתן ת'במה למשה רבנו - "אלה הדברים" - בהצלחה!

חלק מהעבודה זרה זה העבודה בעיניים...

ספר דברים הוא ספר שב-98% חוזר על מה שהיה, כביכול ללמוד מן הטעויות במדבר. מטרתו היא שנלמד להפיח את השממה הרוחנית, בחומש זה מובא עשרות פעמים איסור עבודה זרה! וכאן ישאל השואל: וכי אנחנו איזה שבט זולו שברח מדרום זימבבואה צריך לחזור לנו 60 פעם לא לעבוד לאיזה פסלון מסכן...? אלא מבאר הרב, עבודה זרה לא מתחילה ומסתיימת בהשתחויות מטופשות לפסל שיצא זה עתה מן התנור... לא ולא! עבודה זרה היא בסיס לעבודת ה', שאם לא נדע את העומק שבה אנחנו עלולים חלילה ליפול כמו זבובים מבלי לשים לב שאנחנו עובדים ל... ה' ירחם! כשמשה מדבר איתנו כ"כ הרבה פעמים ז"א שתהיה לנו התמודדות, יהיו תקופות של צרות רעות ורבות עד שתאמר מבלי לשים לב, איך אומרים, מעין פליטת פה "על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה"... אלא מה - זה לא שאין אלוקים בקרבנו, ברובד הפשוט מדובר על "ואנוכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא"... אנחנו חושבים שהסתר פנים הוא בעצם שהקב"ה לא רואה אותנו, כביכול לא נראה לנו, אבל בואו ונעשה סדר בדברים! א. אומר הרמב"ם ב"ג עיקרי האמונה - שהקב"ה עשה [בעבר] עושה [בהווה] ויעשה [בעתיד] לכל הדברים הנעשים, ז"א כל מאורעות ותרחישי הזמן הם עשויים, הכל! אבל הכל! מיד בורא העולם! אפילו עלה שנופל מענף בדרום צרפת יש לו כתובת משמים! גרגיר חצץ שאתה הולך ברחוב ובטעות בועט בו גם הוא נעשה ע"י החלטה שמיימית! ואנחנו רואים בחוש איך בדורנו

ממש יושבים כאלו שמספרים סיפורים על אנשים שעומדים מאחורי הנגיף... כאילו שיש פה יד שגורמת ללחץ יתר... חב'ה, לא נהיה מדומיינים! בכל העולם הנגיף הפצפון תפס מקום! כן כן, הם יספרו לך שיש כאלו שרוצים להכניס לך שביב שישלוט עליך... חב'ה, זה כפירה! אלוקים ברא עולם עם בחירה! והיא תישאר לנצח! נקודה! אנשים בלחץ כי יש קורונה ומה יהיה עם הכלכלה והפרנסה... אחים יקרים! מי מפרנס את העולם... עד היום...? שכחת את התפילות של ראש השנה "ועל המדינות בו [ביום הזה] יאמר איזו לרעב איזו לשבע, איזו לחרב איזו לשלום"!! כאילו הבעיה היא הפרנסה... עוד כשהיית בבטן אמך דאגו לך בניסי ניסים שכל הברזל מהשווארמה שאמא שלך אכלה יועבר אליך! על מה אנחנו מדברים? אם כן מהו הפיתרון? התשובה תגיע מיד, והפעם אנחנו נותנים את הנוק-אווט לטיפוס המסמא... "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו" בהצלחה!

החורבן לא מתחיל ומסתיים בעצים ואבנים!

מבאר מורנו ורבנו במתק לשונו: הכח של הגלות האחרונה הוא לשלוט לנו על הנפש! על הדעת! משהו בתוך-תוכנו יודע שחיינו היום הם לא המצב האמיתי שבו אנחנו אמורים להיות באמת! כי יהודי שחי את בית המקדש הוא יהודי שחי בלי ספיקות ובלי דאגות, ובלי מתחים ולחצים! החורבן הוא לא שאין בית המקדש! החורבן הוא שאנחנו לא מרגישים שאנחנו בחורבן... מגיעים ט' הימים ואנשים צומח להם קרניים... אוף... איזה חוס... איך נסתדר? מבאר הרב: אם נרגיש שאבא בשה"כ מעוניין שנעצור לרגע, שנתבונן, שנחזיר את הכח האמיתי שקיים וזורם אצל כולנו - כח ההתבוננות. אנחנו העם היחיד שיודע לזהות ולהצביע מהי אמת ומהו שקר, מה מציאות ומה דמיון... והאמת היא שאבא רוצה את טובתנו. זה שקשה קצת עכשיו בימים אלו שחז"ל קבעו על שינוי בהרגלים, זה לא בא לבחון מי מאיתנו מחזיק מעמד עד אחרי ט' באב... לא ולא! חז"ל רוצים שנעצור את הדהירה אחר החומר, נחמם את ליבנו ע"י התבוננות שיש פה אבא שדואג לנו בכל עת ובכל רגע, שניתן ת'לב בברכת מודים בשמונה עשרה "על ניסוך וטובותיך שבכל עת!" נתחזק באמונת התפילה! לדעת שכל מה שזז פה זה בזכות מעשינו ותפילותינו. נעורר את התרדמת שהג'וקר מדום דואג לטפטף לנו בכוס קפה... נראה לאבא שאפשר לסמוך על בניו היקרים, שלא ידאג, אנחנו נשווק אותו מהיום בכל רגע, נראה לעולם שאנחנו יודעים שמאורעות הזמן מגיעים רק כדי לעורר אותנו לתשובה אמיתית מכל הלב. וע"י כן נזכה לעורר רחמי שמים עלינו ולהיגאל במהרה בימינו אמן.

שבת שלום
רן אהרן בן ישעיה

סיפור השבוע

דירה מהשמים

כל בוקר אני מנדנדת לאבא וחוזרת על אותה בקשה... יום אחד, אחד הבנים מתקשר ומכריז: "יש אלוקים!" מה קרה? שר השיכון הודיע ברדיו שהוא מוריד ביותר מ-85% את מחירי הדירות לטובת העולים החדשים. "אמא, תעשי לי מי שברך, עכשיו!" הפלא ופלא, קמתי בבוקר צועדת לחתום על החוזה, ובאותו רגע נחתם בליבי חוזה נוסף - עם אבא שבשמים, הכל יכול. מעכשיו כל דבר אני מבקשת ממך!

גם אנחנו על ידי בקשה מתמדת ובלתי פוסקת נזכה לקבל את מבוקשנו. הכל תלוי ברצונו, הוא מחכה לבקשתך - יהיו לרצון אמרי פי...

לפנינו סיפור שמראה לנו עד כמה אבא חפץ בקשר איתנו. לפני כ-55 שנה עלינו ממרוקו, מספרת חמותי. לאחר שנים במעברה סידרו לנו בית בלב ירושלים, שם חברת עמידר העניקה דירות למשפחות ברוכות ילדים. ואז, כשכולם גדלו והתחתנו, עוברים שלב: הגיע הזמן לארח. אבל כעת פרשת דרכים, הודיעו לנו: או לקנות את הדירה או להתפנות.

בתור אלמנה אם ל-8 ילדים - היא מספרת - לא היתה לי כל אפשרות לקנות את הדירה. כל בוקר כשקמתי פניתי לעבר המזוזה והתפללתי "אבא שבשמים, ומקומך גם בארץ! אנא, תשפיע על האנשים בכנסת שיאפשרו לנו לרכוש את הדירה במחיר מוזל!" הילדים צחקו, "אמא, את יודעת איזה ביורוקרטיה זה להוריד את מחירי הדירות... וכי את היחידה?" תשובתי היתה - אתם עוד תראו!

לע"נ נעימה בת רוזה

לרפואת חיים בן תמר

לתרומות, הקדשות, לקבלת העלון במייל וכן לחלוקה באזור המגורים: 052-7680962 neraharon1@gmail.com
לשמיעת שיעורי מורנו הרב מרקוביץ חייגו לקול הלשון - 03-6171111 ובזיהוי קולי לומר את שם הרב
וכן לשמיעת שיעורי הרב רן אהרן בן ישעיה (קול הלשון) חייגו 073-3211786 שלווחה 11