

# שני חות הרה יש ראל

## בער אוד סר

ג'תמוז  
מס' 28

8 ... "אין לי לחם, אין לי כסף, אין לי כלום", כאילו מדבר עם אבנים, כלום, אני הולך לספר להם. הוא נעשה חולה ומת, והיה לווייה גדולה בירושלים, היה לווייה גדולה, אבל אני לא היה לי, לא היה לי לא לחם ולא כסף ולא כלום, ולא היה מי שידבר איתי, מי שיחזק אותי, הגאות היה עד השמים, הגאות והגאות, אוי, אוי, אוי, אוי.



הוא ביקש ממני להמשיך לדבר עמו מרבנו וללמוד עמו ספרי רבנו, יש לי נכד, הוא ביקש ממני להביא אותו וללמוד ביחד, הוא לומד, יש לו לב ומוח, למדנו ביחד אני והנשיא ועמרם הורוביץ...

...ואני רואה שזה פלא, פלא גדול איך נתגדלתי ואיך אני נמצא בעולם? מה שאני סבלתי בחיי, אי אפשר לשער ולתאר. יש ילדים שחיים, צריכים רק לחם לאכול, ולא היה לי, ילד אחד היה בן שנה הוא נעשה נפוח מרעב, והוא בכה כל הלילות: "לחם, לחם", איך אני לא מרגיש, אדם על עצמו הוא לא יודע, אבל אני רואה מזה, שזה לא דבר סתם, ילד בן שנה, הוא היה גיבור, והוא בכה כל הלילות: "לחם, לחם", ואני לא היה לי. פעם אחת, נכנסתי לאיזה בית של זקן, הוא אכל מלווה מלכה, אני נכנסתי בבית, וסיפרתי לו: "הילד הוא בוכה לחם, לחם", הוא נעשה נפוח, יש פסוק: "טובים היו חללי הרב, מחללי רעב", 'חללי הרב' הוא מת מצווה, אבל 'חללי רעב', רחמנא ליצלן, עד כמה הילד סבל ולא היה ישן כל הלילות: "לחם, לחם", ואני לא היה לי לתת לו לחם. מי יודע כמה עונשים, כמה צרות אני פטרתי לכל עם ישראל על ידי זה שהילד סבל כזה, מיתה כזה, הוא נעשה חלל, הוא נעשה נפוח מרעב, והלילות שלו שהוא בכה: "לחם, לחם", ואני לא היה לי, לא היה לי... והילד נפטר, הוא מת בצער כזה, הוא נעשה נפוח מרעב, אוי, רבונו של עולם, זה היה דברים גדולים... ילד בן שנה, יש לו כל הכוחות של כל המעמים של העולם, והוא הרגיש שזה חסר לו, הוא צריך לחם, והוא בכה עד שמת...

8 ... חותני אמר לי: "אני לא רוצה אותך ולא רבי ישראל קרדונר, ברסלב אני לא רוצה כלום", אני זוכר כמו עכשיו, אני הייתי בלווייה, הוא נפטר בליל שבת בבוקר, בליל שבת הוא נפטר - חותני, כמה ילדים קטנים אחריו, ילדים של עשרה שנים, שתים עשרה שנה, הם לא רצו שיעשה ככה, אבל הוא לא שמע להם. "ברסלב, אני

ג'תמוז  
מס' 28

# שני חות הרה יש ראל

## בער אוד סר

דא מספר 2

לא רוצה", אני הייתי בטבריה, ואשתי והילד, ואני באתי גם כן וראיתי את הצער הזה של חלל רעב, אי אפשר לשער במוח מה שזה, זה צער כזה שאין בעולם, אפילו 'חללי חרב' הם טובים מ'חללי רעב'...

...גם כשהייתי בסכנה, סבלתי חרפת רעב כזה, רעב כזה, אני והילדים, זה לא היה על חינום, זה היה השגחה מהשם יתברך, אני הייתי צריך לסבול את זה, לעבור את זה...

...איך אני יכול לחיות? איך אני חי? בנס, בנס, זה לא רגיל, אני רואה בעיניי, אני רואה שאני פה, ברוך השם...

...איך עושים תשובה? זה הוא התשובה, איך עושים תשובה? זהו התשובה, איך אני זוכה לעבוד השם באמת ולעשות תשובה...

...עיקר היהדות הוא להאמין בהשם שהוא בורא, שהוא ברא העולם, שהוא נתן לנו את התורה, שאנחנו ישראל עמו...

רבי ישראל קרדונר בא מחברון לטבריה, ונעשה חברותה - אני ורבי ישראל, היינו שניים, שני ברסלבים, לא היה ... בכל ארץ ישראל היינו שניים, בטבריה וצפת היינו שניים - אני ורבי ישראל, היינו כמה שנים ביחד במירון, אז לא באו למירון, כי לא היה כסף והיה רעב, רק אני ורבי ישראל, היה לנו המפתח של רבי שמעון, ואני ורבי ישראל היינו כמה שנים במירון...

גם רבנו הקדוש היה במירון, רבנו הקדוש אמר לרשב"י: "אם הייתי בזמן רבי שמעון, גם כן הייתי חידוש", וגם הוא אמר: "רבי שמעון (בר יוחאי) הוא 'עיר וקדיש מיין שימיה גיחית', ראשי תיבות שמעון, ועכשיו יש 'גיחל גיובע מיקור חכמה'" [ראשי תיבות נחמ"ן], שהוא יקרב כל עם ישראל וכל העולם להשם יתברך, עוד לא היה חידוש כמוהו בעולם, פלא כזה עוד לא היה, זה חדש.

האבא שלי היה עני גדול, ונעשה גם עיזור בשתי עיניו, לא ראה כלום, הוא בכה ואמר לי: "בני יקירי, אני אוהב אותך, אני רוצה שלא תהיה ברסלב, כי מי ייקח אותך? מי ייקח ברסלב? אז תמות בחור, לא יהיה לך לא בנים ולא שום דבר", האבא



ג' נחמ"ג נחמ"ג נחמ"ג

# ששי חות הרה יש ראל

## בער אנד סר

דא מספר 3

אמר לי, אני אמרתי לו: "אבא, הכל אני אשמע לך, רק זה, לא, אני רק ברסלב", אז הוא אמר, האימא והמשפחה אמרו שזה אי אפשר רק כישוף, ברסלב זה כישוף.

צריכים לפרסם בעיתונים לכל העולם, מה זה רבנו. יביאו כל המכובדים כולם יתבטלו לגמרי נגד רבנו, זה עניין פלא, אף אחד אפילו הצדיקים לא יודעים כלום, רק רבי נתן... רבנו הקדוש אמר: "לידע ממני, הוא רק רבי נתן ורבי נפתלי, אבל העיקר היה רבי נתן". רבי נפתלי היה גאון וצדיק, ורבי נתן הוא היה עם רבנו אחד, הוא פרסם את רבנו כטיפה מן הים, בשביל זה היו רוצים להרוג אותו, הוא היה בסכנה גדולה, כי היה אחד שנגד כל העולם, כל העולם אמרו: "ברסלב, לא, אסור ברסלב", והוא אמר: "עוד לא היה כמו רבנו". זה עדיין לא כלום נגד השבט של רבנו, הוא ייתן תיקון לכולם, תיקון גמור, לא סתם תיקון. עוד יש סודות כאלה, מה שאי אפשר לדבר בדיבורים, למעלה מן הדיבורים, למעלה מן הכל...



8... אני סבלתי כמה שנים, היה כמו אחד משוגע, כל הילדים זרקו עלי קליפות ואבנים, וביזיון גדול, וקיבלתי הכל. רק תיבה אחד מן ה"סיפורי מעשיות" עולה על הכל, על כל התורה, על כל החכמות, מילה אחת, עוד לא היה בעולם פלא כזה... מי אמר דבר כזה "יתקן את כל העולם"? רבנו הקדוש בעצמו אמר: "יש מחלות שאי אפשר לרפאות, ואני יכול, גם חולים כאלה אני יכול לרפאות לגמרי"... שהוא העיקר של כל התורה, של הכל, של כל העולם. אין דיבורים לדבר, אם אני חי, אינני יודע, למעלה מן הטבע, מה שאני סבלתי... שני אנשים מצחקים מכל העולם, שום צדיק לא אמר דיבורים כאלה, ו"משיח יגיד פירוש על ה"ליקוטי מוהר"ן"..."

רק לראות את רבי ישראל קרדונר היה די לידע מרבנו, יש הסחורה של רבנו. הוא בא אלי מחברון לטבריה, ונעשה רעש גדול בכל ארץ ישראל, ישראל בער נעשה ברסלב, וזה סכנה לכל העולם. צריכים להרוג אותו ואת רבי נתן, הוא ישגע את כל העולם, הוא יהרוג את כל העולם...

הוא אמר לי: "מה אתה שואל? תן את הפתק", אמרתי לו: "מדוע?", הוא אמר: "כי הוא ישגע את כל העולם וכל בני-ברק", הקצין אמר לי: "תן", אני פחדתי, אולי הם ייקחו את זה? אז נזכרתי, שבתחילת הלילה בא אלי אברהם נתן: "תן לי,

וְנִחַתְּ נִחַתְּ מֵאֲמֵן



# ששי חות הרבה יש ראל

## בער אודסר

דף מספר 4

רק הלילה לקרוא ולראות את זה", אז אני נתתי לו על לילה אחד, אז ברוך השם, הוא לא בבני-ברק ולא פה... בני-ברק היה העיר הגדולה של כל ארץ ישראל...

מי שהיה שומע התפילה וההתבודדות של רבי ישראל קרדונר, נעשה כל העולם צדיקים, מי ששמע את הקול שלו, נעשה צדיק, ועכשיו כבר אמר רבנו: "רבי שמעון (בר יוחאי) הוא 'עיר וקדיש מין ש'מיא נ'חית", ועכשיו יש 'ניחל נ'ובע מ'קור ח'כמה", שעל ידו לא תשתכח התורה מישראל...



...שום צדיק לא אמר דיבורים כאלה: "משיח יגיד פירוש על ה'ליקומי מוהר"ן", הוא רק יחיד, בכל העולם יחיד שאמר דיבורים כאלה: "משיח יגיד פירוש על ה'ליקומי מוהר"ן"...

"אב"י הנחל"? זה המכתבים שכתבתי להנשיא שזר שהוא ביקש ממני... בכל מיני בקשות הוא ביקש ממני שארשום לו מה שאני קבלתי על הרבי רבי נחמן, וזה הוא ה"אב"י הנחל". כולם משתגעים, כל הגדולים, כולם מתבטלים נגד דיבורים כאלה, מי אמר דיבורים כאלה: "משיח יגיד פירוש על ה'ליקומי מוהר"ן"?"...

8 ...אבל, לא נכון, חס ושלום, לאכול קודם התפילה, אסור, רק אדם חולה... אפילו רבנו הקדוש לא שתה אפילו מים קודם התפילה. יש ב"שיחות הר"ן", אם לומדים ממני, לאכול לפני התפילה? אבל אני יש לי דין אחר, דין חולה, זקן או חולה, אבל חס ושלום, בשביל זה נעשה הפקר, לאכול בזמן התפילה, הפך מרבנו, הפך מהגמרא, הפך מן התורה? קודם התפילה, אפילו מים לא לשתות, הכל אחר התפילה, והאכילה אחר התפילה, לא לפני התפילה. אני עושה תשובה, אני עשיתי חס ושלום כמו חולה. החולה יש לו דין אחר, פיקוח נפש, אבל כשהאדם בריא, חס ושלום, אפילו לשתות מים קודם התפילה...

...לא טעמתי אפילו מים קודם התפילה, רק מזמן שאני נעשיתי חולה וחלש, זה לא דרכנו, חס ושלום, לא לשמור ה"שולחן ערוך", אוי, אוי, אוי...

...לא מבינים איך רבנו חי, היא באה אמרה לו: "אתה לא אוכל כלום, לא יהיה לך כח לעבוד השם", אז הוא אמר לה: "אני, יש אצלי אנשים, שכל החיות שלהם היא רק

וְיָחַד נִחַלְתָּ מֵאֲמֵן



# ששי חות הרה יש ראל

## בער אוד סר

דא מספר 5

"החכמה תחיה את בעלה", הם חיים רק מהחכמה, מהתורה הקדושה, מהחכמה האמיתית, הם חיים בזה, לא צריכים לאכול... אם יודעים "ליקוטי מוהר"ן" מרבנו הקדוש, כבר אין אכילה... רבי ישראל קרדונר לא טעם, אפילו מים קודם התפילה. היה פעם שהיה חולה, הוא החמיר ולא אכל לפני התפילה. אנחנו צריכים לשמור מאד כל דברי רבנו שיצאו מפיו הקדוש, צריכים למסור נפשנו לעשות כמו שהוא מלמד ומגלה לנו... ומי שלא ישן? יש בזה דינים...



...ללמוד ולידע איך להתנהג... אין לי זיכרון. ממני לא למדים כלום, אני תמיד חולה, אני איש חלש מאד ואף על פי כן, כל זמן שאני הלכתי על הרגלים, לא אכלתי ולא שתיתי לפני התפילה, מזמן שנתקררתי לרבנו. מקודם הייתי ילד, אולי שתיתי קצת קפה, אבל לא אכילה לפני התפילה, על פי הגמרא, על פי התורה, אסור לאכול ולשתות לפני התפילה. והחסידים, הם אוכלים ושותים לפני התפילה, הפך מרבנו ז"ל...

8 ... אצל רבנו כתוב, שהוא לא אכל ולא שתה מזמן הצות, מחצות לילה... אבל מה שראיתי, רבי ישראל (קרדונר) לא אכל, לא שתה לפני התפילה, והתפילה שלו... מי ששמע רק הקול שלו, נעשה צדיק, ואני הייתי אתו ביחד, וראיתי שהוא בוכה כל כך לפני השם יתברך על כל דבר, שיזכה לקיים התורה, הוא חי כל רגע, הוא השאיר לעצמו כל המיני כאבים, מחלות, ככה הוא עבד השם יתברך... אנחנו צריכים רק לעבוד השם יתברך, וגם באכילה, לעבוד באכילה, לעבוד השם יתברך, הברכות ו'ברכת המזון'...

אנשי רבנו הקדוש, כשהם אכלו, כל ברכה שומעים מאד, האכילה אחר התפילה, יש הרבה לדבר בזה, ואני בעצמי כל ימי חיי הלכתי בכל יום למקווה בחצות, רק עכשיו בעת זקנה, שאני חולה, אני נפלתי, אבל אני צריך להתחזק גם עכשיו, לשמור התורה הקדושה, לא לאכול ולא לשתות לפני התפילה, היה התבודדות לפני התפילה, הוא למד לאנשיו, עניין ההתבודדות אצל העולם זה צחוק, מה זה התבודדות? מה זה לעבוד השם יתברך? אבל הוא לא שמע לכל העולם, הוא נתן לנו את זה, דרך ישר שלא לאכול, לא לשתות לפני התפילה, כמו שהוא אמר על עצמו:

וְיָחַד נִחַתְּ מֵאֲמֵן



# שיחות הרה ישיראל

## בער אודסר

דא מספר 6

"אני לא שתיתי אפילו מים לפני התפילה", כך אמר רבנו הקדוש, ואנחנו צריכים גם כן לעשות ככה, אני שמעתי התפילה שלהם, היה כבר שבע ולא יכול לאכול, רק הוא אמר: 'ברוך שאמר', רק אמר איזה דיבורים של התפילה, הוא כבר שבע ולא יכול לא לשתות ולא לאכול...



... נבראנו בשביל התורה, בשביל ללמוד תורה ולקיים, לא בשבילינו זה התורה, שיהיה רב, להיות מפורסם...

## שבת שלום

אחינו בית ישראל, עזרו ותרמו נא! ...  
בכל סניפי הדואר, חשבון מס' 89-2255-7



וַיְהִי זָמַן וַיְהִי זָמַן וַיְהִי זָמַן

