

מהדורה חדשה
170 סיפורים חדשים



לראות באבי הנחל



לימוד (ב)

פעם אמר: "טוב ללמוד הרבה גמרא ופוסקים, אבל אפשר ללמוד ארבע שעות ספרי רבינו, (ואת זה לא עושים בישיבות), והכוונה שלהם לעקור את זה וכו'..."

פעם בחור אחד ממשפחתו הגיע לבקרו ואמר לו שלומד בישיבת ברסלב, ושאל אותו ר' ישראל כמה זמן לומדים שם ספרי רבינו?, והשיב לו: "רבע שעה מזה ורבע שעה מזה וכו'", אמר לו רבי ישראל: "לך תגיד לראש הישיבה שאם אין שלוש שעות 'ליקוטי תפילות' זה לא ברסלב!!!" (ועיין בנוסח ה'הושענות': "הושענה שלוש שעות", רמז).

פעם נכנס אצלו ראש ישיבת ברסלב בביתר, ור' ישראל אמר: "אנחנו לומדים הרוב והעיקר ספרי רבינו, זה דרכנו וכו'", והראש ישיבה נבהל וטען שאף אחד לא אומר את זה. ותחפש ותמצא האמת בעלמא הדין דשקרא.

אמר ר' ישראל: "צריכים ללמוד העיקר ספרי רבינו, כי אנחנו חולים גדולים". (ועיין 'נתיב צדיק' שם מבואר שהרפואה של הבת מלכה שנפלה חלשות שהיא בחינת כנסת ישראל הוא על-ידי 'שמחה' ו'ספרי רבינו' – שהם בחינת 'עשרה מיני נגינה' לרפאות אותה).

אמר: "העיקר הוא לימוד ספרי רבינו, כי הם מביאים לקיום התורה – שזה העיקר".

מדברי ר' ישראל קרדונר: על-פי התורה 'ליקוטי מוהר"ן' א' "דע כי על-ידי 'התורה' נתקבלין כל התפילות והבקשות", מה זה התורה? זה 'ליקוטי תפילות' 'ליקוטי תפילות' 'ליקוטי תפילות'... 'ליקוטי מוהר"ן' (כך סיפר ר' ישראל בשמו).

אחד הגיע פעם לר' ישראל וקבל לפניו שכואב לו הראש מתי שלומד, ור' ישראל התלהב מאוד וצעק בהתלהבות: "הלא אמרו חז"ל 'חש בראשו יעסוק ב'תורה'!", אבל מה זה ה'תורה'? כל הלמדנים לומדים הגמרא הזאת ("חש בראשו וכו') ולא מבינים מה שאומרים (מה הפירוש)!, ה'תורה' זה – ליקוטי תפילות, ליקוטי מוהר"ן, אתה צריך להתחזק ולעסוק בספרים". והתחיל לספר סדר נסיעותיו מטבריה לירושלים במסירות נפש, ורמז לאחד ברמזים נפלאים ובחכמה עמוקה לגור דווקא בירושלים כדי לרחם על העולם ולקרבם לרבינו, ועל הסכנה והקושי של קירוב רחוקים אמר להתבודד כמובא בליקוטי מוהר"ן נ"ט עיין שם. (ביתר, סיון תשנ"ב)

אמר על איזה ישיבה: "זה מקום מיוחד בעולם, אין להם שכל, אם היה להם שכל היו לומדים ספרי רבינו יומם ולילה, אבל השם יעזור..."

פעם אמר: "צריך לשים כל הכוחות בספרי רבינו. אפשר ללמוד גם כן 'גמרא' ו'שולחן ערוך', אבל העיקר הוא ספרי רבינו".

לאחד שנכנס בכולל (שלומדים בו) 'שולחן ערוך' אמר: "טוב, אבל תיזהר ללמוד הרוב ספרי רבינו, אם לא, יכולים להפוך כל הלימוד".

לאחד ששאל מה עדיף לעשות, קביעות ב'טור' ו'שולחן

ערוך' או 'ליקוטי מוהר"ן? השיב: "ליקוטי מוהר"ן' כלול בו כל ההלכות וכל החכמות הכול כלול ב'ליקוטי מוהר"ן".

ר' ישראל אמר שצריך ללמוד העיקר ספרי רבינו – "זה האמונה שלנו" (כך אמר). וסיפר שבתקופה של ר' ישראל קרדונר היו למדנים גדולים והוא עלה על כולם על-ידי שזכה ללמוד קודם כל ספרי רבינו, – כי הם שורש התורה, ואחר-כך הכול בא לו בנקל.

אמר: "יש זמן ללמוד הכול, העיקר לשמור על הזמן".

בעניין המובא ב'שיחות הר"ן' ע"ו שצריך לגמור הש"ס והשו"ע והזוהר וכו' כל שנה, תשים לב שכתוב בסדר להרבות בתפילה וכו', ועיין ב'ליקוטי הלכות' שסוכה כשרה כשיש יותר צל מהחמה – יותר תפילה מתורה וכו', ו"חסידים הראשונים היו שוהים" וכו'.

אחד נכנס אליו פעם ושאל אודות השיחה הזאת שצריך לגמור הש"ס כל שנה, ואיך אפשר ללמוד ספרי רבינו? ורבי ישראל צחק ואמר לו: "צריכים לזרוק את כל החכמות שלכם ורק להתפלל", אחר-כך אמר לו דבר נפלא, ולא רוצה לגלות, אבל היה נראה תוכן כוונתו שעם לימוד הגמרא שלו הוא שם את השכינה בגלות בכל דיבור, וששאל איך יוכל ללמוד יותר בבחינה הזאת? ועיין ב'ליקוטי מוהר"ן' י"ב שעל פי רוב הלומדים חולקים

על הצדיקים כי לא לומדים לשמה, וגורמים גלות השכינה בלימודם וכו'.

ועיין ב'אבניה ברזל', שרבי נתן אמר לתלמידו, שהבעל שם טוב בא לעולם לעקור את הלמדן הקפדן. כי "הגמרא קודש קודשים" וצריכים משמרת ללמוד אותה לשמה, כמו שאמר הרשב"י שעל-ידי לימוד הזוהר הקדוש לא תשתכח התורה מישראל. "וטוב ללמוד הרבה ש"ס ופוסקים אבל אפשר בישיבות ללמוד ארבע שעות ספרי רבינו-הקדוש", ללמוד האמונה שזה העיקר וללמוד ל'שמה" (מה שמובא במרכאות הם דברי ר"י).

בערב שבת, אחד למד חומש לפני ר' ישראל והוא שאל אם זה ליקוטי מוהר"ן והאיש השיב שזה חומש עם רש"י ור' ישראל אמר שרבינו שיבח מאוד את רש"י וכינה אתו "אחיה של התורה".

דהמשך כשבוע הבא (כ"ג)

