

ת"א:	ח"פ:	
19:31	19:22	בניסת השבת:
20:31	20:35	יציאת השבת:
21:04	21:05	ר"ת:
מפטירים:		"ויפתח הגלעדי" שופטים יא'



דברי התורה וההלכות נמסרו ע"י הרב אליהו אילן סו"ס שליט"א, ראש ישיבת חיי אברהם ומורה צדק בעיר בני ברק

112

מספר עלון

פרשת חקת

עיצוב שיער (ולא) לגברים

העלון מוקדש לזיווג הגון: אסתר בינה בת פלורה רחל בת פלורה הודיה בת זיוה יעקב משה בן ציפורה אורה מאיר בן ציפורה אורה עזרא בן זיוה לרפואה שלימה: בנימין בן נוסרת פלורה בת רוחי

לעילוי נשמת: אהרון בן דוד ואסתר ציון בן יעקב ואסתר רפאל בן מרים חנה בת יצחק ושרה שרה בת ציון וחנה גבריאל דוד בן אדלה

כמדי שבוע מתקיים לימוד "ליל שישי" לבחורי הישיבות היקרים משעה 22:00-23:45 כל בית כנסת או תורם שיתרמו 100 ש"ח ומעלה הלימוד יוקדש לזכותם לתרומות ומסירת שמות ניתן לפנות לפלאפון 0583234552

מעוניין בהקדשה? להצלחה, פרנסה בשפע, זיווג הגון רפואה, או לע"נ צלצל 0583234552

בפרשתנו מסופר על מלחמת ישראל בעמלק. השתמשו שם בטכסיסי מלחמה מעניינים, שלא מביישים אף תחבולות של שנות ה-2000 למנינים.

"וַיִּשְׁמַע הַכְּנַעֲנִי מִלַּהֲעֵד יֵשׁב הַנֶּגֶב כִּי בָא יִשְׂרָאֵל דֶּרֶךְ הָאֲתָרִים וַיִּלָּחֶם בְּיִשְׂרָאֵל וַיִּשְׁבּוּ מִמֶּנּוּ שָׁבִי. וַיֵּדַר יִשְׂרָאֵל נָדָר לִיקָק וַיֹּאמֶר אִם-נָתַן תַּתְּן אֶת-הָעַם הַזֶּה בְּיָדִי וְהִמַּרְמַתִּי אֶת-עֲרִיקָם" (פרק כ"א פסוק א'-ב').

וברש"י שם: יושב הנגב - זה עמלק, שנאמר (במדבר יג, כט) עמלק יושב בארץ הנגב. ושינה את לשונו לדבר בלשון כנען, כדי שיהיו ישראל מתפללים להקב"ה לתת כנענים בידם והם אינם כנענים, ראו ישראל לבושיהם כלבושי עמלקים ולשונו לשון כנען, אמרו נתפלל סתם, שנאמר אם נתון תתן את העם הזה בידו'.

מה היה כאן?

העמלקים שינו את לשונם ללשון של כנענים. בכדי שעם ישראל יחשבו שהם לא עמלקים, וממילא יתפללו לה' שינצחו את הכנענים. ואז תפילתם תתקבל על הכנענים, אבל באמת הם עמלקים, וממילא הם ינצחו את ישראל. עם ישראל אכן התבלבל לרגע, אך מייד התעשת ואמר לעצמו, מצד אחד הם מדברים כמו כנענים, מצד שני הם לבושים כמו עמלקים, אולי יש כאן תחבולה, לכן לא נתפלל שנצח את העמלקים אלא נתפלל שה' יתן לנו לנצח את העם הזה שנלחם בנו עכשיו.

מה למדנו? כח התפילה!

הגויים ידעו שכח התפילה גדול ולכן פחדו ממנו, ועשו תחבולה להטעות את עם ישראל שלא יתפללו נכון, ואז ינצחו אותם. אך לא רק! עוד דבר אנו יכולים ללמוד - כח השפעת הלבוש.

יש לשאול על עמלק, אם רצה להטעות את עם ישראל, מדוע לא שינה גם את הלבוש שלו? היה עליו ללבוש גם לבוש של כנענים ולא להישאר עם הלבוש של עמלק? הרי, אילו היה לובש לבוש של כנענים, בוודאי היה מצליח להטעות את עם ישראל לגמרי, והיה מנצח! אלא, שידעו הגויים, שהלבוש זה האדם! זה המייצג! זה המגדיר! זה המכבד! זה המאפיין! זה התעודת זהות! זה הכל! איך שאתה לבוש ככה תתנהג.

העמלק לא היה מסוגל ללבוש בגדים של תחפושות שלא שייכים לו, כי אם כן הוא כבר לא עמלק, ואת זה, הוא כבר לא יכל להרשות לעצמו. מכאן נחכים אנחנו לשמור על הלבוש של היהודי, החרדי, הבן תורה והישיבתי. בכל דרך בכל מצב בכל אופן לא נחליפנו באחר. גם לא לרגע...

ומכאן לשאלת האקטואלית.

שאלה: הבן שלנו בחר ישיבה קטנה, ומאז שנכנס לישיבה שמנו לב שהוא משקיע מאוד בחיצוניות שלו, כגון התחיל לקנות בגדים יפים ומסתרק יתר על המידה, בקיצור מאוד רוצה כל הזמן להראות יפה. לנו זה לא נראה תקין מה דעת הרב? עד כאן השאלה שנשאלתי כמה וכמה הפעמים! ובכן יקירי הקוראים שלנו! עלון של אקטואליה חינוכית ועד הסוף.

נתחיל דווקא מהסוף!

היה לי תלמיד שהיה משקיע בחלק של היופי שלו הרבה, כמה שדיברנו איתו, נכנס מהאוזן השמאלית ויצא מהאוזן הימנית. (דווקא מהאוזן השמאלית, כי כשזה שנכנס מהאוזן השמאלית, זה לא מחזיק מעמד...) אשתו מתקשרת לאחר חצי שנה של נישואין. 'אפשר לדבר עם הרב?' היא שואלת, הבנתי שאם היא פותחת את השיחה בצורה הזו, אז יש משהו ביניהם של שלום בית. ואז היא שואלת: 'הרב, כל הבחורים היום זה ככה?'

גא לא לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה ולשמור על קדושת העלון! שבר לימוד תורה בשבת פי אלף מיום חול!

רשו"ת הרבים:

שאלתי אותה מה הכוונה 'ככה'? היא הסבירה: כשאני מתאפרת כל יום בבוקר לוקח לי בערך 5 עד 7 דקות. אבל הוא כמעט 20 דקות. מסתרק ושוב מסתרק, ומורח קרם ידיים וכו'... וכשאני שואלת אותו, תגיד, זה לא יותר מדאי לגבר להיות מול המראה? הוא אומר לי שכל הבחורים ככה. האם זה נכון?! רק שאני אבין מי האשה בבית הוא או אני? לרבי ישראל מסלנטר זצ"ל מחולל תנועת המוסר היו שלושה תלמידים מובהקים. ואחרי פטירתו של ר' ישראל סלנטר זצ"ל כל אחד מהם משלושת התלמידים שלו אחז איזו דרך הייתה העיקרית של מורם ורבם.

וככה זה מתחלק:

שיטת הסבא מסלבודקא - העיקר זה גדלות האדם. כלומר האדם הוא כלי מפואר. יציר כפיו של הקב"ה תכשיט הבריאה נזר הבריאה, כלי שהקב"ה מתפאר ומתגאה בו. וממילא הוא צריך להיות עטוף תמיד בלבוש מכובד ולהראות מכובד נקי ומטופח. מספרים שהסבא מסלבודקא היה הולך עם מקל סבא, אבל שבראשו היה גולה מזהב. כלומר אפילו המקל שלו היה משהו של מכובדים. ואיך זה מתבטא בעבודת ה'?

לשיטתו צורת העבודת ה' היא - איך אתה מסוגל לעשות עבירה? הרי אתה כלי מפואר ומכובד, ועבירה זה לכלוך, ואם תעשה עבירה אתה תלכלך את הכלי הזה שנקרא בן אדם. זו הייתה סיבה מספיקה להימנע מעבירות.



שיטת הסבא מנוברדוק - שיטה הפוכה ולצד השני האדם הוא כלי שפל ובזוי, יתוש ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם, הם פשוט היו מבזים את עצמם באופן יזום. לדוגמא היה נכנס תלמיד לבית מרקחת או לחנות מכולת ומקשקש בפעמון ומרעיש בכוונה, על מנת שיצעקו עליו ויבזו אותו וישפילו אותו. איך זה מתבטא בעבודת ה'?

לשיטתו צורת העבודת ה' היא - איך אתה היתוש והקטן מסוגל להעיז ולעשות עבירה נגד מלך מלכי המלכים הקב"ה הרי זו חוצפה! וממילא זו הייתה סיבה מספיקה שלא לעשות עבירה.

מספרים פעם שבחור משיבת הסבא מנוברדוק הזדמן פעם לשיבת הסבא מסלבודקא וראה שלט ישיבה. נכנס פנימה והוא מבחין בבחורים שהולכים שם, הוא נגש לבחור ושואל אותו: תגיד, איפה הישיבה של הסבא מסלבודקא? הבחור משיב לו: אתה בישיבה של הסבא מסלבודקא. ואני אחד מהבחורים של הישיבה. הבחור נבהל! אתה בטוח שאתה בחור ישיבה? שואל הבחור מנוברדוק!

אלא מה! משיב הבחור הסלבודקאי!

מה זאת אומרת, אתה נראה עורך דין לא בחור ישיבה! טוען לו הבחור הנוברדוקאי!

ואתה נראה שרברב שבא לתקן את הסתימה שבמטבח! משיב לו הבחור הסלבודקאי! תראה איך שאתה נראה, ממש מסכן!



שיטת הסבא מקלם - זו הייתה שיטה אמצעית משהו באמצע להראות טוב נקי מסודר, לא יותר מדאי, ולא בזוי.

זו השיטה למעשה שנהוגה כיום בישיבות הקדושות.

בתקופת ההשכלה הנהיגו מאוד את שיטת הסבא מסלבודקא, שאז היו המשכילים מבזים את בחורי ישיבות שהם נראים כמו קבצנים וכמו אנשי רחוב, לכן הנהיגו מאוד הראשי ישיבות ומעודדים את הבחורים שיטפחו את עצמם ויתגלחו ויסתרקו ויראו הכי טוב שרק אפשר, על מנת שלא יושפעו מהמשכילים.

כיום אנחנו לא רחוקים מדור ההשכלה והפרצה שיש בחומות עולם הישיבות, רוח ההשכלה בחוץ נושבת והפיתויים רק הולכים ומתגברים מיום ליום. רק שצריך להבחין בין שני מצבים:

מצב א - טיפוח אישי והגינה אישית, סדר ונקיון, זה על בסיס שיטת הסבא מקלם, וגם עם נטייה לשיטת הסבא מסלבודקא.

זה עדיין מצויין. עד כאן ההסתכלות הכללית על טיפוח אישי שמצוי מאוד בבחורי ישיבות של ימינו.

מצב ב - הבחור שלנו מתחיל להשקיע בחיצוניות יותר מדאי, ומכל מקום, לכך יתכנו שתי אפשרויות והם פרשנויות קוטביים.

א - חוסר בטחון עצמי. כלומר מכיון שיש לו דימוי עצמי נמוך וחוסר בטחון.

לכן הוא משקיע בחיצוניות להראות את עצמו את החלקים שיש לו להתבלט בהם.

ב - עודף בטחון עצמי. בגלל שמרגיש יותר מדאי טוב, ממילא הרצון והדחף להתבלט עוד גדל, בבחינת יש לו מנה רוצה מאתיים. וזה מה שהיה אצל יוסף שנהיה מושל על ביתו של פוטיפר 'ראה עצמו מושל התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשעריו'.

שבת בלבוש של בני תורה שלום!

התהילים המרכזי

כמדי שבת מתקיימים תהילים לבנים
בשעה אחד ורבע בבית הכנסת
שירת ירושלים שיכון ה' ב"ב
לקבלת העלון לקריאה או הפצה
טיפים/הארות/הערות/תרומות
שלחו למייל הכשר בכתובת
alontoshabat@gmail.com

העלונים עלו לרשת!!!

הרוצים לזכות את הרבים
או להדפיס את העלון בבית
יכולים להורידו מהאתרים:
תורת יוסף, לדעת נט, דרשו, ביננו

תודה רבה לרב שליט"א

על ההשקעה מזמנו בכתיבת
מאמרי החינוך הנלמדים מתורתנו
אקדושה ומתווים דרך חינוך ישראל
מתוך הפרשה
ותודה רבה לכל תורמי תומכי
ומסייעי העלון ישלם ה' שרכם
ברוחניות ובגשמיות אמן