

ת"א:	ח"פ:	
19:31	19:22	בניסת השבת:
20:33	20:35	יציאת השבת:
21:04	21:05	ר"ת:

מפטירים: "והיה שארית" מיכה ה'



דברי התורה וההלכות נמסרו ע"י הרב אליהו אילן סויסה שליט"א, ראש ישיבת חיי אברהם ומורה צדק בעיר בני ברק

פרשת בלק

עיצוב שיעור (ולא) לגברים

מאמר שני

הנושא של השקעה וטיפוח החיצוניות הוא דבר שהולך ומתגבר אצל גברים.

החזון איש אמר שבחור שהיה הולך לפני הרבה שנים בלי זקן, כלומר היה מתגלח, היה נחשב כמו אישה, כי גבר משאיר זקן ורק אצל נשים עור הפנים ללא שערות אך אצל גברים הפנים הם עם שערות. וכך היא שיטת השבט מוסר שגילוח הוא מעשה נשים. אך מאז ועד היום עברו הרבה מים בנהר, וכיום האופן האידיאולוגי שמתגלחים בישיבות. מי דיבר על בושם, ומי דיבר על ג'ל לשיער.

אמר לי בחור: מה הבעיה להשים בושם, הרי זה של גברים? נודה: שאלה טובה והוכחה מצוינת.

שאלתי אותו: תגידי לי, אם מחר יעשו חצאית לגברים, גם תלבש?! צוחק...

אמר לי בחור: מה הבעיה לשים מראה רטוב בשיער?

שאלתי אותו: תגידי לי, מה הבעיה להישאר עם מראה יבש?!

ועוד שאלה: מי צריך מראה רטוב, למה אני צריך להראות שהשיער שלי רטוב, מה אכפת לי איך השני רואה אותי העיקר איך שאני מרגיש, ואם לי אין הבדל אם הוא נראה רטוב או יבש, למה להרטיב עם מראה רטוב, חבל על הכסף!

אמר לי משגיח אחד: אולי לזה התכוונו חכמים שאמרו בגמרא (בב"ב דף ט"ז ע"ב) "אוי לו למי שבניו נקבות"...

העיקר התסרוקת

ולעצם השאלה שנשאלנו: מה לעשות עם הבן שנראה שמשקיע קצת בטיפוח אישי ובחיצוניות, וזה נראה לנו שעובר קצת את גבול הטעם הטוב?

נוסיף על מה שכתבנו בעלון בשבוע שעבר בפרשת חקת.

יש שני מצבים במשקיע בחיצוניות- האחד טיפוח אישי עם חריגה לפי ההבנה שלנו כמבוגרים, אך בהחלט זה התנהגות תואמת גיל של הנעורים, שלא נשכח שהבחורים עוברים בגילאים אלו שינויים במבנה הגוף שלהם, וממילא הם מתחילים להכיר את עצמם, אישיותם וזהותם וזה תהליך טבעי. ואין לנו מה להיבהל ממנו.

אך יש מצב מוגזם שהוא צריך שימת לב, מצב של השקעה מוגזמת בחיצוניות.

כפי שהדברים מבוארים בפרשת וישב: "וַיֹּסֵף בֶּן־טֹבַע־עֶשְׂרָה שָׁנָה... וְהָיָה לְעַר אֶת־בְּנֵי בְלָהָה". (בראשית פרק ל"ב.) מה הכוונה של התורה והוא נער?

מובא במדרש בראשית רבה פרשת וישב (פרשה פ"ד): והוא נער היה עושה מעשה נערות, ממשמש בעינו מתלה בעקיבו מתקן בשערו'. (הובא ברש"י שם.)

ואילו כשיוסף היה שר בביתו של פוטיפר שם אנו רואים מצב שונה לגמרי בהתייחסות של יוסף לטיפוח האישי, אבל גם להשלכות.

המדרש תנחומא פרשת וישב אות ח' אומר: "וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו"- כיון שראה פוטיפר שיוסף הוא איש מצליח, מסר לו את כל המפתחות ולא היה יודע אחריו כלום. כיון שראה יוסף את עצמו בכך התחיל אוכל ושותה **מסלסל בשערו** ואומר ברוך המקום שהשכיחני בית אבי, אמר לו הקדוש ברוך הוא אביך מתאבל עליך בשק ואפר ואתה אוכל ושותה ומסלסל בשערך הרי אדונתך מזדווגת לך ומצירה לך'.

(הובא גם ברש"י פרק ל"א פסוק ח'). כלומר בתחילה שהיה מתקן בשערו וממשמש בעינו, זה משהו תקין עדיין כי זה מעשה נערות. רק יש מצב אחר של **'מסלסל בשערו'** שזה כבר משהו יותר על המידה.

נא לא לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה ולשמור על קדושת העלון! שבר לימוד תורה בשבת פי אלף מיום חול!

העלון מוקדש

לזיווג הגון:

אסתר בינה בת פלורה
רחל בת פלורה
הודיה בת זיוה
יעקב משה בן ציפורה
אורה
מאיר בן ציפורה אורה
עזרא בן זיוה

לרפואה שלימה:

בנימין בן נוסרת
פלורה בת רוחי

לעילוי נשמת:

אהרון בן דוד ואסתר
ציון בן יעקב ואסתר
רפאל בן מרים
חנה בת יצחק ושרה
שרה בת ציון וחנה
גבריאל דוד בן אדלה

כמדי שבוע

מתקיים לימוד

"ליל שישי"

לבחורי הישיבות

היקרים משעה

22:00-23:45

כל בית כנסת או

תורם שיתרמו

100 ש"ח ומעלה

הלימוד יוקדש

לזכותם

לתרומות ומסירת

שמות ניתן לפנות

לפלאפון

0583234552

מעוניין בהקדשה?

להצלחה, פרנסה

בשפע, זיווג הגון

רפואה, או לע"נ

צלצל

0583234552

רשו"ת הרבים:

כלומר מצב שהאדם מטפח את עצמו זה 'מעשה נערות', זה עדיין נחשב למצב תקין כי זה חלק ממעשה הנערות. ומתי הוא נהפך להיות לא תקין, רק כשהוא מסלסל בשערו. אז קפץ עליו רוגזו של אשת פוטיפר, כי יש בזה התגרות ליצר הרע.

זהירות!

אציין גם שאם בחור מטפח את עצמו ומשקיע בזה מצד אחד צריך שימת לב, ונכון לנתק אותו מזה, ובפרט שניסינו לדבר, אך אם זה לא הולך. פשוט לעזוב אותו. כי מי יודע אם לא זה שהוא מרגיש בחור ישיבה יפה, זה מה שמחזיק אותו.

היו לי מקרים שהצלחנו במסע שיחות חיזוק על הגנאי שיש במסלסל בשערו, והצלחנו בשיתוף פעולה מלא עם ההורים והצוות שהבחור יפסיק עם זה, אך זה פגע בו. כי היה לו צורך להתבלט, ולא נתנו לו משהו אחר שיתבלט בו על חשבון הטיפוח האישי. כי יש לבחור צורך להתבלט, נקודה! ואם לא יתעסק בזה, יחפש להתבלט במשהו אחר.

האדם לא מתנהג לפי מה שחושבים עליו אלא...

גאוות יחידה! ויגבה ליבו בדרכי ה'. להדר ולרומם את המעמד שלנו כעם נבחר כעם סגולה, לרומם את מעמדו האישי של הבחור, שהוא מיוחד, כי הוא מיוחד. ואיננו צריכים להתחשב באחרים בשביל להרגיש מיוחדים, איננו צריכים להתחשב באחרים בשביל לעשות מה שנכון!

אמר מי שאמר: באדם יש שלוש דמויות, אך אחת מהם היא הדומיננטית.

האדם אינו מתנהג לפי מה שהוא חושב על עצמו, הוא גם לא מתנהג לפי מה שחושבים עליו. הוא כן מתנהג לפי מה שהוא חושב שחושבים עליו. אבל זו הבעיה!

בפרשה אנו רואים מעלה מיוחדת שבלעם מציין אותה כמאפיין של העם היהודי. "כִּי־מֵרָאשׁ צָרִים אֲרָאֵנוּ וּמִגְבְּעוֹת אֲשׁוּרְנוּ הֵן עִם לְבָדָד יִשְׁכַּן וּבְגוּיִם לֹא יִתְחַשְׁבּוּ" (פרשת בלק פרק כ"ג פסוק ט') כלומר יש לנו בגנטיקה כבר את השורשים של להיות מה שאנחנו באמת ולא מה שאחרים חושבים עלינו. יש לנו את היכולת להתנהג באופן של "ובגויים לא יתחשב" וגויים אין הכוונה דווקא גויים, אלא מעשה גויים. אז יש לנו את זה, נולדנו עם זה, אז למה לא להשתמש בתכונה שיש בנו. שאפילו הגוי בלעם ראה אותה בנו. חשבו על זה!

אצלי זה מעל הראש אמר ראש הישיבה

ולסיום, סיפור! נסיים בסיפור על ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל רק נקדים לכם שפעם היה אצל בחורי הישיבות כיפה מרובעת. וגם היו מגדלים בלורית והכיפה הייתה ככה על הצד, והבלורית הייתה משתלבת עם הכיפה.

יום אחד נכנס ר' שמואל רוזובסקי זצ"ל לישיבה ודיבר בגנאי הכיפות המרובעות, וכי מה זה משנה כיפה רגילה או מרובעת? העיקר שתהיה כיפה על הראש שמכסה את רוב הראש! כמו כן דיבר על הבחורים שמגדלים בלורית ומטפחים אותה! למחרת נכנס ר' שמואל לישיבה כשעל ראשו כיפה מרובעת ובלורית קטנה.

מייד הבחורים שאלו את ר' שמואל, הרי רק אתמול הרב דיבר איתנו שלא משנה איזו כיפה חובשים בראש מרובעת או רגילה, ואיך בחורים משקיעים כל כך בגידול בלורית, אז איך הרב חובש כיפה מרובעת ובלורית על ראשו?

השיב להם ר' שמואל תשובה למדנית שמאפיינת את הלמדנות של ר' שמואל: אצלי זה מעל הראש, אצלכם זה בתוך הראש! כלומר צריך להבחין אם הבחור לומד ומנוח בלימוד, אז לא לדבר איתו, אלא רק לטפח את החלק הלימודי ולהעצים אותו, כי כנראה אצלו זה מעל הראש. ואם הוא לא לומד ויש ירידה ברוחניות ומזהים סימנים של "דיאטה רוחנית" חלילה, זה מדאיג כי אצלו זה בתוך הראש. **שבת שלום!**



שאלה: אדם שנכנס לחנייה והיו שני רכבים שקשה מאוד לחנות שם, ולכן נעזר על ידי אדם אחר שיכוון אותו להיכנס לחנייה בלי לפגוע ברכבים שחונים שם, אך מה שקרה שזה שכיוון אותו לא הבחין שיש לרכב שחונה וו גרירה ולכן כשאמר לנהג להתקדם עם הרכב לכיוון הרכב החונה, הוא ניזוק בו גרירה, האם המכוון צריך לשלם לו?

תשובה: אם הנהג סמך רק על האיש שכיוון אותו וכך היה ניכר מתוך הנהיגה שלו אחרנית, יש לחייב את המכוון בנזק. כמו מראה דינר לשולחני כלומר אדם שהראה מטבע ליועץ לענייני מטבעות, והיועץ אמר לו שהמטבע טובה ושווה לקנות אותה, ולבסוף התברר שהיא מטבע שאי אפשר לסחור איתה, היועץ חייב לשלם לו את ההפסד הכספי שנעשה למתייעץ מדינאי דגרמי. כמבואר בגמרא בבא קמא דף צ"ט חו"מ קכ"ט ש"ו ס"ו. מצד שני אולי נחשב בשוגג וגרמי פטור בשוגג?

הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א ראב"ד בד"צ בני ברק אמר לי מכיון שבקלות היה ניתן לבדוק אם ניתן לחזור בנסיעה אחרית בלי להתנגש ברכב החונה, וכך היה לו לעשות, נחשב המכוון פושע, וחייב.

התהילים המרכזי

במדי שבת מתקיימים תהילים לבנים
בשעה אחד ורבע בבית הכנסת
שירת ירושלים שיכון ה' ב"ב
לקבלת העלון לקריאה או הפצה
טיפים/הארות/הערות/תרומות
שלחו למייל הכשר בכתובת
alontoshabat@gmail.com

העלונים עלו לרשת!!!

הרוצים לזכות את הרבים
או להדפיס את העלון בבית
יכולים להורידו מהאתרים:
תורת יוסף, לדעת נט, דרשו, ביננו

תודה רבה לרב שליט"א
על ההשקעה מזמנו בכתיבת
מאמרי החינוך הנלמדים מתורתנו
אקדושה ומתווים דרך חינוך ישראל
מתוך הפרשה
ותודה רבה לכל תורמי תומכי
ומסייעי העלון ישלם ה' שכרכם
ברוחניות ובגשמיות אמן