

# נור אהרן

**חג  
השבועות**

**מאיר לי את הנשמה!**

**כניסת החג: י-ם: 18:57 מרכז: 19:19 נא לשמור על קדושת הגליון. אין לקרוא בשעת התפילה או קריאת התורה**

**בחג השבועות קיבלנו מתנה, בואו ונראה שאנחנו מעוניינים בה...**

התשובה ואגב כך את כל מהותו של חג מתן תורה – הבה נאזין לדברי מורנו הרב – חג השבועות תש"פ! יוצאים לדרך...

**זה הקטן יצא מכאן - גדול!**

בורא העולם פונה למשה ומפציר בו – "תענה להם בדיוק מדוע הגעת לכאן!" מבאר הרב: כדי לקבל תורה אתה חייב להלחם עליה! אין דבר כזה רגל על רגל. ואז מתחיל רבנו משה את תשובתו לשרפים והמלאכים שסביבו. הדברים נראים במבט ראשון כפשוטים, אבל בואו ונעמיק בהם יחד עם מורנו הרב. "כתוב בתורה", מתחיל משה רבנו "לא תחמוד! שייך אצלכם מושגים של קנאה? יופי. כתוב בה 'כבד את אביך ואת אמך' שייך אצלכם התמודדות שכזאת? יופי. מה עוד? 'לא תשבע לשקר' שייך אצלכם

נסיון של בנאדם שנמצא עם מכתב פיטורין על השולחן וע"י שבועת שקר הוא יכול להציל את הכבוד שלו, את הפרנסה שלו, התמודדות זו שייכת אצלכם?" ומשה רבנו ממשיך: "אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" אומר ה', רק אני מוציא אותך מתוך המיצרים שלך – אצלכם שייך נסיון האמונה הזה? יופי. אוקי אוקי, פה זה נגמר, המלאכים שותקים פה אחד, כל טענותיהם נסתתמו. "הודו לו ועוד שלחו אותו עם מתנות". וכאן שואל הרב: וכי המלאכים לא ידעו את כל מה שכתוב? והרי לומדים תורה גם בשמים!! אלא מבאר הרב נפלא: משה רבנו מתווכח איתם על נושא

אחר לגמרי! רבנו משה הבין שהמלאכים דואגים לכבודה של תורה וחוששים שמא יזלזלו בה אנשים שקרוצים מחומר, אם כן מה ענה להם משה? התשובה – נכון שכאן יכבדו אותה יותר, כאן היא שמורה הפלא ופלא, אלא מה? שיא היופי של התורה יגיע כאשר היא תרד לארץ ומשם תעלה את האדם לדרגה של מלאך, ובשפה שלנו – "לא חכמה להיוולד מלאך ולהישאר מלאך, החכמה היא להיוולד אדם, אדמה, חומרי, ולצאת מכאן מלאך. זהו יעודה של התורה – להגיע לעולם החומר, להילחם, להיאבק ולהפוך את הגוף החומרי למלאך. רוצים דוגמה? תחפשו תמונה של הבבא סאלי, של הרב אלישיב...

**אל תנסה להיות מלאך, אבל תשנה את המהלך...**

אבל יש כאן עוד עומק. המלאכים טוענים כי אדם שיקבל את התורה ולא יקיים אותה כמו שצריך יהיה זה הרס וחורבן ליקום

נו, כבר עלינו כיתה ולכולנו ברור שמהותו של חג השבועות הניצב לפתחנו הוא לא יום שקיות המים מהגגות ואפילו לא חג עוגות הגבינה והגלידות, אלא ביום זה אנו מציינים את קבלת התורה מאת האלוקים בהר סיני. אבל רגע לפני ניזכר בדרמה שקדמה לנתינת התורה. המנהיג הנצחי, משה רבנו, עולה לשמים כדי לקבל סוף סוף את התורה לאחר 49 יום, ואז על פי דברי המדרש מתחילה מלחמה לא פשוטה. מלאכי השרת פתאום קולטים בזוית העין יצור משונה, משהו שלא רואים בכלל בשמים "זה – איך הגיע לכאן?" אדם שנולד מאשה נמצא בתוכנו? הם גם לא פונים אליו לפשר הדבר, הם לא מרגישים שהוא בן שיחה שלהם, הם פונים ישירות לקב"ה בתמיהה עצומה "מה לילוד אשה בתוכנו?" והבורא

עונה להם "הוא בא לקבל את התורה" פשוט לקבל את התורה ולהוריד אותה מעולם הרוח לעולם שעסוק ב"לעשות רוח". המלאכים נזעקים ובצדק "רבוננו של עולם! חמדה גנוזה שנכתבה 974 דורות קודם בריאת העולם – אתה נותנה לבשר ודם?" אנחנו חושבים נו מה כל כך רע שנותנים לאיש האלוקים את ספר התורה, וכי יש יותר ראוי ממנו? אז בואו ונקבל קצת מושגים. אם נשמע על מנהלת מעון שהחליטה כי הילדים בני השנתיים הם מספיק אינטליגנטים וחכמים וחבל שיזבזבו את זמנם במשחקי קליקס ולגו, ותחליט להעביר להם הרצאות בפיזיקה גרעינית – בשניה



**נתינת התורה העניקה - שיוסף לא ישאר בשוקא...**

הראשונה נצחק, בשניה נברר שאין אף ילד מבני משפחתנו שנמצא באותו מעון, ולאחר מכן ניצור קשר עם משרדי הפסיכיאטר המחוזי. כך הרגישו המלאכים באותה שעה שבא משה רבנו לקבל את התורה המלאה וגדושה בסודי סודות ולהוריד אותה לעולם החומר. משה רבנו נבהל לרגע, אבל אז מורה הקב"ה: "אחוז בכסא כבודי וענה להם תשובה". משה רבנו מתיירא שמא בעוד רגע בלי כוונת זדון, רק נשימה קלילה של אחד משרפי הקודש, והוא נשאר שם לנצח... "שמה ישרפוני בהבל פיהם", "פו" אחד ואני כבר לא כאן... אומר לו הקב"ה: ענה להם תשובה! אבל רגע אחד לפני התשובה יש פה שאלה ענקית אותה שואל מורנו ורבנו הרב יוסף מרקוביץ שליט"א: מדוע בורא העולם לא לוקח את העסק לידי ופשוט משתיק את המלאכים? או שיענה בורא העולם בדיוק מה שצריך לענות? מדוע הכדור עובר כעת לידי משה? כדי להבין את

כולו, חורבן שאין שום אפשרות להתגבר עליו. אבל אז אומר הקב"ה למשה: "אחוז בכסא כבודי וענה להם תשובה" ומבאר הרב: שהקב"ה בעצם כבר ענה להם, כי לנו בני האדם יש מושג שנקרא "תשובה"! נכון, יהיו מעידות, אבל אנחנו נתמודד, נתקן ולאן נגיע אח"כ? "אחוז בכסא" - אומר ה' אצלי מי שמגיע מלמטה, מהאשפתות, יכול לזנק לא פחות מאשר עד כסא הכבוד! זהו הביאור בפסוק "ירד ה' אל הר סיני" הקב"ה הוריד את התורה לעולם החומר כדי שאח"כ יעלו עמה את כל המושגים הארציים למקומות גבוהים! זוהי החכמה! "ויתייצבו בתחתית ההר" - בא ה' ורומז אני לא רוצה שתעלו מולהבים לפסגת ההר ומשם תלמדו את התורה, אני רוצה לראות איך אתם מהתחתית זוכים ע"י עמל התורה להתעלות ולהגיע בסוף לפסגה! אצלי אתה יכול להגיע מהמקום הנמוך ביותר למקומות שלא חלמת. "רגע רגע כבוד הרב, כל זה היה נכון למשה רבנו ולצדיקים שהיו אז, אבל איך שני כאן בשנת 2020 בין קומבינה לקורונה יכול לעזוב הכל ולהתעלות? זה לא מציאותי???" אז קודם כל היה כבר מי שטען את אותן טענות כבר אז והתשובה של אז רלוונטית ביותר גם היום. רוצים לשמוע? בואו ונחזור קצת לעבר עם קפיצה קטנה לעתיד...

## מעבדות 'סיני-פארם' חושפים את הפתרון הגנטי המושלם...

לעתידי לבוא יבואו אומות העולם בטענה לקב"ה: אם היית מעניק לנו את התורה הכל היה נראה אחרת. מה אומר להם ה'? בואו נדפדף בספרי ההסטוריה שלכם ותראו שהיתה לכם אפשרות ואתם דחיתם אותה בשתי ידיים. וכך מספר המדרש: בא הקב"ה לבני ישמעאל, כן כן זה שהיה קצת קרוב לאברהם אבינו, עם שאלה: "מעוניינים לקבל תורה?" עונה לו ישמעאל "שוקרן! שוקרן! תודה תודה! אבל צריך לדעת מה כתוב שמה" אמר להם הקב"ה "לא תגנוב" אמר לו ישמעאל "וואלה זה כבר כבד עלינו, אתה יודע בורא עולם אבל אצלנו לא מתחיל היום בלי לסחוב איזה ג'ינס מהחבל של השכן. אם נשברה המראה של האוטו למה ללכת רחוק, אתה הולך בלילה רואה כזה רכב מוריד המראה והבייתה, שיגיד תודה שהשארנו לו את הרכב... לא תודה" נו נו, הלך הקב"ה לבני עשיו "ואתם מעוניינים?" yes yes, אבל יודע בורא העולם שאצלנו לימד הסבא עשיו שצריך להסתכל בחוזה לפני שחותמים אמר להם הקב"ה "בבקשה, כתוב שם לא תרצח!" או נו, sorry sorry, אבל אצלנו חייב אקשן, לא רק במשחקי כדור, צריך גם קצת ללמד אותם בשפה שכל אחד מבין היום, לא בא בחשבון... "הולך ה' למואב, אלו שבאו מהרן שקפץ לאש, אמרו לו "פורפבור (בבקשה), אבל מה כתוב?" אמר להם ה': להתחתן רק עם מי שמותר! no no no, איך אפשר?? הגיע לעם ישראל וההמשך כבר ידוע. וכאן שואל הרב: מדוע אלוקים לא הציג לבני ישמעאל את אחד מהמצוות שהם קצת אווזים שם כמו הכנסת אורחים,

## כשאתה מרגיש לא בעניין זה בדיוק העניין...

## גם בין הגויאבות והמלפפונים אפשר להישאר בעולמות עליונים

רב יוסף, מספרת הגמרא, היה עושה כזה עסק מהיום הזה. מאכלים דשנים, מה לא? מדוע - טען רב יוסף אילולי ניתנה תורה בסיני כמה יוסף היה קיים בשוק?" ומבאר הרב לא שרב יוסף בא להתפאר בתואר "הרב" שלו ובטח לא לזלזל באנשים שמסתובבים בשוק! הפוך, רב יוסף טען כמה יוסף היה בשוק, הכוונה בסגנון חיים של אווירת שוק. התורה עידנה אותי בכזאת רמה שגם אם אני אסתובב בשוק אני אשאר רב יוסף! חבר'ה אנחנו יכולים לשנות את עצמנו, להיות יותר טובים - את זה קיבלנו ביום הזה! העולם יהיה יותר רוחני ברגע שאנחנו נתאמץ להיות יותר רוחניים. קיבלנו תורה ביום השבת בזמן של "ויכולו השמים והארץ" שלימות השבת היא סמל לשלימות הבריאה - כך גם אנחנו ע"י התורה יכולים להפוך עולם עם הנאות רגעיות וילדותיות למהות של שלימות, למהות של נצח! "ויכולו השמים והארץ" המטרה היא להפוך את הארציות למשהו שמיימי יותר, נעלה יותר הכל, אבל הכל תלוי בנו! שנוצה.

חג שמח לכל בית ישראל  
רן אהרן בן ישעיה

## הסיפור המרכזי

מספר הרב שטיין: ההתמודדות שלי אם לקבל את התינוק לתוך ביתי, הודיעה הגב' לוין, היא זו שגרמה לי להמשיך להישאר בתוך ביתי... ומעשה שהיה כך היה: אשת החסד של שכונת קראון-הייטס בארה"ב - כך כינו אותה קהילת היהודים תושבי המקום. האשה הצדקנית הזאת, בלי פרסום, בלי לקיחת כסף, גידלה בביתה ילדים שהקושי של ההורים ברגעים אלו לגדלם היתה לפתרון ומענה. יום אחד היא מקבלת פניה לבקשה מיוחדת "רק את יכולה להציל ת'מצב!" מה יש? ואז היא מודיעה אני לא יודעת, בחיים לא קיבלתי ניסיון כזה. חברים, אנחנו מדברים על תינוקות עם מכונת הנשמה שצריכים להיות במעקבים איתם שעות ע"ג שעות. "אוקי, אני מסכימה". התמודדות יומיומית שעה שעה, פנאי

## מבצע הצלה תש"פ

חג שמח למורנו ורבנו על השקעתו הרבה עם רעיונות מופלאים לרווחת קוראי עלון נר אהרן

להצלת מר אבי איש החסד שמואל דוד בן שמחה ומרת אמי זהבה בת אסתר

לתרומות, הקדשות, לקבלת העלון במייל וכן לחלוקה באזור המגורים: 052-7680962 neraharon1@gmail.com

לשמיעת שיעורי מורנו הרב מרקוביץ חייגו לקול הלשון - 03-6171111 ובזיהוי קולי לומר את שם הרב

וכן לשמיעת שיעורי הרב רן אהרן בן ישעיה (קול הלשון) חייגו 073-3211786 שלוחה 11