

ת"א:	חיפה:	
19:07	18:57	כניסת השבת:
20:07	20:08	יציאת השבת:
20:40	20:41	ר"ת:

מפטירים: "והכהנים הלוויים"
יחזקאל מ"ד ט"ו



דברי התורה וההלכות נמסרו ע"י הרב אליהו אילן סויסה שליט"א, ראש ישיבת חיי אברהם ומורה צדק בעיר בני ברק

105
מספר עלון

פרשת אמור

מדבר מזוית אחרת

העלון מוקדש לזיווג הגון:
אסתר בינה בת פלורה רחל בת פלורה הודיה בת זיוה יעקב משה בן ציפורה אורה מאיר בן ציפורה אורה עזרא בן זיוה לרפואה שלימה: בנימין בן נוסרת פלורה בת רוחי

לעילוי נשמת:
אהרון בן דוד ואסתר ציון בן יעקב ואסתר רפאל בן מרים חנה בת יצחק ושרה שרה בת ציון וחנה גבריאל דוד בן אדלה

כמדי שבוע מתקיים לימוד "ליל שישי"
לבחורי הישיבות הקרים משעה 22:00-23:45 כל בית כנסת או תורם שיתרמו 100 ש"ח ומעלה הלימוד יוקדש לזכותם לתרומות ומסירת שמות ניתן לפנות לפלאפון 0583234552

מעוניין בהקדשה? להצלחה, פרנסה בשפע, זיווג הגון רפואה, או לע"נ צלצל 0583234552

אם הייתי אומר לכם שיש מציאות שתהיו במדבר אבל בלי חום, בלי שמש, בלי תחושת צמאון, בלי פחד מחיות שבמדבר. בלי שום קושי. ממש תענוג. מדר עם מזג ותאורה, מדבר עם שתיה צמודה 24/7 מדבר עם מיטה צמודה, עם מקלחת כמו בן אדם. עם אש"ל מלא.

אתם מאמינים שיש דבר כזה? כנראה שלא, כי לפי התיאור, זה כבר לא מדבר.

רק לפני שנסביר במה מדובר, נשאל שאלה: מדוע התורה נתנה דווקא במדבר, למה לא בארץ ישראל? וכעת בואו ותקראו על איזה מדבר אני מדבר.

מסופר על מפגש היסטורי בין האדמו"ר מסאטמר צ"ל לבין החזו"א זצ"ל.

אמר האדמו"ר מסאטמר לחזו"א: ברמב"ם כתוב שהרוצה ללמוד תורה ילך למדבריות.

והיום אין לנו את המעלה הזו של מדבריות.

השיב לו החזו"א: הישיבות שלנו הם המדבר.

כלומר הרעיון של מדבר הוא מקום שמנותק מכל ענייני העולם הזה. ורק על ידי שמנותק מפוליטיקה וממה שקורה מסביב, הראש פנוי ללימוד תורה לערכים ליראת שמים למוסר.

אתם יודעים שכיום יש מתווה קפסולות כלומר מבודדים קבוצה של בחורים וכל הישיבה מחולקת לקבוצה וכל קבוצה היא קפסולה שלא מתערבבת עם הקבוצה השניה.

הבן שלי קיבל הודעה שהישיבה שלהם אושרה ע"י משרד הבריאות וניתן להגיע ללמוד לפי מתווה קפסולה. אשתי לא מסכימה לעת עתה שהבן שלנו ילך לישיבה כי יש חשש הדבקות.

ולכן היא אמרה לבן שלי שילמד בבית.

הבן שלנו מנסה לשכנע את אשתי שהלימוד בבית זה לא כמו בישיבה, מכיון שאתה שומע מה קורה בבית, וזה מעסיק אותך, זה לא כמו בישיבה שאתה מנותק מהכל והראש שלך בלימוד.

אמרתי לו אתה צודק. והרמב"ם כבר דיבר על המציאות הזו שבכדי ללמוד צריך מדבר, והחזו"א הסביר לנו שהישיבות שלנו הם המדבר. ולכן אני מבין אותך מאוד.

ישיבה בעיר או מחוץ לעיר

יש מעשה עם החתם סופר על בחור שרצה ללמוד בישיבה מחוץ לעיר שלו, ואביו מנע ממנו.

הם הגיעו לדין תורה אצל החתם סופר. מה לדעתכם הכריע החתם סופר?

נכון, הוא הכריע שהבחור צודק ובכדי ללמוד צריך מדבר, ואינו מחויב לשמוע בקול אביו, וזה כאילו שאבא שלו אמר לו לעבור על דברי תורה, שהבן אינו מחויב לשמוע בקול אביו, כי גם אביו מחויב לשמוע בקול הקב"ה שללמוד צורה בראש שקט, זה תנאי מוכרח להצלחה בלימוד.

כעת הבנו היטב מדוע התורה נתנה במדבר, כי בשביל להצליח בלימוד צריך מדבר.

או בזמננו ישיבות שהם המדבר.

בימים אלו שהילדים שלנו מתחילים בהדרגה לחזור לתלמוד תורה לבתי ספר ולישיבות, נחזק אותם לחזור למדבר.

אבל אם החלטנו שהוא נשאר בבית, לא נשכח שאלו ימי גדולים של עבודה לקראת חג השבועות חג מתן תורה, ולכן מוכרח להתייחס לכמה וכמה פתרונות מעשיים וכפי שנבאר.

אז מה עושים, רבותי? פורמט של מדבר ביתי...

'הכנה'

ראשית, עצם עניין ההכנה שמכינים ומתכוננים מדברים ומעוררים, זה עצמו מעניק כוח עוצמה חוסן וכלים. ורעיון הדברים, הנה קימ"ל בגמרא (ב"ק דף ג') בור ט' לנזקין, בור י' למיתה, כלומר אדם שנפל בבור שהעומק שלו הוא י' טפחים, זה מספיק כדי למות. ולכן החופר בור י' טפחים מתחייב אם נפל בו אדם ומת.

נא לא לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה ולשמור על קדושת העלון! שבר לימוד תורה בשבת פי אלף מיום חול!

