



ואהבת



גיליון מבית חברת "אהבת תורה" - מסגרת ללימוד ושיון עמוד היומי
שע"י חברת "אהבת תורה" החסידי בעלזא - פעיה"ק ירושלים ת"ו

יו"ל בנדבת לבם של האחים החשובים פטרוני "אהבת תורה" בירושת"ו, הנגיידים המפוארים מוה"ר בנימין פרידמאן שליט"א ומוה"ר משה פרידמאן שליט"א - מלבורן אוסטרליה

חלון הרכב, כשאני מפטיר לעברם:
"אה! כזאת מסירות נפש!" אך לתגובה אדישה כזו לא ציפיתי. "מסירות נפש!?" צחק אחד מהם, "הרי דבר פשוט וברור הוא, שלפני לימוד העמוד היומי לא הולכים לישון!"

נותרתי פעור-פה עם המסר המחלחל: "ללא העמוד היומי לא הולכים לישון!!!"

משמחי לב

ר' חיים, אברך כולל חשוב ששוקד על תלמודו יום וליל, מעיד על עצמו: "אחר תקופה שלצערי נפלטתי ממסלול "אהבת תורה" מחמת טרדותי המרובים, עכשיו דווקא ב'תקופת הקורונה' היה לי יותר זמן, מפני שבכולל עצרו לתקופה את הרצף הלימודי.

שמחתי מאוד על ההזדמנות שנפלה בחלקי לחזור ל"ישיבת אהבת תורה", לקחתי גמרא ולא עזבתי אותה עד שהשלמתי את עשרות הדפים החסרים לי. כמו כן, בקשתי מהגבאי שישלח לי את המבחנים הקודמים, והתישבת לי למלא את כל המבחנים בס"ה.

אין בידי לתאר את השמחה שאפפה אותי, כשנוכחתי לראות בשליטה המוחלטת בדפים שלמדתי. התובנה שקיבלתי מעובדה זו היא, שאף פעם לא מאוחר מדי. גם אם הפסקת מאיזה סיבה שהיא ללמוד את העמוד היומי לתקופה, אל תהסס לנסות ולהצטרף שוב!"

ובהם נהגה

רבים מהגבאים המסורים מציינים, כי הם היו המומים מכמות הפניות שקיבלו בתקופה האחרונה, אם לקבלת מבחנים אם להשגת קונטרסי הלימוד, דפי הסיכומים והעלונים. למרות הקושי הרב, ולמרות שלא התאספו במקום מוגדר לעשות את הבחינה, ראו את הצימאון העז בציבור ללמוד ולהבין, ולהמשיך 'צו מיט האלטן' עם סדרי "אהבת תורה" כבימים כתיקונם, חרף כל מה שאירע.

אשריכם ישראל, ואשריכם לומדי "אהבת תורה!"

אהבה

סיפורים קטנים על רגעים גדולים של ביטויי אהבה לתורה הק' מקלקלת את השורה...

יקר אשר בימים כתיקונם עוסק לפרנסתו שעות ארוכות מדי יום ביומו, ומדי ערב מגיע לביהמ"ד וקובע עתים לתורה במשך כשעה עד שעתיים, כשהוא שוקד על לימוד ולימוד העמוד היומי של "אהבת תורה" מתוך עונג ושמחה.

והנה, בעקבות הנסיבות והמאורעות, יצא אברך זה בתקופה האחרונה ל'חל"ת', אחר שבת העסק בו הוא עובד נסגר.

נו, אז מה עושים בזמן הפנוי? פנה האברך אל החברותא שלו, שגם הוא יצא לחופשה מעבודתו עקב המצב, וקבע את לימוד משותף מדי יום ביומו, **כשהם משלשים את זמן 'קביעות העתים' לשש שעות ביום!**

כך ישבו ה'חברותא' וליבנו את הדפים השבועיים לעומקם מתוך נחת ושלווה, כשהם מוסיפים גם חזרות וחזרי חזרות, כשלאחר מכן אף נשאר להם זמן ללימודים נוספים... לא יאומן כי יסופר!

והגית בו יומם ולילה

מספר ר' יצחק: "באחד מימי הסקר הקפדני בהם נאסר לצאת מהבית, נאלצתי בכל זאת לצאת למקום דחוף בשעות הערב המאוחרות. והנה, באמצע הדרך אני מבחין ברכב העומד בצד הכביש עם אורות דלוקים, אך לא ייחסתי לכך חשיבות. מה רבה הייתה הפתעתי בחלפי על ידי המכונית, כשאני מבחין בשני יהודים מוכרים ישובים בפנים, גמרות של "ובלכתך בדרך" בידיהם, והם שקועים כל כולם ביגיעת התורה!

לא התאפקתי ונתתי דפיקה על

ומשך נאלץ להגיע עם משפחתי למלון, מבודד מן העולם, בתחושות מאוד קשות.

אחר כמה שעות שהייה במלון, פתאום תפס ר' יחזקאל את עצמו בבת אחת: "אוי! עוד יומיים נערך המבחן החודשי של 'אהבת תורה', ועדיין אינני מוכן אליו כדבעי, והרי קיבלתי על עצמי שאני את המבחנים האלה עושה, ויהי מה..."

זה אמנם היה קשה, אך ר' יחזקאל קם בהחלטה ברורה: את המבחן הזה אעשה בכל מחיר. מיד הוא הוציא את החוברת של הגמרא מאמתחתו וצלל בים התלמוד כשהוא שוכח מעולם ומלואו. מכל עסקיו שהשאיר מאחור, מכל העצב על השהייה במקום מרוחק לבדו. רק הוא והגמרא.

עם הגיע יום המבחן, פעל ר' יחזקאל בכל דרך להשיג את הבחינה, ובהשתדלות הגבאי המסור אכן הגיע אליו טופס המבחן דרך הפקס של המלון, כשהמזכירות מביאים את זה עד לדלת חדרו.

את השמחה והגיל בהם התמלא ר' יחזקאל אחר מילוי המבחן לא ניתן לתאר. וכעדוהו בעצמו: "כשנוכחתי לגלות שאני ב"ה שולט בחומר על בוריו, ושגם במצב זה אני יכול לעשות את המבחן - לא היה מאושר ממני. ממש הרגשתי ש'תורה שלמדתי באף - היא שעמדה לי!"

"קביעות עתים" - 6 שעות ביום!

אנקדוטה מרגשת במיוחד הגיעה לאוזנינו, על אחד הלומדים החשובים של "אהבת תורה", אברך

"לולא תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי."

מילים אלו קיבלו משמעות מיוחדת בתקופה האחרונה שעברה על העולם. 'תקופת הקורונה' מתקרבת לסיומה ככל הנראה, אולם קרוב לוודאי שהזכרונות מתקופה זו יישארו חקוקים בלבות האנשים לזמן רב.

אחד המאפיינים הבולטים מתקופה זו הוא, שבעת הזאת נוכחו רבים לראות, שאת נחמתם הם מוצאים אך ורק בלימוד התורה הקדושה, ורק כאשר הם שמים כל מעינים בה - הריהם שוכחים ומסיחים דעת מכל הסובב. להלן כמה עובדות הממחישות נתון זה.

לולא תורתך...

ביום בהיר זה קרה. ר' יחזקאל, יהודי עסוק העובד למחייתו, מבחין בבנו המשתעל בצורה קצת חריגה. הוא ניגש לבן ושם יד על מצחו, כשהתחושה ביד הבהירה לו שכלל הנראה בנו נדבק בוירוס.

"את אשר יגורתי בא לי" הוא חושב לעצמו. "מה לי ולצרה הזאת עכשיו, בדיוק בתקופה העמוסה שלפני פסח, בתוך כל הבלגן וההכנות הקדחתניות לחג, ובני מחמדי כנראה נדבק בוירוס."

לאחר דין ודברים, ובעקבות כך שעוד כמה מבני המשפחה נדבקו בנגיף, לא היה מנוס מלהתפנות ל'מלונית קורונה'.

את הרגשותו של ר' יחזקאל אי אפשר לתאר. אך ברירה אחרת אין,

הַזְמַנְיָם מְזַהֵב

האיזן מיוחד עם צמד החברות

הרה"ג ר' יוסף דוידוביץ שליט"א מהשובי הרמ"ם בישיבתנו הק' קדושת אהרן

והרה"ח ר' יוסף עמרם מושקוביץ שליט"א מנכ"ל ישיבתנו הק' ב"בית הל"ה" ומנכ"ל "מפעל הלבשה"

המשתתפים את הציבור ברחשי ליבם אודות סדר הלימוד המענג של "אהבת תורה"

|| יעקב יוסף פולק ||

עצם העניין שאני חלק מחבורה גדולה כל כך הלומדת יחד את אותו הלימוד ברצינות, זה נותן הרגשה לאדם שכולנו לומדים בישיבה אחת, עם נושאים משותפים וחוויות משותפות. וכתוצאה מכך כל היום נראה אחרת לגמרי!

ענין זה אף בא לידי ביטוי בתקופה המורכבת שחווינו לאחרונה, כאשר רק בזכות שאנחנו נמנים על תכנית לימוד שכזאת – זכיתי להמשיך ולהקפיד על הלימוד דבר יום ביומו, בכל המצבים ולמרות כל הקשיים.

ש. כידוע, אחת היסודות של "אהבת תורה" היא, ההדגש על עשיית מבחנים. מה הנכם יכולים לשתפנו, על ההנאה שיש בעשיית המבחן מדי חודש? כמו כן, מהי הדרך המומלצת להצליח במבחן ולדעת את הנלמד על בוריו?

ר' יוסף: אשיב על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון.

עשיית המבחן היא בעיני סוג של חזרה וסיכום על הנלמד במשך החודש, כאשר באמצעות המבחן הנך יכול להיווכח האם אתה שולט היטב בחומר או לא.

ולכן, אין לך דבר חשוב מזה כלפי האדם עצמו, שיידע היכן הוא אוהז בעולם ויזיך נישט לאזן נערך, שהרי אי ידיעת המצב מביאה לתחושת אי-סיפוק מהלימוד, וחוסר הסיפוק הוא הגורם הראשון לנשירה ממסלול הלימוד, כאמור לעיל.

ומידה טובה מרובה – הדחף הכי חזק להמשיך בלימוד ביתר שאת הוא מכך שיודעים ושולטים בחומר, ואין לך דרך יותר טובה להיווכח ולחוות את תחושת הידיעה יותר ממבחן.

לגבי הדרך להצלחה במבחן אין לי עצה יותר טובה ופשוטה מזו: לחזור ולשנן על הלימוד שוב ושוב, ושוב פעם לחזור ולשנן... כל יום, כל סוף

ובמה זה מתבטא בחיי היום יום?
"מה השאלה בכלל?" נזעק ר' יוסף.
"כל היום, כל המהות, משתנים מן

על בוריו, כי אינו דומה הלומד וחוקר ענין מסויים פעם אחת, למי שחוזר ושנה אותה כמה וכמה פעמים...

וכפי שמרגלא בפומיה של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לומר, שכמו שכל אחד מבין שצריך להתפלל שלוש פעמים ביום ואף אחד אינו חושב שהיום הוא מאוד טרוד ולכן הוא יוותר "רק" על תפילה אחת (רח"ל), כך צריך להיות לגבי לימוד התורה. וברגע שמכניסים ללב שהלימוד הוא חלק בלתי נפרד מסדר היום – לא משנה מה קורה, אזי הכל יותר קל.



הקצה אל הקצה!"

ור' יוסף מפרט: לאחר שזכיתי לעבור ולהתגורר בקרייתנו המעטירה – לקראת התחלת מסכת פסחים, נכנסתי לעומק הדברים וקבעתי את הלימוד עם החברותא היקר שותפי-לדרך הרה"ח ר' יוסף עמרם מושקוביץ שליט"א. ויכולני להצהיר ברורות, כי על שעת לימוד פורה ומענגת זו אנו לא מוותרים בעד שום הון שבעולם! ובאופן אישי אני יכול לומר לך, שלימוד זה מזכיר לי נשכחות, ומחזיר אותי לימי הישיבה והכולל, בהם היינו יושבים ולומדים עם אש בעיניים...

ר' יוסף עמרם מוסיקי נופך מדיליה: אני רוצה להוסיף ולחדד נקודה נוספת.

ש. שלום וברכה. ראשית כל נבקש לדעת, איך נחשפתם לתכנית "אהבת תורה", ומה גרם לכם להצטרף למיזם זה?

ר' יוסף: ב"ה זכיתי, שתיכף כאשר הרעיון של לימוד "אהבת תורה" עלה על שולחן מלכים – מאן מלכי רבנו, הייתי מן הקופצים הראשונים להצטרף למהפך קדוש זה, הרבה בזכות בני הרה"ח ר' יחיאל שיח' (אשר לו שמורה זכות ראשונים' בשמשו כגבאי הראשון של 'אהבת תורה' בירושלים. י.פ.), אשר הציע בפני את פרטי התכנית וגרם לי להצטרף ולטעום מטעמה הערב.

כמובן, שמיד עם כניסתי לעניינים, התקיים בי "טעמו – וראו כי טוב", ומאז ועד עתה אני זוכה ללמוד ולשנן את הלימוד של "אהבת תורה", ותל"ת אני זוכה לשאוב מכך תועלת עצומה.

ש. מהי המעלה המיוחדת בתכנית זו, הגורמת לכם ולאפלי המשתתפים להפיק את רגשות ההנאה והסיפוק הגדולים?

ר' יוסף: בראש ובראשונה זו הקביעות וההשתדלות שלא להחסיר אף יום של לימוד החומר. לצד זאת יש כמובן את ענין החזרה, שזהו בסיס הרעיון – לחזור על הלימוד ארבעה פעמים, שבכך מובטח ללומד שליטה מוחלטת בחומר הנלמד, וידיעת התורה זו – היא היא המתכון המושלם לסיפוק הרב, שנותן לנו דחיפה עצומה להמשיך ולהתייגע בתורה.

ר' יוסף עמרם מוסיקי ומטעים: הייחודיות שיש בסדר הלימוד של "אהבת תורה" – שאין בנמצא בכל שאר תכניות הלימוד למיניהם, הוא: "הבנת הלימוד!" כי עצם הדבר שזוכים לחזור ולשנן את הלימוד שוב ושוב אינו מועיל רק לזכירת הלימוד, אלא גם לעצם הבנת הלימוד

כך שבמסגרת "אהבת תורה" זוכים הלומדים ל'חיבור' מיוחד ללימוד באמצעות החזרות הרבות המביאות להבנה ברורה!

יתרון מובהק נוסף יש בתכנית זו, שאם מחמת אונס או איזה סיבה שהיא התנספס לך יום לימוד, או שישנה סוגיא מורכבת שצריכים להקדיש עבורה זמן נוסף, אזי יש לך זמן "לנשום" ועדיין לא להפסיד את הרצף, כי יש את ימי ערש"ק ושב"ק בהם ניתן להשלים ולחזור על הצד היותר טוב. כך יוצא שתמיד אפשר להשלים ולא ליפול מהרכבת הנוסעת.

ש. כפי שאתם מצהירים, הנכם מרגישים את גודל התועלת מהתכנית. שאִלְתִּי היא, האם,

יוסף, המכניס בלימוד את ה'ברען' וההתלהבות אשר לא מרשים לך להתנתק אפילו לא ליום אחד...

ובכלל עצה טובה לחברות: חזקו האחד את משנהו, איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק. זו דרך טובה מאוד להמשיך ולתחזק את החברות הקבועה מדי יום ביומו.

ש. לסיים: מה יש לכם להוסיף לדגל סיום מסכת פסחים הקרבה ובאה?

ר' יוסף: תחושת הסיפוק העצום שיש לי מקניין מסכת זו, לא הרגשתי כבר זמן רב. כל חג הפסח שלי נראה אחרת לגמרי בזכות כך, ומובטחני שגם חג מתן תורתנו יראה שונה לגמרי אחר לימוד פורה כזה.

ברצוני להוסיף עוד, שישנם כאלו החוששים להצטרף למסגרת "אהבת תורה" ולמערכת המבחנים, מחשש שלא יהיה להם מספיק זמן לכך. לאלו אני רוצה לומר, שהרי כל אדם, גם העסוק ביותר, מוצא זמן למה שחשוב לו "באמת". ולכן, העצה היא רק לקפוץ ולהצטרף, וכך, אחרי שיטעמו את הטעם המתוק ואת החשיבות היתירה שיש בלימוד זה, שוב ימוגו כל הבעיות של חוסר זמן וכדו'...

ר' יוסף עמרם: עצה טובה קמ"ל, לנסות תמיד להפוך את הלימוד לחווייתי ומעניין, ולשלב דברים מרתקים המתיישבים על לב האדם. כגון: להוסיף לימוד קצר של הלכה למעשה או עניינים אקטואליים, כל אחד בסגנונו הוא ובצורת הלימוד שהוא יותר מתחבר אליה. ובענין זה יש לציין לטובה את הגליון המרתק "לאהבה" היוצא לאור על ידי מערכת "אהבת תורה – ירושלים" מדי שבת בשבתו, אשר מנגיש ללומדים נושאים מעניינים סביב הלימוד השבועי בשפה ברורה ובנעימה.

כללו של דבר: לטכס עצות ותחבולות שהלימוד לא יהפוך לנטל חלילה ולדבר שעושים ללא חשק, אלא להפוך את הלימוד לחוויה מענגת ולמשהו שנהנים ממנו, וכך נוכל בעז"ה להמשיך בלימוד נפלא זה של "אהבת תורה".

אכן, מילים כדרבנות. ייש"כ שהואלתם גלות לנו ממצפוני לבכם, ובטוחנו שדבריכם – היוצאים מלב נרגש – ייכנסו ללבבות הלומדים ויעשו רושם בקרב ציבור הקוראים, למען יצטרפו אף הם ללגיטונו של מלך בעוז ותעצומות!



שבוע, ובסוף החודש. זו היא הדרך הבטוחה ביותר להצלחה במבחן!

המלצה אישית שלי: להשתתף בשיעור החזרה הכללית הנמסר בטוב טעם ודעת מפי הר"מ הרה"ג ר' אהרן (בהגר"נ) מושקוביץ שליט"א בליל המבחן, שיעור המוסיף בהירות רבה ומסייע מאוד להצליח במבחן.

ש. איך אפשר להצליח ללמוד את ה'עמוד היומי' כל יום ב'עקביות' מבלי להחסיר אף יום?

ר' יוסף עמרם: דבר ראשון, יש להכניס לראש שוב ושוב, שיום בלי לימוד הוא יום חסר.

וכפי שמרגלא בפומיה של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לומר, שכמו שכל אחד מבין שצריך להתפלל שלוש פעמים ביום ואף אחד אינו חושב שהיום הוא מאוד טרוד ולכן הוא יותר "רק" על תפילה אחת (רח"ל), כך צריך להיות לגבי לימוד התורה. וברגע שמכניסים ללב שהלימוד הוא חלק בלתי נפרד מסדר היום – לא משנה מה קורה, אזי הכל יותר קל.

כמובן שזה מצריך עבודה קשה והתגברויות שונות בכל מיני מצבים, ובפרט בתקופה הראשונה. אך לאחר תקופה זה כבר נעשה הרגל ודבר ברור.

ועוד נקודה. לימוד מתוך התגברות על קושי מותיר בנפש האדם סיפוק והנאה עצומים, אשר אין תענוג היכול להשתוות לכך.

ר' יוסף: אכן אני יכול להעיד נאמנה על החברותא ר' יוסף עמרם שיחיל, שהוא מדבר ועושה, ולמשל – ביום נישואי בתו – בשיא הלחץ – הוא גם לא רצה לוותר על הלימוד, כי אצלו זה דבר פשוט וברור שלא יתכן לעבור יום מבלי ללמוד את העמוד היומי.

כמו כן עכשיו בתקופת הקורונה בה היה ר' יוסף עמרם טרוד עד למעלה מראש, ובפרט לאחרונה עם הפתיחה המחודשת של החנויות, כאשר עשרות משפחות העומדות לפני נישואי צאצאיהם צובאים על דלתות 'מפעל הלבשה' בבת אחת כדי להשלים את פערי הקניות, ואין לו לא יום ולא לילה, וזאת בנוסף לעול הישיבה הקדושה בבית חלקיה המונחת על כתפיו בכל ימות השנה, ולמרות כל זאת – על שעת הלימוד הקבועה הוא אינו מוותר בשום אופן.

ר' יוסף עמרם: כמובן שכל זאת הוא בהשפעת החברותא החשוב ר'

החלו ההכנות לקראת מעמדי "סיום מסכת פסחים"; במקביל נערכים הגבאים ל'מבצע הרשמה' אדיך לקראת התחלת לימוד מסכת ראש השנה

שלא להתנגש חלילה עם כללי הזהירות הנדרשים.

הגבאים אף מבקשים למסור, כי "בעז"ה בתקופה הקרובה, כאשר התכניות יקרמו עוד וגידיים ויגיעו לשלב המעשי, אנו נעדיך את כלל הלומדים החשובים בפרטים הנחוצים, בכדי שכולם כאחד יוכלו ליטול חבל בשמחתנו-שמחתם, ולשוש משוש יחדיו בשבחה והודיה לנותן התורה".

במקביל לכך, בהיכלי השטיבלעך דסידי בעלזא נרשמת תכונה רבתי בקרב אנ"ש די בכל אתר ואתר, כאשר רבים וטובים שעדיין לא זכו להצטרף למסגרת "אהבת תורה" עד הלום, מייחלים בכל עוז להצטרף למסגרת הלימוד עם תחילת מסכת ראש השנה, ורבים אומרים מי יראנו טוב, מתי כבר נזכה להצטרף ללגיטו של מלך ולזכות לחוש באהבת תורה אמיתית ופנימית, כשהם מבקשים: "ותן חלקנו בתורתך"...

ומכאן תצא קריאה קדושה אל כלל אנ"ש שיחי' התפצים להיות חבר לכל אשר יראוך ולהצטרף לשורות "אהבת תורה", שלא להמתין להרשמה הרשמית, אלא כבר עתה יפנו אל הגבאים במקומות מגוריהם ויבקשו להרשם, וזאת כדי להקל מהעומס הרב שיהא מוטל על הגבאים, וכן בכדי שיוכלו למהר ולהתאים להם חברותות / שיעורים וכדו'.

אחת היא התפלה, יה"ר שנהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמו ית' ולומדי תורתו לשמה, מתוך אהבה ושמחה ובאין מחסור כל, אכ"ר.



נצח ולחקקו על לוח ליבם לעד, מה גם אשר לאור המצב השורר ברחבי תבל נדרשת היערכות מיוחדת לעריכת מסיבות המצוה בצורה שונה וייחודית, כדי

ומדי "אהבת תורה" משפשים עיניהם כלא מאמינים כהביטם כסיפוק רב על חלק הארי ממסכת פסחים אותו כבר זכו ללמוד, לחזור ולשגן, ואף להבחין עליו בהצלחה מרובה בס"ד במשך השנה האחרונה, החל מחודש תמוז תשע"ט ועד עתה, כאשר בעוד כחודש ימים – בתחילת חודש תמוז הבעל"ט – יגיע היום המיוחל והמצופה, בו יזכו אלפי הלומדים לחגוג בשמחה רבה ובתרגשות עצומה את מסיבת "סיום מסכת פסחים".

ואכן, הגבאים בכל רחבי תבל כבר החלו בימים אלו לשקוד על התכניות לקראת מעמדי הסיום המפוראים שיחגגו בעז"ה באופן מכובד ביותר לכבוד התורה הקדושה ולכבודם של עמלי התורה – ארחבי התורה החשובים, אשר זכו לקנות את מסכת פסחים כגיין

חדש!

קו "אהבת תורה" – ירושלים" המשודרג!

אנשי בשודה אנחנו היום, כי בס"ד אחר רוב עמל ויגיעה עלה בידינו להקים קו משודרג וייעודי עבור לומדי "אהבת תורה" בעידנו, כאשר הקו יתופעל באמצעות מערכת ממוחשבת מיוחדת.

מספר המערכת החדשה הוא:

03-306
1003

נא לשמור את המס' ברשימת 'אנשי הקשר'

- 4** לשמיעת המעמדים והכינוסים שהתקיימו בעבר ע"י חברתנו
- 5** להתחברות ל"מערכת השיעורים העולמית" של "אהבת תורה"
- 6** להשאת הודעה למערכת ולגבאים
- 7** להרשמה לקבלת 'צינתוק' בעת שיש הודעה חדשה במערכת (ואח"כ להקיש 1 לאישור)

- 1** שמיעת עדכונים והודעות
- 2** שמיעת ציוניך האישיים במבחנים החודשיים
- בהקשה על מס' 1 - תוכל להאזין לצינים במבחנים עמ"ס פסחים. בהקשה שוב על מס' 1 - תגיע למבחנים החודשיים, ושם יש להקיש את מס' הסבתוק.
- בהקשה על מס' 2 - תוכל להאזין לצינים במבחנים של "תורתו" שמתמרת, ושם יש להקיש את מס' הסבתוק.
- בהקשה על מס' 3 - תוכל להאזין ברצף לצינים של כל המבחנים.
- 3** לשמיעת הקוד האישי למבחנים

שימו לב! כי מעתה ישלחו ההודעות של חברתנו רק בקו חדש זה!

ציין, כי המערכת מזדה את המתקשר לפי מספר הטלפון המעודכן במערכת 'אהבת תורה', ואין צורך בדקשת קוד!

לתועלת החפצים להצטרף לתכנית "אהבת תורה", אנו מפרטים שוב את עיקרי תכנית הלימוד:

4 שלבי הלימוד

בתכנית "אהבת תורה" פשוט, קל ויעיל!

- 1** לימוד ראשון:
עמוד יומי מדי יום, בימים א-ה בשבוע.
- 2** לימוד שני:
כל יום, עם תחילת הלימוד, משננים תחילה את העמוד של יום האתמול
- 3** לימוד שלישי:
ימי ערש"ק ושב"ק מוקדשים לחזרת 2.5 הדפים השבועיים
- 4** לימוד רביעי:
בסוף החודש, לקראת הבחינה החודשית, משננים שוב את 10 הדפים החודשיים