

# נור אהרן

**פרשת  
אמור**

**מאיר לי את הנשמה!**

נא לשמור על קדושת הגליון. אין לקרוא בשעת התפילה או קריאת התורה

כניסת השבת: י"ם: 18:44 מרכז: 19:05

## כשלא מחפשים כבוד - מגיעים למלך הכבוד...

### היתכן 24 אלף תלמידים ואפילו אחד שלא...

מאיר חודדה, רק בן 24, אבל כבר הוא הוכתר בתואר מצטיין בשיעור התורה השכונתי בביהכ"ס משכן שמואל בכפר סבא. אבל הפעם לאחר שהרב סיפר על עשרים וארבעה אלף תלמידיו של רבי עקיבא שמתו בימי ספירת העומר זו לא הייתה עוד שאלה אלא טיל בליסטי, "כבוד הרב", הוא לא מוכן לוותר "הרי ר' עקיבא היה ענק שבענקים, ומן הסתם שתלמידיו לא פחות... אז נכון שהסיבה שמתו 24 אלף כי לא נהגו כבוד זה בזה, אך מתוכם אין אפילו עשר, חמש עשרה חבר'ה

טובים שלא מגיע להם למות?" מה נאמר? שר' עקיבא לא זכה לקבל תלמידים "סוכריות"? החליטו משמים להעניק לו תלמידים "זנוכיות"? אחד פוצע ת'שני? ... ומאיר חודדה, הבחורצ'יק המחודד, ממשיך "מדוע דווקא בין פסח לעצרת? מה מיוחד בימים אלו? מדוע לא בתקופת אלול, או בין המיצרים? חסר ימים גבוהים בשנה?". לומר כל שאלה שאלה, רוצים תשובה? בואו נאזין ליסוד עמוק ואמיתי מכבשוננו של מורנו ורבנו, והפעם אין מה להתמהמה - יוצאים לדרך! לא לזוז...



עולם... מאין ידע זאת ר' עקיבא, ומה זה קשור בלא לנהוג כבוד זה בזה - יבאר לנו מורנו הרב. בהצלחה!

### כשמידת הדין נפגשת עם מידת הרחמים - התוצאה - בום!

כולנו מכירים את המדרש שאומר שבתחילה ברא הקב"ה את העולם במידת הדין, וכשראה שאין העולם יכול להתקיים כך שיתף את מידת הרחמים! בעומק מבאר הרב נפלא! העולם בתחילה היה אמור להיות בצורת הנהגה של דין. מה שעשית - תקבל! אלא מה? ראה בורא עולם שאנשים מחפשים לעבוד את הקב"ה מסיבה אחת - רווחים אישיים! "אני לא מעוניין להסתבך עם אלוקים, לכן אשמור שבת! אני מעוניין שתיכנס למשכורת שלי ברכת ה', בנאדם רוצה ברכה בכסף - לכן אוקר את ברכת המזון עם גבות מכווצות ועיניים סגורות..." אנשים ברמה רוחנית נמוכה דואגים מה הם ירוויחו בסופו של יום... ראה הקב"ה שאין העולם יכול להתקיים - פירוש - הקיום של העולם תלוי עד כמה אתה תשווק את המלך לשמו ולכבודו של המלך, אם כך אתן בחירה לאדם - אכניס את מידת הרחמים! מה פירוש? אני יורד את הדין מן העולם,

ופתאום אנשים יקלטו שלא כל כך גורא אם מועדים פה ושם, להכניס ת'יד לשקע זה לא כל כך גורא... איך לוחש היצר - "הכל טוב...", ולא כל הצדיקים רואים ברכה בפועלם... אהה. כעת יש יותר בחירה! זאת אומרת שמידת הדין שנועדה לעזור לבנאדם גרמה לכך שהיא תהווה בעבורו כשלון. מדוע? כי הוא מחפש את האינטרסים האישיים שלו!... כעת אני יאזן את הבחירה, אומר ה'. אלא מה? היה אדם במהלך הדורות שחי את חייו רק על מידת הדין! של "טרום שיתוף מידת הרחמים!" מיהו? רבי עקיבא! נסביר!

### בורא העולם נותן לבנאדם להבין שהוא לא מבין...

הגמרא במנחות כ"ט: מספרת שכשעלה משה רבנו למרום כדי לקבל תורה, הראה לו הקב"ה את כל הדורות, וכשהגיע לדורו של ר' עקיבא עצר משה את התמונה ואמר: אדם זה, היה ראוי שתינתן התורה על ידו! התרגש משה וביקש לראות מהו סופו של אדם גדול זה, הכוונה היא לאיזו דרגה רוחנית הוא עוד יגיע בסוף! ופתאום קלט - שמסורקים את בשרו במסרקות של ברזל! שאל משה: זו תורה וזו שכרה?? ייגרם חילול ה'! אנשים יתבלבלו! ענה לו הקב"ה: שתוק! כך עלתה במחשבה לפני... בעומק מבאר הרב לא שהקב"ה אמר למשה "תשב בשקט ואל תדבר", לא! בדיוק הפוך! אמר לו הקב"ה: האיש ר' עקיבא שייך "לדורות של פעם", דור שאנשים שותקים בו, דור שאני רציתי שכך יתנהל העולם - בדין! דור שגם כשקורה לך דין אתה לא שואל שאלות, דור שיוזע לשתוק ולהבין שהוא לא מבין. ר' עקיבא חי במושגים של "כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה [ואהבת את ה' אלוקיך... בכל נפשך]" ואקיימנו. ר' עקיבא חי בכזאת שלימות. מושגים שהבחירה שלו תשאר תמיד, חיים על פי זה, שאין חשבונות

### תלמידי ר' עקיבא חיו ברמה רוחנית גבוהה ולכן לימדם רבם איך להגיע גבוה...

אנחנו בדור ה-waze, צריכים ללמוד מוסר מהמכשיר הנחמד... קצת לקבל מושגים של יעדים! לאן אנחנו באמת רוצים וצריכים להגיע... איך יתכן שלא נהגו כבוד זה בזה? מדוע לא היה משהו עם תעוזה שידפוק על השולחן ויצעק "חבר'ה! מה קורה פה? בואו ונפסיק עם החוסר כבוד אחד בשני! חוץ מזה, חילול ה' לא מפחיד אתכם? נו, מהי התשובה? מבאר נפלא מורנו ורבנו הרב יוסף מרקוביץ שליט"א הפוך ממה שאנחנו חושבים. כל בר דעת מבין שלא מדובר פה באנשים קטנים, כשקוראים לבנאדם "תלמידו של ר' עקיבא" אנחנו מבינים שהתלמיד הוא לא אחד ששומע שיעורים ב-ZOOM ונהנה מפירושים נחמדים! מדובר בתלמיד שחי ונושם 24/7 את רבי עקיבא, לכן לא ייתכן שהם לא נהגו כבוד זה בזה, ר' עקיבא הוא אחד ששאף להגיע לטופ שבטופ! ואפילו משה רבנו טען בפני הקב"ה: לאדם כזה ראוי שתינתן התורה!

אלא מה? ר' עקיבא לימד את תלמידיו שכדי להגיע לדרגה גבוהה בעבודת ה' צריך לא לנהוג כבוד זה בזה! שמעתם? לא להבהל! ר' עקיבא העניק מסלול חיים שלא שייך למושגים שלנו... מה יש? התנא הקדוש ידע שכדי להתקרב באמת לקב"ה אתה חייב להקריב את הכבוד האישי שלך... וההסבר לכך הוא שאדם שמחפש שלימות ישאף לדבר אחד - לחפש את כבודו של המלך! אדם בדרגה כזאת מעוניין לעשות את מה שבורא עולם רוצה שהוא יעשה כי כך צריך לעשות, מבלי לחשבון מה יהיו הרווחים שלי ומה יצא לי מזה - פה תדע לך, אומר ר' עקיבא, אתה מחובר ברמ"ח איבריך לריבוננו של

ביום החמישים!... ההכנה שלנו סובבת ציר מרכזי אחד! אמונה! תלמידי ר' עקיבא הגיעו לרמה כזו של אמונה, אצלם מידת השתיקה זרמה כמו הרצון שלנו לשנות נס קפה בבוקר... פשוט שצריך לשתוק ולתת לבורא לנהל ת'עניינים! ולכן אין לנו שאלות מדוע 24 אלף מתו - כי גם להם לא היו שאלות... אלא מה? זכינו בימים האלו לפגוש את יום ההילולא של ר' שמעון בר יוחאי! ולא סתם! ר' שמעון הצליח ללמוד 12 שנה עם ניתוק מוחלט מכל רווחים אישיים... איזה תנאים היו לו שם? פנסיון מלא של חרובים, חרובים וחרובים! לא שמעת ממנו את המילה "אוף", או "אין צדק בעולם"... וכאן נשאל את עצמנו איך הוא הגיע לכך? התשובה - רחמים! ר' שמעון ידע שאלוקים רק מרחם עלי. מרחם? בכאלו תנאים? התשובה: אם לא התנאים האלו - לא היינו זוכים היום לספר הזוהר הקדוש!! אילולא צער המערה העולם שלנו היה נראה היום חלילה אחרת לגמרי... התורה נכנסת ללב רגוע ושלו, בלי קיטורים למה לשני כן ולי לא... השתיקה של תלמידי ר' עקיבא והשילוב של הרחמים שהביא לנו ר' שמעון יצרו מפגש מעניין, פגישה לזמן הגבוה של השנה. בפרשתנו מדובר על "הספירה" - כמה מילים ובוזה נסיים. בהצלחה!

### "וספרתם לכם ממחרת השבת" - מה אתם לוקחים אתכם למחרת...

בפרשתנו נאמר "וספרתם לכם ממחרת השבת [יום הפסח] שבע שבתות תמימות!" מבאר הרב: איך מגיעים ל"תמימות", לשלימות? התשובה - ממחרת השבת-הפסח! היום הזה צועק אמונה! צועק השגחה פרטית! אתה יכול להגיע לשלימות אם תיקח אתך **למחרת** היום הזה, למסלול החיים שלך, שהם ימי ספירת העומר, את **האמונה!** פתאום תגלה שהכל פה זה משמים, אוטומט אתה תתנהג אחרת לחבר שלך. כך מגיעים לשלימות. היום 14 יום לעומר, ולמחרת 15, כל יום זה קומה אחרת! מה לוקחים אנחנו לספירה? אבא **מרחם** עליך בלי סוף, **מה קורה נא כן קורונה**, אל תשאל שאלות. אבא מרחם. זהו השילוב המנצח: ר' שמעון את ר' עקיבא בע"מ... מצד אחד אתה תלמידו של ר' עקיבא - שותק, ונותן לקב"ה לנהל ת'עניינים, אתה לא מקיים את המצוות כי אתה רוצה לדאוג לכבוד שלך, אלא כי אתה חייב לדאוג לכבוד של משהו אחר. איך עושים זאת? כאן מגיע ר' שמעון בר יוחאי ומלמדנו מושג חדש - **רחמים!** חבר'ה, בואו ונתעורר, העולם קיבל שיעור מאלף מיהו כאן אלופו של עולם, מי כאן באמת מזיז ת'עניינים, **ואנחנו**, העם הנבחר, **הבייבי-יענק'ב**, קיבלנו שיעור מאלף על מושג מעולם הרחמים. בואו נודה על האמת, ריחמו עלינו בגדול! וכשאתה קולט איזה אבא יש לך - הכדור עובר אליך, כרגע אתה מחזיר את הכבוד למלך הכבוד. אנחנו חוזרים ב"ה לשיגרה, ושמעתי ביאור נפלא מהרב יניב נטף שליט"א וכך הוא אומר: קח איתך **ממחרת** הימים שקיבלנו, ימים של רחמים, ימים של "אהבתי אתכם אמר ה'", forever, את הידיעה שאבא אוהב אותך הרבה יותר ממה שאתה חושב, ומעוניין להעניק לך בעוד פחות מחודש את המאסטר של הבריאה - קבלת התורה מחדש. ספיישל עבורך! שנזכה.

שבת שלום  
רן אהרון בן ישעיה

בחיים של מה ארוויח בכך, ואם כך אני אפסיד אז לא אעשה זאת. לא חיים של "מה יגידו" אלא "מה יגיד הוא!!"... כשמשנה רבנו רואה את הסוף של ר' עקיבא, הכוונה, מסביר הרב, שראה לאיזו דרגה של שלימות מגיעים בסוף עם סגנון חיים שכזה. הראה לו הקב"ה איך יוצאת נשמתו - "שמע ישראל ה'... אחד! ואהבת את ה' אלוקיך..." ר' עקיבא נתן קו ברור בישיבה שכדי להגיע לדרגה הגבוהה של אהבת ה' צריך לדאוג **לא לתת כבוד לשני!** לא כדי להזיק לו חלילה, להיפך, המטרה היא להיטיב איתו! וכאן צריך להבין יסוד חשוב בהבנת הדברים: אנשים ברמה כזאת, כשמעניקים להם מילה טובה על שאלה טובה שהם שאלו, ומפרגנים להם קצת יותר מהמידה - **הפחד** שלהם שבפעם הבאה שהוא ישאל את השאלה זה כבר יבוא מכיוון אחר - לא לשם כבוד התורה, הפוך, הוא כל כך נהנה מהכבוד שהוא קיבל עד כדי כך שהוא פתאום מעוניין "בשידור חוזר"... פה כבר אין בחירה. לאנשים בדרגה רוחנית גבוהה זו ירידה ברמה! כל מגמתם היא לעשות הכל לכבוד המלך... בלי חשבונות. אם כך, אם בכזו רמה רוחנית הם חיו - מדוע נפטרו 24 אלף? התשובה היא: שלעולם אנחנו לא נבין, מסיבה אחת - אנחנו שייכים לדור שבו כבר שיתף הקב"ה את מידת הרחמים. לנו יש שאלות כי לנו אין מושגים של שתיקה! בא הקב"ה ואומר למשה רבנו: שתוק, פירוש - הם היו בכזאת דרגה שהם שותקים - שאין להם שאלות עליו, אלא מה, אחרי דור גבוה כזה ראה הקב"ה שבמידת הדין גבוהה כשאנשים מחפשים רק את כבודי. הדורות הבאים לא יוכלו לעמוד בכזו דרגה. מה עשה ה'? שלח דור חדש, והפעם המנהיג שנבחר לתת את הקו החדש, את המסלול החדש, הוא לא פחות מאשר התנא הקדוש ר' שמעון בר יוחאי.

### ואהבת לרעך כמוך זה כלל שייך - לכלל...

לאחר מיתתם של 24 אלף תלמידי הקדושים, לקח ר' עקיבא 5 תלמידים, וביניהם ר' שמעון בר יוחאי, והעמיד הכל מחדש. זהו דור שחייב לקבל תמריצים, פרגונים, מחמאות כדי להזיז פה ת'עסק. תראה לשני אהבה, זה כלל גדול בתורה, זה שייך **לכלל**, להמון. הדור הקודם של ר' עקיבא הוא דור של אנשים שלא צריכים תמריצים. הם חיים בכזו רמה שגם שמידת הדין שורה עליהם הם ימשיכו בעבודתם ובאהבתם לבורא. אלא מה? בורא עולם כעת העניק מסלול של "הפוך על הפוך" - אני יגביה יותר את הדורות הבאים. איך? אני אשלח להם כזה תנא אלוקי שהוא ילך לסדר לי פה ת'עסק. מדוע דווקא ביום פטירתו עושים כזאת הילולא? ישנם הרבה טעמים, אחד מהטעמים מבאר הרב את דברי הגמרא (סוכה לו:): אמר ר' שמעון: יכול אני לפטור את כל העולם מהדין!! בדיקו ההיפך מדורו של ר' עקיבא! הוא בקצה השני! ר' עקיבא שיכל 24 אלף תלמידים, ואח"כ הוא כבר העביר לתלמידיו מסר במושגים השייכים למידת הרחמים! והגמרא במסכת שבת לג': מספרת שכל מקום שבנו של ר' שמעון (ר' אלעזר) היה מביט - מיד היה נשרף! ומה עשה ר' שמעון מיד - כיבה את השריפה במבטו... בעומק אנחנו לא מבינים מה היה שם, אך במושגים שלנו ר' שמעון העניק לעולם ר-ח-מ-י-ם. נסביר!

### תורת הנסתר לא רק בלימוד הקבלה, הנסתרות לה' מעולם - האמונה!

כולנו יודעים שתכלית ימי הספירה היא כדי להכין ת'בנאדם להיות כלי קיבול לקבל את השפע הרוחני שהולך להעניק לנו בורא העולם

## תפסיק לחשוב שזה מזיק לך

חודשיים אח"כ משהו מציע לו משרה, מכלוף בטוח שכיון שאינו יודע לקרוא זה הולך להזיק לו. הוא מגיע בחשש ומבחין בעיתונים שונים מונחים במסדרונות, אך מכלוף אינו ניגש, הוא הרי אינו יודע לקרוא. הראיון מגיע ומבקשים ממנו לקרוא ולחתום, אך הוא מודיע להם שאינו יודע לקרוא... "התקבלת!" מה קרה? זה היה מחלקת הבטחון, חיפשו שם אחד שיוכל להחשף לחומר רגיש וסודי, לגרוס ניירת בלי לדעת מה כתוב בה, החסרון שלו כאן נהפך ליתרון!

מכלוף התחבב על הצוות ובתוך תקופה קצרה כבר נהפך למנהל המחלקה, ברכת הבבא סאלי התקיימה, כשהולכים עם האמת לא מפסידים...

## הסיפור המרכזי

מרוקו, העיר מארכש. מכלוף דדון איש נאמן לבוראו ניגש לסיידא בבא סאלי וטוען "הצדיקים בורחים לי מהידים, כולם עולים מארץ הקודש, ואני? מפחד לעלות, אני לא יודע קרוא וכתוב, בטח שם אני אגיע לפת לחם, מה שהרב אומר אני עושה!" הבבא סאלי עונה לו "יא איבני (בני היקר) אם רצונך להדבק באמת, עלה, וה' יצליח דרכך, היד ה' תקצר? אתה עוד תוכל להיות מנהל..."

מכלוף מגיע וכצפוי לא מוצא עבודה, לכל ראיון שמגיע ומגלים שהוא אינו יודע לקרוא מבקשים ממנו להשאיר פרטים ו"אם זה יהיה רלוונטי נחזור אליך..." אך מכלוף לא מתאש וממשיך לדבוק באמונת החכמים שלו.

להצלחת ידידי היקר ר' דרור חיים הי"ו

לע"נ: נעימה בת רוזה, עומר הילי בת לבנה לוטם

לתרומות, הקדשות, לקבלת העלון במייל וכן לחלוקה באזור המגורים: 052-7680962 neraharon1@gmail.com

לשמיעת שיעורי מורנו הרב מרקוביץ חייגו לקול הלשון - 03-6171111 ובזיהוי קולי לומר את שם הרב

וכן לשמיעת שיעורי הרב רן אהרון בן ישעיה (קול הלשון) חייגו 073-3211786 שלוחה 11