

נר אהרן

מאיר לי את הנשמה!

**פרשת
תזריע
מצורע**

נא לשמור על קדושת הגליון. אין לקרוא בשעת התפילה או קריאת התורה

כניסת השבת: י-ם: 18:34 מרכז: 18:55

עריכה: ראם בן טוב

האזיר יתנקה כשאנחנו ננקה את ליבנו...

מדווח אביאל לאשתו שרק, "יש לך מושג ממי נדבקתי? במה נגעתי אתמול"? איי איי איי, אומרת הגברת, מעלינו מתגוררים משפחת כהן, כמדומני שבעל הבית יגיד לך טוב מאוד אם מדובר פה בהדבקה, בנגיעה או שאולי אנחנו נגועים במעשינו.

4-5 דקות של אבחנה מהירה והרב כהן שולח את שכנו למכון הרנטגן של משה רבינו, אך לפני כן, הוא מוסיף עצה קטנה לשכנו האהוב "בורא-עולם אוהב אותך, ואתה תצא מזה, אך יש תנאי אחד - אתה חייב לנהוג על פי הנחיות היצרן, ראשית עלך להצטייד בתיק-גב עם מזון לשבוע, קח איתך גם ספרים מעניינים, אתה נשלח - **לבידוד!**"

מבאר **מורנו ורבינו הרב יוסף מרקוביץ שליט"א**: הרי במבט ראשון היה

נדמה שדווקא המגע עם אנשים אחרים הוא זה שגרם למחלת העור המסתורית, דהיינו שכוולס אשמים חוץ ממנו עצמו, ואז מגיעה התורה ומודיעה למצורע את האמת, כי הנגע הגיע בגלל מעשיו הרעים שלו עצמו, אין כאן פיתרון קסם של הקרבת קרבנות גרידא, פה זה משהו עמוק יותר, פה כבר מתקנים את **שורש הבעיה שגרמה** למראה החדש! הוראות הבידוד של מי שפתח את "משרדי-הבריאה", מפיו של בורא העולם... נסביר!



ההוראות מהמשרד לבריאות רוחנית: "כתבנו לענייני איזורר והגינה מר איתי סבונוביץ אתה בשידור, כמה מילים, איתי, המאזינים מעוניינים לדעת מה קורה בשטח, איתי?"

"כן, כן, אריק, אני שומע כל מילה, אלא שאין באפשרותי לענות מיד, ההוראות פה שלפני שנוגעים במיקרופון צריך 2-3 'שפריצים' מהתרסיס הלאומי החדש. יודעים מאזינים יקרים, המציאות מחייבת לדאוג גם לשני, להימנע מנגיעויות יתר, ובעזרת ה' נעבור כולנו את המצב הלא-כל-כך סימפטי, אלא שעל הציבור להתאזר בסבלנות..."

נתבונן מעט, מישהו מכיר ספר מדע בדיוני שדמיון שכל העולם יכנס ביום מן הימים לבידוד? גם בחלומות הדימוניים ביותר של גדולי התסריטאים,

לא חלמו על טרמינלים בכל קצוות עולם שידממו מנועים ו-360,000 טיסות יומיות יעברו למצב 'המתן', אם מישהו היה מספר לך כי במשך חודש וחצי אתה לא תצא מהבית לא לריצת בוקר ולא ל'שופינג' ערב, ושהשנה אתה תהיה לבד, אתה והמצה, אתה והמופלטה, היית מיד מברר אם יש לו ביטוח משלים שיכסה את האיבחון הפסיכיאטרי, אבל כנראה שהמציאות עולה על כל דמיון.

אבל גם כאן כמו בכל דבר בא

נשמע מה יש לספר הספרים, לומר על המצב. תתפלאו לשמוע שהבידוד הראשון בהיסטוריה הוא לא MADE IN CHINA אלא גם כאן שמורה זכות הראשונים לעם הנבחר בא ננסה להבין מדוע מצווה התורה **להיכנס לבידוד**. פרשת "תזריע-מצורע" יוצאים לדרך...

יש ניקיון פיזי ויש ניקיון רוחני...

הרמב"ם כותב על דיני טומאה וטהרה: "גזירת הכתוב ואין לך הסבר", אבל אנחנו הרי יודעים שכמו שישנו ניקיון פיזי, יש מושג של ניקיון רוחני! וכשם שיש מושג של אדם שמלוכלך פיזית, יש גם מושג של אדם המלוכלך רוחנית. וכך מצווה אותנו הבורא בדיני הטומאה והטהרה: "אדם כי יהיה בעור בשרו נגע צרעת"... כשם שללכלוך פיזי ישנן השפעות גיליות, וברור הדבר שאדם שלא ראה 30 יום מקלחת - התוצאה היא שאם כבר מישהו מסכים לעמוד לצידו יהיה זה עם ציוד מגן ואתב כביסה על האף, ומאידך - אדם נקי ומבושם הוא אדם שנעים להיות לצידו ובקרבתו, כך היינו צריכים להרגיש גם מבחינה רוחנית, בדיוק אותו הדבר! כשעובר לידנו אדם שמעשיו רעים צריכה להיות אותה תחושה, ברגעים אלו עליך להפריד את עצמך ולא להתקרב לפצצת הסירחון המתקתקת, אלא מה? איבדנו את חוש הריח, אנחנו "מצוננים", איבדנו את חוש הטעם, היום לצערנו על טעם ועל ריח יש מה להתווכח, החושים הרוחניים לא ממש מתפקדים זה כבר מצביע על סוג של אטימות, של טומאה, אם כן מה הפיתרון?

בואו ונתבונן בתורת הנצח, התורה שמתאימה בכל דור ודור, גם לדור 'החכמים' של ה-F-16' וה'קובי-19' מעוניינים בתשובה? לא לזו!

רק משפחת כהן יוכלו לעזור

קם לו יהודי בבוקר וקולט במראה LOOK חדש - זה כבר לא פצעונים, משום שהוא כבר עבר מזמן את גיל הבגרות, זה בטח לא עקיצה של יתוש שחגג סביבו לילה שלם, על פי התורה מדובר פה בנגע צרעת... "אויש!"

הפתרון לא נמצא בחוץ הוא עמוק עמוק בפנים

התורה לא באה להסגיר מחוץ למחנה את האדם ולבודדו מן החברה מבלי תועלת עתידית. המצורע הגיע למה שהגיע כי הוא **בודד אנשים מהמפה!** חוסר היחס לזולת, הנטיה לראות את הרע באחרים, תיקונה הוא שהוא יחוש מעט מאוס ונבוזה בלי אפשרות לגלח את זקנו, שפמו ושערותיו. המטרה היא לא רק להרגיש כך ולעבור את התקופה, המטרה היא גבוהה יותר, משחה אנטיביוטית רוחנית, קצת כואבת - אבל תועלתנית. תרגיש חביבי קצת מבוזה, קצת מאוס, וכל מקום שאתה הולך אתה חייב להכריז "טמא טמא אני! לא להתקרב"! עכשיו יש לך שבועיים של הסגר, של בידוד, להבין **שהמעשים שלך** הם מאוסים, מעשים שגורמים ללכלוך רוחני, ומדוע לא הרגשת עד-כה? כי איבדת את תחושת הרגש, הפסקת להרגיש את השני. כעת המצורע מבין טוב מאוד שהוא לא נדבק או נגע, אלא שהמציאות עמוקה יותר והיא נמצאת עמוק עמוק בתוכו. זהו נגיף האנוכיות. הוא כעת קולט שהמעשים שלו לא נקיים, כעת הלב שלו רוצה וצועק לצאת מהמצב, להתעלות קצת. זהו המצב האידיאלי להתמודדות עם מציאות החיים, אלא שאלוקים מעוניין לאזן את הבחירה, כי אם הכל היה כל כך ברור לא היינו נמצאים פה, שהרי מלאכים יש בלי סוף בשמים. אנחנו בעולם הטבע ובורא העולם העניק צד שני **למטבע**, מצד אחד אתה יכול לסגור את העין ולנגן את ההמנון העולמי "אנחנו ננצח את הטבע", ועוד יוסיף לך היצר הרע שעליך להתפלל למצב טוב יותר, אך המציאות **כלל לא קשורה אליך**. איי איי איי, תזהר **לא לטבוע לי בטבע שלי** אומר ה', אני מדבר אליך דרך הטבע כי אני מעוניין לעזור לך שלא לטבוע, תעשה תרופות בשם הביוכימיה, על-הכיפאק, אבל שלא תתנגב לך מחשבה ללב שזה העיקר, אלא יש פה משהו קצת מעבר. אל תחיה לי על אקמול לשיכוך כאבים, אומר ה', גש לשרוש. וכאן ישאל השואל היכן טמון הרצפט האלוקי?

אינתו על מושגים של עולם חדש יותר, מתוקן יותר, פנימי יותר, שנראה טוב יותר.

כבר 3 חודשים, ומי יודע עד מתי, אנחנו רוב שעות היום בבית, מדוע? יש למישהו תרגום אמיתי למה שקורה סביבנו? **מבאר מורנו נפלא:** התרבות הרחובית הייתה גלים והגיעה לכל פינה ופתאום ברגע אחד סגנון החיים החיצוני הופך ללעג ולקלס, פתאום אנשים נהפכו לקצת יותר מבוייטים, מתבוננים יותר אחד על השני, יש יותר זמן אחד עם השני, כל בר-דעת מבין שאין כוונת הבורא שנישאר כך לנצח בתוך ביתנו, שהרי התורה אומרת במפורש "זאת תורת המצורע ביום טהרתו", **כל המטרה של הבידוד העולמי היא להגיע ל"יום טהרתו"**, אלא מה? עלינו להיחפך לאנשים עם יעדים פנימיים יותר, אנשים שאיפופיותיהם הם לראות בעין טובה את הסובבים אותם, את השכנים שלהם, גם אלו שמדי פעם קצת מציקים ומרגיזים.

חז"ל אומרים אם נדמה לך רבך כמלאך ה' צבאות - בקש מפיו תורה. **מבאר הרב נפלא,** לא שהרב דומה למלאך, אלא שכמו שמלאך חי בלי נגיעות בלי אינטרסים אנוכיים, והחיצוניות שלו משקפת את הפנימיות שלו, אם הרב שלך דומה לאותו אחד - בקש תורה מפיו. ומוסיף הרב - **כולנו תלמידי חכמים!** יש פה מישהו שהוא לא תלמיד של חכם? משה קיבל תורה מסיני והעביר ליהושע וכן הלאה, כולנו תלמידים של חכמים, ומכולנו מצפים להיחפך למלאכים, שתוכנו יהיה כחיצוניותנו, החכמה שלך אומר ה' היא להסתכל בעין פנימית יותר, להבין שיש פה אבא שבשמים שבסך הכל רוצה את טובתך. אחרי שתנקה את הלב ותיחפך לאדם פנימי יותר, התוצאה היא שלבסוף גם עלי, אומר ה', תלמד להסתכל בצורה מעמיקה יותר. **בואו ונהיה קצת אמיתיים ונסתכל על הטוב,** הנתונים מראים בימינו ב-3 חודשים האחרונים על אחוז נפטרים שירד בעשרות אחוזים! נחשוב לרגע, אין תאונות דרכים ב"ה, אין טעויות של רופאים בניתוחים כי אין חולים בבתי חולים - כולם בבידוד, מתי היה בהיסטוריה של המדינה שכל שכבות העם אוכלים מצות בפסח? השנה לא היה ממי לקנות פיתות ולחם, שהרי גם ה"חיות" מהכפר היו בבידוד... ישתבח שמו, **ימות המשיח**... על מה הפאניקה? בואו ונתחיל לראות טוב, לראות בצורה פנימית יותר אחד את השני, הניקיון הפנימי שלנו יגרש את השקר של הנגיף החיצוני, הנגיף שמייחצן אותנו, שהופך אותנו לאנשים חיצוניים, רומזים לנו משמים רמז ברור. העולם יהיה מתוקן יותר כשנתקן את הפנימיות שלנו יותר! ועל ידי כך המושגים הפנימיים והמהותיים יהפכו לחלק מאיתנו, רוחניים ונעלים. שנזכה לגאולת עולמים במהרה בימינו אמן.

שבת שלום
רן אהרון בן ישעיה

התשובה: בא דוד המלך ומעניק את התרופה האמיתית. זהו הרצפט שטראמפ ומנהיגי איטליה וטורקיה יחד עם ספרד וסין היו מוכנים לרכוש במיליארדי דולרים. המטרה של הבורא היא להעלות את העולם לדרגה קצת יותר מתוקנת, ולקדש יותר את ערך האדם הפנימי. "מי יעלה בהר ה'" שואל דוד המלך בספר התהילים, "ומי יקום במקום קדשו"? מי רוצה להרגיש התעלות בפסגה, שחיוו הם קדושים יותר, נעלים יותר? עונה מלך ישראל - **"נקי כפיים ובר לבב"**, כשכפות ידיו והמעשים שלנו יהיו נקיים אז נתחיל לעלות ולהתעלות למקום קדוש, מתחשק לכם לקפוץ לעולם המושגים של התנאים הקדושים במסכת אבות? כאלו מושגים שמעניקים פרופורציות לעולם שנמצא בבוועת הפאניקה והלחץ? בואו ונאזין להמשך ההנחיות החדשות-ישנות מפיו של מורנו הרב, בבקשה!

אתה רוצה להיות אהוב למעלה? תהיה נחמד למטה...

אחת מהמידות שהתורה נקנית בהם, אומר התנא באבות: "תהיה נחמד למטה ואהוב למעלה", ובעומק - לא מדובר פה בשני מישורים, אלא הכל פה זה מסלול אחד. אם אתה מעוניין לדעת מה חושבים עליך למעלה? זה עד כמה שתהיה נחמד למטה! כמה שלאנשים יהיה נחמד לחיות לצידך, כמה שאתה מאיר פנים, מפרגן, נותן מילת עידוד לאנשים שלצדך הנמצאים **על סף היאוש** - אשריך!! דע לך שאוהבים אותך שם למעלה, כשהתורה מדברת על ה'סגר' היא בעצם רומזת לבנאדם - תפסיק להיות סגור לשני, צא מצרות העין, כשעוצמים עיניים העולם הופך לחשוך פתאום, וכך גם כשאתה עוצם את העיניים למצוקה של החבר/השכן/הבן דודה, אתה מחשיך לעצמך את הדרך, אבל כשפותחים את העיניים פתאום מגלים משהו חדש - **את השני!** התורה מעוניינת להוציא את הצרות, את הצרעות, הצרה היא לא הנגיף, הנגיף הארוך הוא **סיבה!** המטרה היא נקיון כפיים!

ה'חפץ חיים' אומר שאנחנו לא אמורים לישון בשקט כי אין לנו נגע צרעת, כי אנחנו אנשים נקיים יותר, בדיוק להיפך! גוף נקי אמיתי אמור לדחות ולהוציא את המוגלה הפנימית החוצה! בעבר הלב היה נקי יותר, לכן פליטת הגוף היתה מיידית והתבטאה בנגע צרעת, היום אנחנו חיים בדור של נגיעות, היום הצרעת מתחבאת עמוק עמוק פנימה, מעוניינים לשמוע פתרון פנימי אמיתי? אם כך בואו ונאזין לקטע האחרון מדברי מורנו הרב!

מרוב מיילים נמרו המילים...

היום בעולם הכפתורים החיים קלים ונוחים הרבה יותר, אתה מדבר עם השני במשפטים קצרים מהירים, מייל מפה ומייל משם, אבל את המילה של פעם, המילה החמה עם נימה לבבית קשה מאוד למצוא. וכך, **האלוקים הכניס את כל העולם לבידוד,** ושלא יספרו לנו סיפורים על טבע ומקרה... ההשתדלות הטבעית מוטלת על כולנו מבלי להתרשל ולזלזל חלילה באף הוראה של מומחי הבריאות, אך מאיתנו, מהעם שיודע להסתכל קצת יותר לעומק, אנו אמורים לתרגם לעולם שאלוקים מדבר

הגבורה היא לוותר על 25 מיליון דולר

אעביר לרשותך את מחצית הירושה. על החתום פילפ גולדשטיין עו"ד". ריצ'ארד אחיו הגוי התעקש לקבור את אבא בבית קברות נוצרי "אבא חי כנוצרי לכל דבר" טען. שמואל התחנן "אבל אבא יהודי"... שמואל בדק היטב ונודע לו כי בראש השנה וביום הכיפורים היה מגיע אבא לבית הכנסת הסמוך ושוהה שם כמה שעות. הוא לא היה מומר. נותרה בו אמונה לאלוקי ישראל. עובדה. האח הגוי התעקש, שמואל התעקש, דרך ללא מוצא. עוה"ד גולדשטיין הציע לשמואל הצעה מבריקה "תציע לריצ'ארד מיליון דולר יותר בירושה שיסכים לקבורה יהודית" שמואל עצמו הסכים לוותר על מרבית הסכום לצדקה. 2-3 מיליון דולר יסדרו אותו ואת ילדיו מצויין. אבל הגוי היה מתוחכם. הוא הבין שלשופו לירושה יש עניין גדול מאוד לקבורת אביו לפי דת משה וישראל, והרחיב את העסקה - "אני מוכן לקבורה יהודית רק **בעבוד ויתור על כל חלקך בירושה**. חד וחלק". שמואל ניגש לאחד מגדולי הפוסקים שבדור כדי לדעת כיצד יוצאים מן הסבך. "הירושה עדיין אינה שלך. לירושה יש 3 שליבים. השלב הראשון הוא צרכי הקבורה של הנפטר, אח"כ ישמש הממון למימון מזונותיה ומגוריה של האלמנה, ולבסוף תחולק הירושה בין הירושים. נכון לרגע זה הממון שהותיר אביך צריך לשמש אותו ורק אותו כדי להביאו לקבר ישראל". "גם במחיר 25 מיליון דולר??!" "כן, השיב הרב, קבר ישראל שווה כל מחיר". שמואל ויתר על הממון, על הכל, אבל זכה בתענוג אלוהי מיוחד במינו. אביו הובא לקבר ישראל. זוהי הגבורה האמיתית של ניצולי השואה. יהודים של פעם...

הסיפור המרכזי

ימי השואה. שמואל נלקח אל רופא הגטו, קיבל אוכל חם, כמה זריקות, והובל אל ציפורני המיסיון. למרות גילו הזעזעורי הבין שמואל שהוא בעצם אסיר. המילים של אביו ואימו "אתה יהודי" נשמרו בנימי ליבו. הוא היה ילד נוח ועדין ושייתף פעולה עם הכומר הגדול, היתה לו ברירה? אחרי 4 שנים הגיע למנוח רב יהודי עם זקן ארוך ולבן ועיניים טובות לב. היתה זו שעת ארוחת הצהריים. כמאתיים ילדים שבויי המיסיון היו שם. היו שם רוסים, קווקזים, מכל מין וצבע, ואז שמואל שמע מפיו של הרב את ה"בוקר טוב ילדים", את ה"שמע ישראל ה' אלוהינו" וליבו רטט בקרבו. הוא הבין את המילים הללו. אמא היתה משכיבה אותו לישון ומלמדת אותו לומר קריאת שמע. "ה' אחד!" סיים שמואל את המשפט בקול רועם. הוא לא היה היחיד. היו עוד כמה סביבו. הרב קרא אליהם, הם ניגשו אליו והוא ליטף את ראשיהם.

שמואל הגיע ארצה, למד והתעלה לתלמיד חכם גדול, והקים משפחה לתפארת. כשבגר שמואל נודע לו שאביו ניצל ממוות, הוא מתגורר בארה"ב ונישא לגויה... המפגש ביניהם היה מצונן משהו. כשנפרדו הרגיש שמואל שליבו נופל בקרבו. מכתב פה מכתב שם, פעם בכמה שנים שיחת טלפון. בוקר אחד הגיע מכתב. הוא הביט עוד פעם במכתב: "מיסטר שמואל זמירסקי, אני מצטער להודיעך כי אביך משה זמירסקי ובשמו הנוצרי סטפן קלימפטון נפטר. צו הירושה שיש בידי מעביר לך 25 מיליון דולר מתוך 50 המיליון שהיו לאביך בנכסים וכסף נזיל. אביך עדיין לא נקבר, עליך ליצור קשר עם אחיך ריצ'ארד קלימפטון כדי לתאם ביניכם היכן לקבורו, אח"כ

העלון מוקדש לרפואת והצלחת כל חולי עם ישראל

ולע"נ: נעימה בת רוזה, מרים בת חרייה, עומר אילי בת לבנה לוטם

לתרומות, הקדשות, לקבלת העלון במייל וכן לחלוקה באזור המגורים: 052-7680962 neraharon1@gmail.com

לשמיעת שיעורי מורנו הרב מרקוביץ חייגו לקול הלשון - 03-6171111 ובזיהוי קולי לומר את שם הרב

וכן לשמיעת שיעורי הרב רן אהרון בן ישעיה (קול הלשון) חייגו 073-3211786 שלוחה 10