

# מתיקות ועריבות התורה

סיפורים משלים ואגדות לשולחן שבת

## פסוץ - תש"פ

### קורונה...

כל העולם נמצב במצב של דבר בעיר ואין לאן לברוח, לכן על האדם להיכנס אל תוך ביתו ולא לצאת עד כמה שהדבר ניתן.

וברוך ה' אפשר להזמין מוצרי מזון וכל מה שהוא נצרך עד הבית דרך שליח. אם כן אל לאדם לצאת מפתח ביתו אלא לצורך דחוף וחיוני, וגם כאשר הוא יוצא צריך שיהיה עם כפפות ומסכה...

עוד עלינו לדעת שגדולי ישראל פסקו שכעת אין לאדם להתפלל בציבור וצריך הוא להתפלל יחידי בביתו... ועלינו לשמוע לכל כללי הזהירות אשר מוציא משרד הבריאות.

האדם אשר מקיים את המצוות 'כמצוות אנשים מלומדה', ומקיים את התורה בגלל שכך הוא גדל וכך כולם מתנהגים... עלול הוא לא לשמוע בקול דברי החכמים, הואיל והרגש משתלט על השכל והוא אומר לעצמו 'איך לא אשמע קריאת ספר תורה בציבור?' 'איך אתפלל יחידי לאחר ששנים על גבי שנים התפללתי בציבור?' ואינו מבין שגורם הוא רעה לעצמו ולכל הסובבים אותו, בכך הוא מראה שאינו מציית לדעת תורה חס ושלום...

אך האדם שמקיים את התורה והמצוות מתוך הבנה והכנה לפני המצווה, הוא יציית לדעת תורה, ישמור על כללי הזהירות וימנע מעצמו ומכל עם ישראל את הנגף...

עוד עלינו לדעת כל אחד יודע בתוך ליבו מה הוא צריך לתקן, מה הוא צריך לשפר ומה ה' באמת רוצה ממנו... לכל אחד יש את המצפון שבלב שמנווט אותו והאמת זועקת מתוך ליבו "אל תרמה את עצמך. תפוס את עצמך לידיים וקבל על עצמך להשתנות!"

הקב"ה יודע שאין האדם יכול להשתנות בבת אחת וצריך לכך סבלנות ואורך רוח, אך התפקיד שלנו הוא לפחות לרצות ולנסות להצליח להשתנות...

מסופר על אחד האדמו"רים שבא אליו אחד מחסידיו לשאול אותו האם לעשות עסק עם גביר פלוני שכן מדובר בסכום כסף גבוה מאוד, אם הוא יצליח הרי שהצלחתו תהיה גדולה, אך אם חס ושלום יפסיד הרי שאיבד בכך את כל פרנסתו...

השיב לו הרבי "אל תעשה עסק עם אותו גביר שלא תתלה את כספך על קרן הצבי..." לאחר כשבוע נכנס אותו חסיד אל חדר הרבי כשהוא נרגש, ושאל "האם יש לרבי רוח הקודש? אותו גביר באמת נפל ופשט את הרגל! ואם הייתי עושה עמו עסק, הייתי היום במצב לא טוב בכלל..."

השיב לו הרבי "אין לי רוח הקודש. אלא שבאותו יום שבאת לשאול על אותו גביר, הוא התפלל עמי בבית הכנסת, והנה לאחר התפילה כאשר הוא מקפל את הטלית והתפילין, אני שומע אותו מתאנח ואומר 'הקב"ה, מתי יבוא כבר המשיח...'

כאשר שמעתי זאת מפיו הבנתי שאם הגביר פתאום מצפה ומחכה כל כך למשיח, סימן שמצבו הכלכלי כלל לא טוב..."

כאשר אנו שומעים את ראש ממשלה כמעט בכל ערב מבקש מהציבור לשמור על כללי הזהירות, ומזכיר בכל נאום מספר פעמים "בעזרת ה'", אנו צרכים להבין - אם ראש הממשלה אומר "אנו נתגבר על המצב בעזרת ה'" ובעזרת הציבור" אנו חייבים להבין שהוא עצמו מיואש מהכלים שיש בידיו והמצב לא פשוט כלל, ואף חמור מכך שזה עלול לצאת מכלל שליטה...

מי שמוח בקדקודו ישמור על כללי הזהירות, כמו שאומרת הגמ' [בבא קמא ס'] "כאשר יש דבר בעיר כנס רגליך, כאשר יש רעב בעיר פזר רגליך" הסבירו המפרשים שכאשר יש דבר בעיר, יברח מאותה העיר, ומה שכתוב "כנס רגליך" הוא כאשר אין הוא יכול לברוח מאותה העיר, שאז יכנס אל תוך ביתו ולא יצא משם, כך הוא מגן על עצמו ועל משפחתו.

הפורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל  
שילמדו ויחזרו אליו יתברך...

עוד אנו רואים את חסדו יתברך בכך שעוד  
ניתן להבחין באותו נגיף על ידי מעבדות,  
ותסמינים שנראים לפחות עד ארבעה עשר יום.  
שכן אם חס ושלום אותו נגיף לא היה נראה גם  
במיקרוסקופ ואף ללא תסמינים, היה העולם  
שם חס ושלום---

עוד על האדם לדעת, תלמידי ר' עקיבא נפטרו  
במיתת אסכרה [סוג של מיתת חנק] בזמן קצר  
כל כך הואיל ולא נהגו כבוד זה בזה. הסביר  
הרב דוד דורון גולד שליט"א שלא היו מפרגנים  
אחד לשני דבר שגרם לחוסר בתורה, שכן  
האדם ללא חברה תומכת ומכבדת, לא יכול  
ללמוד את התורה בשלימות. ואם היו מעריכים  
את התורה של הזולת והיו מביעים כלפיו  
הערכה, האדם היה מעריך את תורתו ולומד  
אותה יותר לעומק ובשלימות... וכך גם התורה  
הייתה מתרבה בעולם!

יוצא שהאדם צריך לקבל על עצמו להעריך את  
התורה ואת לומדיה, לא משנה מהי רמתו  
וידיעתו בתורה הקדושה. אדרבה על ידי הפרגון  
והמילים הטובות והחמות יתרבה לימוד התורה  
הקדושה..

יהי רצון שהקב"ה יסיר מעל כל עמו ישראל את  
הנגף, ירפא את כל החולים, ויגאל אותנו גאולת  
עולם. ויתגלה כבוד מלכותו עלינו מהרה לעיני  
כל חי "והיה ה' למלך על כל הארץ..."

**בברכת פסח כשר ושמח !!!**  
**הרב גדעון ראובן**

לא סתם הנגיף הוא בלתי נראה [כמו אויב  
האורב לאדם ללא ידיעתו] ואם לא תופסים אותו  
בזמן וברגע הנכון הרי שהוא מתעצם ומדביק  
אחרים. זה כמו היצר הרע שבתחילתו אינו  
נראה, ומשכנע את האדם להקל ראש בדברים  
קטנים עד שלבסוף מגיע לדברים גדולים...

זהו צריך ללמד אותנו להילחם כנגד היצר הרע  
בזמן, שאם לא תופסים אותו בזמן הוא יכול  
להתעצם ואף להדביק אחרים אף ללא ידיעת  
האדם עצמו. שכן למרות שהחידקים הם לא  
נראים, הם קיימים! כך גם אדם שעושה עבירה,  
הוא בורא ויוצר חידקים בלתי נראים שיכולים  
להזיק לאחרים ולדרדר אותם מהתורה והמצוות,  
והאדם צריך להיות אחראי על מעשיו ---

מי שיתבונן יראה את אהבתו של הקב"ה כלפי  
עם ישראל, הוא נתן לנו להשכיל, להבין ולהגיב  
ראשונים לנגיף בכך שסגרו את גבולותיה של  
הארץ... ה' יתברך נתן אף זמן לבתי החולים  
להתארגן מראש לכמות החולים שלא תבוא חס  
ושלום... ולהתארגן בציד המתאים.

בכל הארצות בהם התפרץ הנגיף הדבר יצא  
מכלל שליטה - בסין, באיטליה, בספרד, אירן,  
ארה"ב ובעוד ארצות רבות, אם זה היה בגלל  
הזלזול, השאננות או מחוסר יידע על הנגיף...

אך ארץ הקודש, אפילו הגויים עצמם אומרים  
שהיא המקום הכי בטוח מבחינת הנגיף, ואחוזי  
הנפטרים ממחלה זו נמוכים מאוד ביחס לשאר  
המקומות. אין זה אלא מאהבת ה' יתברך אל  
עמו ישראל בשביל שנחזור בתשובה, שאין

## **אל ציבור הקוראים היקר!!!**

**בס"ד בקרוב עומד לצאת לאור הספר "מתיקות  
ועריבות התורה" חלק ב' - על חמישה חמשי תורה  
ומועדים, בתוספת פניני ה"אור החיים" הקדוש.  
למעוניינים לתרום להוצאת הספר ולהקדיש לעילוי  
נשמת וכדו' יפנו לפל' 052-7151420**