

ח"פ:	ת"א:	
18:52	19:02	כניסת השבת:
20:02	20:01	יציאת השבת:
20:36	20:35	ר"ת:

מפטירים: "ויהי דבר ה'"

מלכים א' פרק י"ז



דברי התורה וההלכות נמסרו ע"י הרב אליהו אילן סויסה שליט"א, ראש ישיבת חיי אברהם ומורה צדק בעיר בני ברק

104
מספר עלון

פרשת אחרי מות - קדושים

תלוי איך אתה מסתכל על זה

העלון מוקדש

לזיווג הגון:
אסתר בינה בת פלורה רחל בת פלורה הודיה בת זיוה יעקב משה בן ציפורה אורה מאיר בן ציפורה אורה עזרא בן זיוה
לרפואה שלימה:
בנימין בן נוסרת פלורה בת רחמי

לעילוי נשמת:
אהרון בן דוד ואסתר ציון בן יעקב ואסתר רפאל בן מרים חנה בת יצחק ושרה שרה בת ציון וחנה גבריאל דוד בן אדלה

כמדי שבוע מתקיים לימוד "ליל שישי" לבחורי הישיבות הקרים משעה 22:00-23:45 כל בית כנסת או תורם שיתרמו 100 ש"ח ומעלה הלימוד יוקדש לזכותם לתרומות ומסירת שמות ניתן לפנות לפלאפון 0583234552

מעוניין בהקדשה? להצלחה, פרנסה בשפע, זיווג הגון רפואה, או לע"נ צלצל 0583234552

קוראי הנאמנים שליט"א, תזכרו טוב, אחרי המאמר הזה, אתה תראו את המצב שלנו היום אחרת ממה שראיתם לפני שהחזקתם את העלון ביד. מבטיח בל"נ. כידוע לכם השבוע נעשה משהו היסטורי במה שקשור לעולם הישיבות, שזמן הלימוד לא התחיל. רגע, הוא בעצם כן התחיל, אך לא בצורה פיזית אלא דרך הטלפונים... מהשבוע התחלנו למסור שיעורים בחדרי וועידה כאשר יש נוכחות בתחילת שיעור וסוף. שיעורים מאתגרים ומרתקים, שיעורי בית, הפסקה, כמובן לא כמו בישיבה, אך משהו בערך שקרוב לסדר הלימוד בישיבה. יש גם חיזוק יומי. יש מוסר יומי. הלכה יומית. חידה יומית. עושים ונעשה הכל כדי לגרום לבחורים שלנו להיות קשובים לקו התוכן שלנו דרך הטלפון. מכיוון שאנחנו בישיבה לומדים אחר הצהרים מסכת ברכות, לכן השבוע החלטנו ללמוד אחרי צהרים גמרא מסכת ברכות פרק הירואה, שהוא פרק קל מעניין ואפשר להקשיב לו בלי מאמץ.

כשם שמברך על הטובה כך מברך על....

במשנה שם בפרק רואה דף נ"ד כתוב 'כשם שמברך על הרעה כך מברך על הטובה!' והרב הסביר, שהסיבה שצריך לברך על הרעה, כיון שבכל רע יש טוב. אבל, שימו לב לשאלה של בחור ששאל איזה טוב יש בקורונה? הרי יש נפטרים, יש חל"ת (חופשה ללא תשלום. היה מי שאמר חייבים ללמוד תורה). אין כלכלה. כמובן שהרב השיב כמו שצריך: לא תמיד אנחנו רואים את הטוב, אבל בכל רע יש טוב. הרב שיתף אותי בשאלה. שמרתי אותה לעצמי ואמרתי, לא סתם הבחור שאל את השאלה. זה שווה שיחה. אבל רשמתי לעצמי כשיגיע לישיבה בעז"ה בקרוב, נשוחח על כך. נזכרתי במאמר שראיתי, בשם הגאון הגדול ראש אבות בתי הדין של העדה החרדית ר' משה שטרנבוך שליט"א שאמר שמי שיש לו עיניים יוכל לאות את הניסים הגלויים שיש בקורונה. טוב אמרתי לעצמי, טוב, הכל שאלה של הסתכלות, אמנם כך אנחנו מחוייבים להסתכל, אבל כנראה צריך עיניים טובות לזה.

מצב כזה לא היה 30 שנה

בינתיים השבוע ביום שני הייתי בישיבה אצלי, במסגרת הרצון להכין את המקום לכל דרישה אפשרית של משרד הבריאות לידו בקבוצות וכדומה. נפגשתי עם שתי אנשי צוות בישיבה. שאביו של אחד מהם הוא עובד בחברת קדישא בעיר שלו, והוא רוצה שאני ישמע מה שאבא שלו אמר. וכך הם הדברים: 'אם היו שואלים אותי, הייתי משאיר את המצב של המדינה כמות שהיא, מדינה שחיה בצל החששות של הקורונה. מייד שאלתי: אתה שם לב מה אתה מדבר? הוא משיב בבטחה: בוודאי. הרב לא יודע על מה מדובר. נו, אמרתי בכבוד המקרופון שלך, דבר! וכך אמר: בכל יום ויום אני קובר נפטרים, ה' ישמור מה שהידיים האלה קוברים כל יום מהבוקר ועד הלילה, שלא נדע מצרות. ומה אני יגיד לרב, מצער לראות נפטרים ממחלות, או מתאונות דרכים ילדים אנשים נשים וטף. לפעמים הלב נקרע לראות מה שאני רואה בכל יום... אבל המצב כיום הוא, שאין לי עבודה! כן כמו שאתה שומע כמעט ואין לי עבודה. אני עובד כמה שעות ביום בקושי וגם זה עם שתי הפסקות.

נא לא לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה ולשמור על קדושת העלון! שבר לימוד תורה בשבת פי אלף מיום חול!

