

אשריכם ישראל

משיחותיו של הרב שמעון גוטסמן שליט"א אדר תש"פ

בעקבות הנגיף הסיני והמשבר הקואליציוני

כולנו אחים, ואיך אפשר להתעלם כל כך מהסבל הבלתי פוסק של כל כך הרבה יהודים יקרים!! והאמת היא, שאם היינו נושאים בעול איתם, כואבים את כאבם, מתפללים עליהם, וחוזרים בתשובה, הקב"ה

לא היה שולח את הטילים עד אלינו, אלא הוא היה מטפל באויבנו כמו שאף אחד אחר לא יכול לעשות.

המשבר הקואליציוני –
מדינת ישראל נמצאת בתוך משבר קואליציוני חמור, אשר לא נמצא עבורו פתרון באופק,

ומניין כל זה בא? רק מכך שלא מסוגלים להכיל את השונה, כל אחד נשאר רק עם הרצונות שלו, בלי לדעת לכבד את רגשות השני. הדבר הזה הוא שעומד מאחורי הפילוגים הרבים שמביאים בעקבותיהם אוסף של מפלגות קטנות עם זריקת הרבה קולות לפתח... וגם המפלגות שכבר נבחרות לא מסכימות לוותר ולהתחשב בצרכי המגזרים השונים. כל זה ללמדנו בא, עד כמה חייבים ללכת באחדות. כי רק בזכות האחדות קבלנו את התורה הקדושה, ורק בזכותה זכינו בנס פורים, ובזכותה גם נזכה בקרוב ממש בגאולה השלמה, אמן.

חברים יקרים! חודש אדר בפתח, אבל אנחנו במתח... מה עם המצב הביטחוני? ומה עם הנגיף הסיני, והבחירות שלא נגמרות... כולם מרגישים בחוש שאין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים. וכל השאלה היא

מה השם יתברך רוצה לרמוז לנו עם המצב הנוכחי. אינני נביא ולא אוכל לדעת מעצמי, כוונות שמים, ובכל זאת חשבתי על תובנות חשובות שכדאי להתבונן בהם בעקבות המצב.

הנגיף הסיני –
מלמד אותנו עד כמה הרת אסון

יכולה להיות השפעת הסביבה, ועד כמה חשוב לשמור מרחק מכל דבר שיכול "להדביק אותנו" בדברים לא טובים... כך שנמשיך לאהוב את כולם, אך גם נדע לשמור על המיוחדות שלנו. הנגיף גם מראה לנו עד כמה בעצם כל העולם הוא כמו משפחה אחת גדולה, ועד כמה עלינו להיות נושאים בעול עם כל אדם באשר הוא, ובפרט אם הוא מבני עמנו, להיות אכפתי עם מצבו של כל אחד, להתפלל ולעשות מה שאפשר למען הזולת.

המצב הביטחוני - כל הזמן שמענו על הסבל של תושבי עוטף עזה: עוד פעם פצמריים, ועוד פעם פיגועים, ושוב שריפות ונזקים מחמת בלוני תבערה וכדו', אבל היצר אמר לנו: עזוב, אל תיקח ללב, זה "רק" בעוטף עזה... וזו כמובן ממש טעות חמורה! הלא



בתמונה: בלוני תבערה בקרית גת. באדיבות שניאור מאמו - פותחים שבוע

המתכון לשמחה אמיתית בפורים

אמיתית ושלמה, שמחה כזאת שתביא לו השפעות טובות לכל השנה כולה. כי הקב"ה מבטיח "אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך" (חז"ל, מובא ברש"י דברים ט"ז, י"א).

והדברים אמורים לא רק ביום הפורים, בו יש להתמקד בלשמח את הזולת, אלא אף בכל ימות השנה. חשוב מאוד ש"נפתח את העיניים" ונחפש מי בסביבתנו זקוק לעזרה, אולי פלוני זקוק ל"אוזן קשבת", ואלמוני זקוק לאיזו "מילה טובה", מי שמחפש ימצא תמיד את אלו שזקוקים לעזרתו. וכן חשוב לישא בעול עם צרותיהן של ישראל, ובכל פעם ששומעים על איזה יהודי שסובל, לחפש איך ניתן לעזור לו, ובמה ניתן להתחזק לזכותו, וכן להרבות בתפילה לישועתו.

ובזכות שנלך בדרך הזאת יזכה אותנו בורא עולם לגאולה וישועה, וכמו שבית המקדש נחרב על שגאת חניס, כך הוא יבנה במהרה בימנו בזכות אהבת חניס.

מנות" ויחלקו "מתנות לאביונים", וכך האחדות והעריבות ההדדית ישמרו ואף יתחזקו (עפ"י המהר"ל מפראג זצ"ל).

פורים זו ההזדמנות שלנו! לתת יחס מכבד ואוהב לאנשים שבדרך כלל לא זוכים ליחס שזכה, הפעם נחפש דווקא אותם, ובמיוחד להם נשלח משלוח מנות מכובד ומושקע, כזה שישאיר אצלם טעם טוב לכל השנה. זו גם ההזדמנות לעשות שלום עם השכנים שאתם התקוטטנו במשך השנה, נשלח להם משלוח מנות מיוחד עם מכתב התנצלות, וזוכה להרבות אהבה ואחדות ביום הפורים, מה שיפתח עבורנו "דף חדש" ביחסים איתם. זו גם ההזדמנות לעזור לנוקקים בעין יפה, לעשות מה שביכולתנו בכדי שגם הם ישמחו בפורים.

כי יהודי לא יכול לשמוח שמחה אמיתית לפני שהוא דואג לשמח את הזולת. ורק מי שעושה הכל על מנת לשמח את הסביבה, הוא זה שיוזכה לשמחה

תרשו לי לגעת בנקודה חשובה מאוד, אשר בכוחה לשנות אצלנו את הגישה לחג הפורים, ומי שיקרא ויתבונן בזה, יזכה בעזרת השם לפורים הרבה יותר שמח ואמיתי ממה שהיה לו אי פעם!

כידוע המן הרשע טען לאחשוורוש שיש להם את היכולת לנצח את עם ישראל משום שהם עם "מפוזר ומפורד", ויש ביניהם פירודים ומחלוקות, אשר כידוע דבר זה רע מאוד בעיני השם. ודווקא לכן בקשה אסתור המלכה ממרדכי היהודי "לך כנוס את כל היהודים", כי רק אחדות היא שתביא את הישועה. ואכן עם ישראל התאחדו, בבחינת "אח לצרה יולד", התענו והתפללו וזכו להיושע. אך מה יהיה כעת? האם האחדות שהתגלתה ברגעים הקשים תשוב ותיעלם? מרדכי ואסתר חיפשו את הדרך לשמר את האחדות שבין כל עם ישראל, והם מצאו פתרון מיוחד. בפורים כולם יתנו "משלוח

ארגון "אשריכם ישראל" משגר

ברכת מזל טוב

לכבוד ידידנו הנכבד העומד לימיננו בכל עת בעצה ותבונה ובכל מלאכה

מקים עולה של תורה בקרית גת

הרה"ח רבי נפתלי שטרן שליט"א

לרגל שמחת נישואי הבת תחי'

עם החתן המופלג בתוי"ש הרה"ח ר' אהרן אריה לב טוב שיחי'

בורא עולם בקניין ישרים זה הבניין, ויזכו לראות מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת מתוך אושר ועושר, בריאות ושמחה, לאורך ימים טובים ושנים

קו החיזוקים "אשריכם ישראל" – משיחות הרב שמעון גוטסמן שליט"א

077-260-9134

לתגובות \ להזמנת הרצאות – ניתן להתקשר (בשעות הבוקר והערב): 08-9743208 \ דוא"ל: Mabatye@gmail.com