

כמה נקודות למחשבה למצב של הקרונה שאנו עומדים בה כעת

לפי הדרך שאנו שומעים תמיד מפי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

אנחנו עומדים כעת במצב של וירוס שלא היה אף פעם בעולם שמתפשט כעת במהירות בכל העולם. על פי דרך החסידות ועל פי מה שהרבי מלמד אותנו תמיד, אדם צריך לדעת שכל דבר שקורה בעולם יש לנו שייכות בזה והכוונה הוא אלינו, ע"כ יש לנו להתבונן בזה ולבאר את המצב מה זה אומר לנו.

א, יש בעולם מצב של בהלה, חרדה, פחד, הרבי תמיד מלמד אותנו שאדם צריך לפחד מהקב"ה, אבל לפעמים אדם לא מפחד כ"כ על כן הקב"ה שולח לנו לפעמים סוגי פחדים שהם סיבות כדי שאדם יתרגם את זה לפחד הקב"ה, על כן אדם צריך לדעת כעת שיש בעולם כאלו פחדים, שהקב"ה לא רוצה להעניש אותנו ולא רוצה לקחת לנו ח"ו, אלא הוא רוצה שנגיע דרך הפחד הזה לפחד מהקב"ה.

ב, הווירוס הזה מאוד מדביק, הרבי תמיד מדבר על 'עלי ועל כל בני ביתי ועל כל הנלווים עלי ועל כל עמו בית ישראל', שעבודת האדם הוא להיכנע ולחיות אחד עם הקב"ה, ואז ע"י שאני חי בהכנעה אני יכול להכניס הכנעה בבני ביתי ובחברים ובכל כלל ישראל, אבל לפעמים אדם אומר לעצמו מה הכנעה שלי שווה בכלל, והאם זה יתכן שיהיה לזה השפעה לכל אחד, אבל מהווירוס הזה אדם יכול לקחת לעצמו לימוד עד כמה הוא יכול להשפיע על כל העולם ועוד להפוך את כל העולם, א"כ מזה אנו צריכים ללמוד עד כמה שווה הכנעה הקטנה והפשטה שלי שאני עושה.

ג, יש הרבה מודעות בעיתונים שמשרד הבריאות מחמיר את המצב היות שהציבור לא מודע לסכנה הגדולה שיש. הרבי מדבר הרבה על לחיות בסכנה, אנשים חושבים לעצמם תן לי לחיות אין לי שום סכנה, לי זה לא יקרה, אבל הרבי תמיד מסביר שרק ע"י שאדם חי בסכנה אז הוא חי אחד עם הקב"ה, ואז הוא יודע שבעצם הוא יכול להיות שם ומה שהוא לא שם זה הקב"ה ששומר עליו כל הזמן, אותו דבר היום מי שלא חי בסכנה יכול להגיע למצב של סכנת נפשות, אבל מי שחי בסכנה הכוונה שלוקח את המצב ברצינות אז הוא מציל את עצמו.

ד, מי שנדבק במחלה או שיש לו חשש הוא חייב להיכנס לבידוד, הכוונה בזה הוא הרבי תמיד אומר אחרי שאדם נכשל הוא צריך לעשות חשבון הנפש ולא ח"ו להגיד לעצמו ממילא נפלתי א"כ אפשר לעשות כבר הכל, אבל הבידוד נקרא לעצור ולעשות חשבון הנפש.

ה, הרבי מדבר הרבה על לחיות כל דבר שזה סיבה ולא מציאות, אותו דבר היום אפשר להסתכל על המצב שזה מציאות ולחשוב שח"ו שהעולם נגמר, או שאפשר לחיות שזה סיבה מאת המסבב כל הסיבות, ואם הקב"ה הביא את זה זה הכי טוב שיכול להיות, והוא רוצה להביא אותנו למקום שלא היינו יכולים להגיע בלי זה, ואפילו שאנחנו עדיין לא רואים מה טוב בזה, אבל אנחנו צריכים להאמין שיש בזה טוב, רק השכל שלי הוא לא יותר מכף היד שלי והקב"ה בלי גבול ובלי סוף, דהיינו יש בזה הבנה והשגה רק אנחנו לא יכולים להבין ולהשיג את זה.

ו, מי שלא חי בדרך זה מתחלק לשתיים, או שחי בייאוש שזה שום דבר, סתם פוליטיקה, או שסתם התקשורת מגזים, ועוד כהנה, או שחי בהפקרות ואז הוא שומע חדשות כל היום ורץ לקנות כמה שיותר דברים, בטענה שזה הולך להיגמר, ובעצם יכול להיות שהוא צודק, אבל הדרך האמצעי אומר הרבי זה הדרך של אמונה הכנעה ושפלות לדעת שהכל מאת הקב"ה ומאתו לא תצא הרעות, והקב"ה בורא ומנהיג לבירה, ומי שחי בדרך הנ"ל יש לו רוגע ושלווה ולא רץ לשמוע כל הזמן חדשות ולא רץ לקנות כל הזמן.

ז, הרבי מדבר הרבה על היה הווה ויהיה, הקב"ה יכול להיות היה הווה ויהיה בפעם אחד, אבל אנחנו בקושי יכולים להיות הווה, ועבודה שלנו הוא להגיד לעצמו עכשיו אני חי נושם ב"ה, אבל היצר הרע רוצה לקחת לאדם את הווה ע"י העבר והעתיד, ואפשר לראות את זה עכשיו כי אף אחד לא יודע להגיד לך מה יולד מחר ובעוד שעה, העיקר להיות רגוע הוא לחיות הרגע, כרגע אני בריא נושם והכל בסדר אצלי ב"ה, ומזה לוקחים כוח לחיות לעוד דקה, ומשם לעוד דקה וכן הלאה.

ח, אנשים רצים בכזה זמן לחפש סגולות כדי לעצור את המגיפה, ואם זה לא הולך אזי מחפשים סגולה אחרת אולי זה יעזור, או אנשים מתחילים להגיד כל מיני סברות למה זה הגיע, אבל הרבי תמיד מלמד אותנו שזה בא בשבילי כדי לחבר אותי להקב"ה, תפסיק לחפש סגולות ותפסיק להאשים את כל העולם, אלא קח את המצב לעצמך לקשר בורא.

ט, אנשים מסתובבים ברחוב עם מסכות על הפנים, הרבי תמיד מדבר שאדם צריך לשתוק בכל מצב ולא לענות וכך הוא חי עם הקב"ה, ותוציא את הצמר גפן מהאוזניים ותשים אותו בפה, זה מלמד אותנו המצב הזה לשתוק ולא לענות.

י, אנחנו רואים שמשרד הבריאות אמר שאסור להתקרב לנהג, ובאמת אנו רואים שארבע מקומות הראשונים סגור ואין לשבת שם, וגם עולים מאחורה ולא מקדימה כתמיד, זה מלמד אותנו שאדם צריך ללכת אחרי המנהיג שזה הרבי בלי שום שאלות, לפעמים אנחנו מתקרבים לנהג כדי לכוון אותו בדרך ולשלוט עליו ולהגיד לו מה לעשות, אבל האמת הוא שאנחנו צריכים לבטל את עצמינו לגמרי למה שהרבי אומר ולא לחשוב ח"ו אחרת, ואז אדם שהולך במהלך ה"ל מגיע ליעד, ומי שלא ח"ו לא מגיע ליעד.

יא, הרבי מדבר הרבה על ישוב הדעת, במצב כזה מאוד קשה שיהיה לאדם ישוב הדעת, אבל זה עבודה הדרוש מאתנו כרגע לעבוד על עצמינו שיהיה לנו ישוב הדעת. הרבי מספר תמיד מהרה"ק מבעלזא זי"ע כשברח מידי הרשעים עזר באמצע את הרכב שלו, וכולם היו בפחד שלא יתפסו אותם, אבל הרב התיישב על אבן לזמן ממושך כעשר דקות, ואח"כ הורה להמשיך בבריחה מהרשעים.

כ, כשהגיע לארץ ישראל הלך לבקר את הרה"ק מהוסיאטין זי"ע וסיפר לו אז מה שהיה בדרך, והפטיר ואמר שהרגשתי שאני מאבד את הדעת שלי והייתי חייב לעצור לתפוס את עצמי בחזרה. אותו דבר עבודה שלנו עכשיו זה לנסות שיהיה לנו מנוחת הנפש, וזה רק ע"י שאנחנו חיים אחד עם הקב"ה.

יב, משרד הבריאות הורה לנו כמה דברים, להתרחק מאדם שתי מטר, לא ללחוץ ידיים, לא להתחבק, ולא להתאסף עם יותר מעשר אנשים. הרבי מדבר הרבה על מצות ואהבת לרעך כמוך, שיש אחדות חיצונית ויש אחדות פנימית, בחוץ הרבה אנשים מראים שהם מסתדרים עם כולם, אבל בלב הם שונאים הרבה אנשים, עבודה שלנו הוא לאהוב אחד את השני בלי שום יוצא מן הכלל, ואיך באמת אפשר להגיע לזה?

יג, הרבי מביא תמיד את דברי הפרי הארץ בפרשת שופטים שלפעמים אם אני רואה שהשני עשה עוולה אני אומר לעצמי שאני בחיים שלי לא הייתי עושה כזה דבר, ואז אדם באמת חי בפירוד מכולם, אבל עבודת האדם הוא לדעת שאני הרבה יותר גרוע ממנו, ואם אני הייתי שם לא הייתי עושה אפילו מה שהוא עושה, וכך אפשר להגיע לאהבת חברים.

יד, הרבי תמיד אומר יכול להיות שאנשים יושבים ביחד תחת קורת גג אחד אבל בתוכו הם לא אחד, עבודה שלנו הוא להגיע לאחדות אמיתית לאהבת דוד ויונתן, וזה ע"י שאדם חי שהשני הוא לא מציאות אלא סיבה מאת המסבב כל הסיבות להביא אותו לקשר בורא.

טו, א"כ הקב"ה הביא אותנו לכזה מצב שאנחנו צריכים להתרחק אחד מהשני, זה כדי שאנחנו נעצור את עצמינו ונתחיל לחשוב האם אנחנו באמת באחדות עם כולם או לא, ועבודה שלנו הוא לעשות עכשיו את ההיפך לאהוב אחד את השני ולהרגיש אחד את השני ולעזור אחד את השני כמה שאפשר, יכול להיות שידענו את זה לפני זה אבל הקב"ה הביא אותנו עכשיו לכזה מצב אזי סימן שאנחנו יכולים להגיע לנקודה עמוקה יותר באחדות שלא היינו יכולים להגיע בלי זה, א"כ צריכים להחליט להתחזק בזה ולהוסיף כמה שיותר אחדות עבודה וחבורות.

טז, וזה נקרא המתקת דינים בשורשם, הדינים הוא להתרחק אחד מהשני וכדומה, והמתקת הדינים הוא להתקרב אחד לשני ולאהוב אחד את השני ולעזור אחד את השני וכן הלאה.

(נכתב ע"י אחד מבני החבורה הקדושה)