

האם בכל  
אזכרי  
להתאונן  
עליו כ'

# נקודות של אור

דיבורים מאירים שזכינו לטמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א בטיעור חורט"י, ליל טיטי פרטת תצווה-זכור תט"פ



רבי צדוק מלובלין אומר שאדם צריך להאמין בעצמו כמו שמאמין בה'.

אבל אנחנו לא מקבלים את זה, אנחנו לא מאמינים בעצמנו.

זה לא רק בהתנהלות החיים, חסרה בביטחון עצמי ומלאה בחולשה ובהססנות, אלא גם כשאנחנו מתפללים אנחנו לא מספיק מאמינים שהתפילה שלנו עושה משהו, אנחנו מתפללים ולא מספיק מאמינים שכל העולמות מחכים ומצפים לתפילה שלנו...

כי הרי מי אנחנו ומה אנו, וכי בדרגה של ה'בארדיטשובער רב' אנחנו??

זה הכוח של עמלק! עמלק גורם לך לקרירות, הוא מקרר את ההתלהבות שלך!

אשר קרך...

וזה לא שיש מישהו שפוגע לנו בביטחון עצמי, זה רק אנחנו שפוגעים בעצמנו ומכבים את התקווה שיש לנו...

את מנגנון ההרס העצמי הזה עמלק הביא לנו במתנה, ואנחנו צריכים להתמודד איתו!!!

\*

ר' אשר אומר: עם הבעיות שה' שולח לנו אנחנו יכולים להתמודד - עם מה אנחנו לא מסוגלים להתמודד? עם הבעיות שאנחנו מוסיפים לעצמנו...

את ההתמודדויות שה' שולח לנו הוא נותן לנו בצירוף מנה של כוחות נפש להתמודדות נכונה...

אבל מה נעשה עם המלח והפלפל שאנו מוסיפים לעצמנו, עם הדאגות המציקות, עם הפחד המשתק, עם הדמיונות הפורחים?

מה נעשה איתם, מאיפה בדיוק יהיה לנו כוחות להתמודד איתם??

\*

יהודי הגיע לרבי אהרל"ה מקוזניץ, בכה לו על הבעיות שמפריעות לשגרת חייו.

ר' אהרל"ה ניסה למצוא לו פתרון, אבל היהודי לא נרגע, והחל לספר על בעיה נוספת שיש לו.

ושוב ניסה ר' אהרל"ה לפתור את הבעיה, והיהודי קפץ לצרה נוספת, ולעוד אחת, רשימה של ייסורים, ומצא מהבעיות - אין...

הבין ר' אהרל"ה עם מי יש לו עסק, ופתח בתיאור משעשע:

הולך לו אדם ביום טוב הראשון של סוכות, ביד ימינו קופסת האתרוג, בשמאלו נרתיק הלולב.

תחת חיקו הימנית תלית צמר עבה, ותחת השמאלית - סידור עתיק.

לפתע באה רוח הזקה ומעיפה את השטריימל מעל ראשו...

והגארטל שסביב למותנו - נפתח ונגרר על הרצפה הרטובה מגשם טרי...

והחגורה שאוחזת את מכנסיו - מתרופפת, אט אט...

מה יעשה?? כיצד יסתדר??

... !!! ...

\*

ובאמת, מה יעשה אדם אם הוא מוקף כולו בבעיות ובפלונטרים אשר אין לו מושג כיצד להתמודד איתם?

ישנם שני אפשרויות פעולה:

האחת - דרך של בדידות וחוסר אמונה.

השנייה - דרך של אמונה.

אתה יכול לנסות להסתדר לבד, לפתור את הבעיות עם הרעיונות שלך, ואז תגלה שהמצב רק מסתבך...

ומה תעשה כשתגלה שאתה לא מסוגל להתמודד?

אתה תיסגר! מאבד את האמונה שלך, מתנתק מהבורא, מרגיש שכל העולם נגדך, כולם רוצים רק שיהיה לך רע, אף אחד לא אוהב אותך, ואין לך ברירה אלא לדאוג לעצמך...

ואתה יכול לוותר על הניסיון להסתדר לבד, כי אתה הרי רואה שאינך מסוגל, אז מה נשאר לך, רק להתחבר לבורא, רק לסמוך עליו, רק לחיות איתו.

ונכון, זה מפחיד, לשחרר כך את הכול, לעזוב את המושכות, לחיות עם אי הוודאות.

אבל, כמו אדם שלומד מקצוע, מבזבז ארבע שנים מחייו, מוותר על הפרנסה שיכול לעשות באותה עת, ולמה הוא עושה את זה? כי הוא יודע שאמנם עכשיו הוא אינו מתפרנס, עכשיו הפרנסה קצת דחוקה, אבל בעוד ארבע שנים? בעוד ארבע שנים הוא יהיה מהנדס דגול!! ואז הפרנסה שלו תהיה הרבה יותר רווחית!!!

גם אתה, אם רק תבחר ללכת בדרך של אמונה, אז נכון, אתה לא תדע בדיוק כיצד להסתדר, אתה תיאלץ להתמודד ולהילחם על שלוות נפשך, אבל כיצד תוכל להשוות את איכות החיים שתהיה לך עם האמונה לחיים בלי האמונה???

(ובסוגריים: במחשבה שניה, הרי מה נרויח מלחיות בלי אמונה? האם בלי אמונה אנו כן שולטים?? האם אז אנו מסוגלים להסתדר לבד?? הרי בין כך ובין כך אין לנו את הכוח להתמודד לבד, ורק את התחושה של השליטה אנו צריכים לשחרר...)

\*

'ככה ייעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו' אנו נוהגים לשיר ולדמיין לעצמנו את מרדכי הצדיק, עטוף בבגדי תכלת ומלכות, כתר זהב על ראשו, רכוב על סוס אביר ולבן, שטיחים אדומים מולו וחצוצרות של כסף תוקעים לכבודו...

אבל לא, ממש לא.

**ככה ייעשה לאיש! כל הצער, והדמעות, והצום, והשק ואפר, והיגון, והאבל, כל התהליך של השפל והצרה, וגם של הגאולה והצמיחה, כל זה ייעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו!!!**

אז בפעם הבאה שנעבור קושי מסויים, בשעה של צער ופגיעה, נשיר ונזמזם לעצמנו "ככה ייעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו", המלך חפץ ורוצה בקשר אמיץ איתך, קשר שהוא יקר וחשוב מאין כמוהו!!!

ודווקא ממך הוא רוצה את זה, את הדבר היקר הזה, כי רק אתה יכול לגלות את ה' מהמקום שלך! בתוך המצב שלך אין אפילו מלאך אחד שיכול להתמודד! למלאך אין יצר, למלאך אין ייסורי נפש, למלאך אין חוסר בהירות, וה' רוצה את הקשר הזה דווקא ממקום של מלחמה!!!

\*

אדם שחי לבד, בלי אמונה, הכוחות שלו מוגבלים, אין לו התחדשות, הוא לא שמח, אין לו שום מטרה בחיים והוא נאלץ להתעסק כל הזמן בהישרדות... כי מי ישמור עליו בדיוק אם לא הוא עצמו?? הוא נאלץ לעסוק בהאשמת אחרים במצבו, נאלץ לריב על שטויות עם סובביו, כי הוא הרי מוכרח לשרוד...

אבל מי שחי עם הבורא - יש לו 'עוז' = כוחות נפש, יש לו 'חדווה' = שמחת חיים, יש לו התחדשות, הוא חי ברוגע ובשלום עם הסובבים, והעיקר: הוא מצליח לקשר כל דבר אל הבורא! כי כשהוא מצליח - הוא מודה לה' על החסדים. וכשלא מצליח - מתחזק באמונה...

\*

מה זה יהודי?

יהודי זה להתוודות - להכיר ולהודות במציאות של עצמו.

יהודי זה גם להודות - להודות לה' על כל הטובות והחסדים שהוא עושה איתו.

כי באמת, האחד תלוי בשני:

מי שאינו יודע להתוודות שהוא עיוור, כיצד ידע להודות שה' פוקח את עיניו??

מי שאינו יודע להתוודות ולהכיר בכך שהוא ערום, כיצד ידע להעריך ולהודות לה' שמלביש אותו??

רק על ידי ש'חטאתי ומכאובי נגדי תמיד' אפשר להגיע ל'שיויתי ה' לנגדי תמיד'...

אתה יכול להמשיך להיות יהודי טוב, להתפלל, ללמוד, לשלוח מנות ולדפוק הושענות, ועדיין, אם חסרי לך שני החלקים הללו - להתוודות ולהודות - אם אין לך קשר בורא, במה אתה יהודי??

\*

יש לך יום מוצלח, מלא בהצלחות ובהישגים, אבל פתאום לקראת ערב צץ לך מכשול ואתה אינך מצליח להתמודד עמו כראוי. תשעה חברים מחייכים אליך, והעשירי - מזעיף את פניו מולך... אתה נשבר.

מה שובר אותך, האם הדבר שלא הצלחת בו או שמא ההצלחות שלך??

אתה לא מבין את השאלה, הרי ברור! אם הכול היה הולך כפי שרציתי, הרי לא הייתי עצוב!! ולכן ברור שאי-הצלחה גרמה לי לעצב!!

אבל לא, האמת היא שההצלחות, הם אלו שגרמו לך לעצב... כי האדם בטבעו, כשהוא מצליח ורואה שהוא יכול, הוא פתאום משתכנע שהוא 'כל יכול'... אין דבר שהוא לא מוצלח בו...

ופתאום, איזה שבר, הוא לא הצליח!!

הדבר שובר את כל המיתוס של ה'כל יכול' שהוא בנה לעצמו! פתאום הוא רואה שהוא לא כזה 'כל יכול' כמו שהוא חשב לעצמו... והוא מגלה את עצמו חסר אונים...

אז מה גרם לו לעצבות, ההצלחה או אי ההצלחה??

אבל מי שחי עם האמת, לוקח מוסר מאי-ההצלחה ולומד, שגם במקומות שבהם הצליח אין זה מכוחותיו, אלא רק רחמי שמים!!!

\*

נניח ותשמע יום אחד, ממקורות נאמנים כמובן, שישנה מחלה מסתורית המסתובבת בעולם, וכל מי שנדבק ממנה - מת בתוך יומיים, חלילה. המקורות מספרים שהשלטונות כבר החלו לחפור מיליון וחצי קברים בשביל המתים... והכי חמור, אין שום דרך להימלט מהמחלה הזו! האי עכולה להגיע לכל אחד, בכל גיל!

בלילה הבא, כבר לא תוכל לישון... הדבר יגנוב את כל שלווות הנפש שלך, אתה תהיה מבולבל, לא תוכל לעבוד, לא תוכל לאכול, השפיות תברח ממך ובתוך הלב תתכונן לקבל את פניו של מלאך המוות... אבל היה מישהו אחד בעולם שיכול היה לקבל את המידע הזה - ולהמשיך לחיות בשפיות!! 'זמרדכי ידע את כל אשר נעשה', מרדכי ידע את כל תכניותיו של המן, את כל הגזירות ואת כל הצרות שעלולים לבוא חלילה על ישראל...

לאנשים רגילים ה' לא מספר על הגזירות הללו, כי הוא יכול חלילה לצאת מדעתו! רק לאדם כמו מרדכי 'איש יהודי', אדם שה' יודע שהוא ייקח את הדברים למקום של 'עבודה', שהוא ידע שה' נותן את הצרה והוא גם נותן את כוחות הנפש להתמודד איתה, רק לו ה' מגלה את התכניות!!! פעם שוחחתי עם יהודי מסויים, ובאמצע השיחה שאלתי אותו אם הוא קנה כבר חלקה בבית הקברות...

היהודי נבעת: "רבי, על הכול תדבר איתי, רק לא על זה!!!"

\*

הפחד הכי גדול של מתווך - שהלקוחות יעקפו אותו ויצרו קשר ביניהם, בלי לשתף אותו וכמובן בלי לשלם לו... מה יעשה? הוא מערים עליהם קשיים טכניים ובירוקרטיים, כך שהם יהיו חייבים להגיע אל הידיים המקצועיות שלו...

אבל, לצערנו, גם את הקשיים האלו ישנם 'חכמים' שמצליחים לעקוף... ה' ברא אותך כדי שתחיה איתו תמיד!! זוהי המטרה! אבל אנשים מנסים להסתדר בלעדיו... לא רוצים להיזכר בו, לא רוצים להיות מחוייבים...

מה עושה ה'? הוא שולח להם קשיים, נותן להם התמודדות. ולמה הוא נותן לנו התמודדויות? כי הוא רוצה 'לדפוק' אותנו חלילה?? ה' שולח לנו ניסיונות רק כדי ש-בן נרצה להגיע אליו!!! אבל אנחנו, חכמים גדולים, עדיין מנסים להסתדר לבד, מתעקשים לנסות ולהתחמק שוב ושוב... אוי טאטע.

\*

תפסיק לשכנע את עצמך שאתה לא יכול, תתחיל להגיד 'לא רוצה'! כי באמת, אדם לא יכול להתגבר על היצר, רק ה' יכול לתת את הכוח לזה. התפקיד שלנו הוא רק לרצות!! לעורר את הרצון להיות טוב, את הרצון לעשות את רצון ה'. אבל, אנחנו לא מוכנים להודות בזה, למה? כי ניסינו כבר הרבה פעמים ולא הצלחנו, ובמקום להבין שלא מספיק רצינו באמת, אנחנו מתכסים בשמיכת ה-'לא יכול', וכך מרגיעים את המצפון שלנו... רק תערכו ניסוי קטן: בפעם הבאה כשאתם מתעוררים מהשעון המעורר, במקום להגיד 'אני לא יכול לקום עכשיו כי אני עייף', תגיד לעצמך 'אני לא רוצה לקום עכשיו'... מה יקרה אז? פתאום תתחיל מלחמה בתוך הלב שלך! כי באמת הנפש שלך בן רוצה!! והיא לא תעזוב אותך ולא תרפה ממך עד שתתגבר ותקום! ומה אנחנו עושים במקום זאת? מתחפרים ואמרים לעצמנו "אני לא יכול", וכך משקיטים את המצפון ומרגישים בנוח, כי נגד הטענה הזו אין לו שום תשובה...

הערת המערכת: הדברים הנכתבים כאן הם רק מעט שבמעט מתוך השיעור המחזק, ואולי בהזדמנות שתבוא נביא את שאר הנקודות האדירות המחזקות את הנפש. לתגובות: 050-4171897