

מתיקות ועריבות התורה

סיפורים משלים ואגדות לשולחן שבת כי תשא

אל תהיה קמצן...

גם כאן הוציא בן המלך כמה דולרים ונתן ליהודי. נדהם היהודי אך שמר על איפוק והמתין לבחירתו הקרובה, הוא חשב לעצמו - אולי בן המלך מנסה לבחון אותנו ולראות את מידת סבלנותנו...

לפני המינוי, ניסה בן המלך לבחון את היהודי במומחיותו בבני אדם. פנה אליו ואמר "אמרת שהנך מבין בבני אדם, אמור לי מה דעתך עלי?" --- חשב היהודי, הנה הגיע הרגע שכל כך פחד ממנו... מה רוצה ממנו בן המלך? אין הוא רוצה לפגוע בו.

הוסיף בן המלך ואמר "בלי שתאמר לי מה דעתך עלי, לא תזכה במשרה!!" אמר היהודי שהוא מוכן לומר אך שייכנסו לחדר צדדי, רק הוא ובן המלך. הסכים לכך בן המלך וכאשר היו שם אמר לו היהודי "דע לך, שאתה לא בן המלך!" - -

אמר לו בן המלך "לא ייתכן!" אמר לו היהודי "לך ותשאל את אמך ותראה מה תאמר לך" ניגש אל אמו ושאל האם היא הבן האמתי שלהם?

אמרה לו אמו "מדוע נזכרת לשאול זאת רק עכשיו? אך דע לך, אינך בננו כלל... לפני שלושים שנה המלך סייר בממלכתו והנה הוא רואה שנעזבת על ידי הוריו שהיו כפריים עלובים ודלים, ולא רצו לגדל אותך. ראה כך המלך והחליט לגדל אותך כבננו, לא רצינו לגלות לך זאת כדי שתגדל כבן מלך."

בן המלך היה המום--- מנין ידע זאת היועץ היהודי? מיד פנה אליו ושאל אותו מהיכן ידע דבר זה?

אמר לו היהודי "פעמיים אני הצלתי אותך, פעם אחת ממות בטוח ופעם שנייה מהפסד אסטרונומי. ומה נתת עבור זה? כמה דולרים בלבד... זה מעיד עליך שאינך בן מלך, אם היית באמת בן מלך, היית נותן ביד רחבה!"---

על כל יהודי ויהודי לדעת שהוא בן מלך ואסור לו לנהוג בקמצנות כלפי הקב"ה. עליו להרבות בתורה במצוות ובמעשים טובים, ותמיד להרגיש שעדיין לא הגיע לחצי ממה שהוא באמת יכול לתת!

יהי רצון שנזכה להרבות כבוד שמים ויתקיים בנו מאמר הפסוק "ישראל אשר בך אתפאר!"

"זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש" [ל', י"ג]

שואלים חז"ל - מדוע עם ישראל היה צריך להביא דווקא מחצית השקל?

מסבירים חז"ל - ללמדנו שאדם תמיד צריך לחשוב, שהוא עדיין לא הגיע לחצי ממה שבאמת היה צריך לעשות כאן בעולם הזה, למענו יתברך. לכן עליו להרבות בתורה מצוות ומעשים טובים...

מסופר [מעובד מתוך הספר "אור דניאל"] על בן מלך אחד שחיפש לעצמו יועץ חכם ומוכשר בשביל ממלכתו. יועצים רבים רצו לזכות בתפקיד הנכסף, בין המועמדים לתפקיד היה גם יהודי חכם, כאשר נכנס לראיון שאל אותו בן המלך "מהי המומחיות שלך?"

אמר לו היהודי "אני מומחה בסוסים, יהלומים ובבני אדם." רצה בן המלך לבחון אותו, והביאו עשרות סוסים לרחבת האצטדיון. הצביע בן המלך על סוס אחד שנראה יפה מאוד ואף עטור במדליות זהב... אמר לו היהודי שלא ייקח את הסוס הזה, "הוא לא בשבילך!"

אך בן המלך אמר "נבחן את הסוס במרוץ ונראה מה מצבו" כאשר המרוץ התחיל, הניף הסוס את רוכבו והפילו, שעט עליו והרגו...

ראה כך בן המלך ואמר ליהודי "אני רוצה להודות לך על שהצלת את חיי" הוציא מכיסו כמה דולרים ונתן לו.

נדהם היהודי על קמצנותו של בן המלך, אך לא אמר דבר... בעוד שבוע ייכנס לתפקיד וגם כך יקבל שכר גבוה במיוחד.

בן המלך רצה עוד לבחון את היהודי, הוא רכש כתר יהלומים בשווי מיליון דולר ושלח אותו אליו שיחווה את דעתו על מחירו.

שלח היהודי לבן המלך שהכתר אינו שווה יותר מאלף דולר, מדובר באבנים נוצצות ולא יותר מכך.

שלח בן המלך את הכתר למומחים ואכן התגלה שאנשי החברה ניסו לרמות אותו... מיד הענישו את בעלי החברה והחזירו את כספו של בן המלך בתוספת קנס וריבית.

שבת שלום ומבורך!!!

שיחותיו של הרב גדעון ראובן מתקיימות אי"ה:

בימי שני - בין מנחה לערבית בביה"כ "תפארת בחורים" רח' יאנוש קורצ'ק 5 קריית יובל. (תפילת מנחה 20 דק' לפני השקיעה)

לרכישת הספר:
"מתיקות ועריבות התורה"
052-7151420

בימי רביעי - בשעה 20:00 במשרד עו"ד שחר, רח' בזל 5 קריית משה.
הציבור מוזמן!

ניתן להאזין לשיחות ב"קול הלשון" 03-6171111 (ע"י זיהוי קולי)

"אור החיים" הקדוש על הפרשה

שיש בליבו חכמה. לכן מובא כאן בפסוק שהקב"ה ימלא את בצלאל ב"חכמה" שכבר הייתה בבצלאל חכמה מקודם אלא שה' יתברך הוסיף לו עוד חכמה, לכן כתב הפסוק "בַחכמה" באות ב' ש"יהב חכמתא לחכימין"!

כאן אנו רואים שאין הקב"ה נותן את חכמת התורה אלא למי שכבר יש בליבו חכמה, וכיצד היא ניתנת להשגה? על ידי ההכנה והתשוקה לחכמה. וככל שההכנה של האדם לחכמה גדולה יותר, כך החכמה שיקבל תהיה גדולה יותר!

"ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואמלא אותו רוח אלוקים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה" [ל"א, ג - ג.]

שואל ה"אור החיים" הקדוש - בפסוק מובא שהקב"ה ימלא את בצלאל, רוח אלוקים של חכמה תבונה ודעת. מה התוספת בפסוק שכתוב "בַחכמה" עם האות ב' היה צריך לכתוב 'ואמלא אותו רוח אלוקים חכמה...?'

מסביר ה"אור החיים" הקדוש - בדניאל [ב', כ"א] מובא "יהב חכמתא לחכימין" כלומר, אין הקב"ה נותן חכמה אלא למי

פניני האלשיך הקדוש מתוך הפרשה

מאת הרב אלחנן ראובן שליט"א.

שכנגד מה שסילקו שכינה יעשו מכופר נפשם אדנים למשכן שהן יסודות למה שעומד המשכן, וכן ווי העמודים המחזיקים העמודים מכופר נפשם, וקודם ציווי המשכן ישראל היו עצובים בנפשם על חטא העגל בכך שהפסידו השראת השכינה ומה גם אחר שזכו למעמד הר סיני וראו בעצמם גדול ומתיקות התורה, ואפילו אומות העולם אמרו כי לא ישוב אלוקי ישראל לקבלם אליו אחר מה שעשו, וכעת בא הקב"ה ואומר אשרה שכינתי בכם כאן בעשותכם המשכן ומכופר נפשכם ייוסד.

"כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו לה' בפקוד אותם"

מסביר האלשיך הקדוש כי אע"פ שאלה שחטאו בחטא העגל בעדים והתראה מתו בחרב בני לוי, ואלה שחטאו בעדים בלא התראה מתו בנגף ע"י ה', ואלו שלא היה להם עדים כלל מתו ע"י השקאת משה, (כמובא בגמ' יומא סו:) וא"כ מדוע היה עוד צורך לכפר על בני ישראל, אלא מפני שרפו ידיהם מלמחות באלו אשר עשו את העגל, וכאשר שב אף ה' מישראל רצה לזכותם

מועשה שהיה...

להשיג תפילין... אי אפשר לדעת כמה זמן יהוה באזור זה ולא יוכלו לקיים את המצווה. בסוף החליטו שהם חוזרים להביא את התפילין. לפני שיצאו לדרך, התפללו לה' יתברך ואמרו "ריבוננו של עולם, אנחנו הולכים למסור את עצמנו למען קיום מצוותיך, אין לנו כל מטרה אחרת בהליכה זו שאנחנו מתכווננים לעשות. אנא שמור עלינו שלא ניגזע!!" הגויים היו המומים, הם הזהירו אותם שלא יכניסו אם עצמם למקום סכנה זה, אך הם היו החלטיים ויצאו לדרך... הם צעדו שעות רבות בשבילי היער היותר מפותלים, ובסוף הגיעו אל המחבוא והוציאו את התפילין בשלמותם. התברר להם שהנאצים לא נראו כלל באזור הזה.. לאחר מנוחה קצרה ותפילת מנחה מיהרו לשוב אל הקבוצה וגילו מחזה מזעזע - כולם היו שחוטים--- הנאצים גילו את מקום המסתור החדש, הפתיעו את חברי הקבוצה מתוך המארב והרגו את כולם!! **ללמדנו שכאשר אדם מוסר את נפשו למען מצוותי של הקב"ה, זה מה שיציל אותו מכל רע ומכל נזק.**

סיפר הרב יפה זצ"ל בזמן השואה הצטרפו הוא ואחיו לקבוצת פרטיזנים גויים שהסתתרו ביערות פולין מאימת הנאצים, היה זה מקרה נדיר שכן בדרך כלל היהודים התארגנו לקבוצות משלהם... הקבוצה שלהם מנתה עשרות איש שהיו גויים ורק הוא ואחיו היו יהודים. כמו בכל קבוצה של פרטיזנים, גם כאן היה צופה שישב בנקודת תצפית גבוהה כדי לבדוק את השטח ולוודא שהנאצים אינם מתקרבים לאזור. יום אחד קיבלו התראה שקבוצה גדולה של חיילים גרמניים מתקרבת לחלקת היער שבה הסתתרו. והנה לא עברו דקות ספורות וכל הקבוצה זזה ממקומה וברחה לקצה השני של היער. כשהגיעו לנקודת החנייה החדשה, התברר לרב יפה ואחיו שמרוב בהלה שכחו את שני זוגות התפילין במקום המחבוא הקודם--- התלבטו מה לעשות שכן סביר להניח שהגרמנים כבר הגיעו לאותו מקום, ואם ינסו לחזור לשם הם יכניסו עצמם למצב של פיקוח נפש. ומאידך הם היהודים היחידים בין קבוצה גדולה של גויים, ואין אפשרות

בשורה משמחת!!

בס"ד בקרוב עומד לצאת לאור הספר "מתיקות ועריבות התורה" חלק ב' - על חמישה חמשי תורה ומועדים, בתוספת פניני ה"אור החיים" הקדוש. למעוניינים לתרום להוצאת הספר ולהקדיש לעילוי נשמת וכדו' יפנו לפל' 052-7151420

בית לחכמה
אולגבר והשכר
רח' הפסגה 10
בית ויקרון יבנה

יומר מסך
עמדות מחשב מונגות ושרותי משרד
רח' המגן 43 | 02-3750855 | 02-2279885@gmail.com

מספרת - אליהו
050-9094047 בית וגן 42

פיסטוקס
רח' הפסגה 37

אריאל אלומיניום
ייצור סכרים והתקנת נישוח
רח' אליעזר הלוי 6
קרית משה

תיקוני אלומיניום, תיקוני תריסים, זכוכית, מונעים, מנעולים, ידיות.
050.333.4331 | 02.6645.999

אברהם שהרבני
יועץ נישואין ומשפחה,
מאבחן התמכרויות,
קליניקות: ירושלים / משה בנימין
058-7211235
aviclinic1@gmail.com

אטליז רוזנבוים
טלפון להזמנות:
02-6424564
02-6434698
רח' הפסגה 45

לעילוי נשמת:
ר' חיים יעקב בן ר' אלתר אהרון ומלכה ב"ר שלמה. ת.נ.צ.ב.ה.

נעלי קרן אור
נעליים לכל המשפחה
רח' הרב שלמה אלקבץ 4
גבעת שאול.
רח' הרב עוזיאל 62 - בית וגן.
058-5777795

דגי מעיין
דגים טריים וקפואים
כשר ועופות
ירקות קפואים
רחוב הפסגה 10 בית וגן 02-6439131

הפסגה
רח' קריית משה 11
טל' למשלוחים: 02-5717813
כיאים לוי ורכיזי - יום לוק

ניתן לקבל את העלון במייל - 7151420@gmail.com

לתרומות ניתן לפנות לפל' 052-7151420

לשאלות דחופות בהלכה ניתן לינות לרב אלחנן ראובן שליט"א
ה' מרחשון 1845 - ועד 1945
שעות התענית: בימים א' - ה' מרחשון 1845 ועד 1945
054-950267