

חיזוק יומי שזכינו לשמוע מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

במשך פרשת תצוה - שבת זכור

נמסר למערכת 'קול ספינקא'

הרה"ק הרבי מזידיטשוב זי"ע אמר שיש שתי סוגי אנשים שאוספים כסף לצדקה, יש אחד שנותן לבד צדקה, ויש אחד שגורם לשני לתת צדקה, הגמרא אומרת גדול המעשה אחד שגורם שהשני ייתן צדקה הוא הרבה יותר מהעושה מאחד שנותן לבד צדקה.

אבל לכאורה מהו הלשון 'יותר מן העושה', הול"ל שגדול יותר המעשה מן העושה, ומהו הלשון יותר מן?

אלא מסביר גדול המעשה אחד שגורם שהשני ייתן זהו דבר גדול, אבל הרבה יותר הוא העושה אחד שהוא גם מעשה וגם עושה בעצמו.

הגמרא אומרת אין בן דוד בא אלא או בדור שכולו חייב או בדור שכולו זכאי. שאל ר' אשר איך יכול להיות שיהיה דור שכולו חייב, כל ישראל יתחייבו בחטאתם וככה יבוא הגאולה, איך יכול להיות כזה דבר?

אלא הכוונה היא אחרת, מה זה דור שכולו חייב, שכולם יכירו את החטאים שלהם, כולם יחיו חטאתי לנגדי תמיד, דור שהם ידעו שבלי עזר של הקב"ה כבר היו מזמן חייבים, ויודו בכישלונות שלהם, ואיך הם חיים אפילו שיש להם כישלונות, איך הם חיים, איך הם קיימים, אלא מאי יש את הקב"ה ששומר עליהם, שומר עמו ישראל לעד, ככה יגיעו לדור שכולו זכאי, מי יהיה הזכאי הוא הקב"ה שהוא זכאי במלוכה, שכל הזכאי שלי הוא זכאי שלו שזה הקב"ה.

והוסיף לא צריכים שכל הדור יגיעו להיות זכאי, אלא מספיק בי כנישתא אחד שיכוננו את ליבם לאביהם שבשמים, ושהם יודעים שהם עצמם אין להם כוח, וכל מה שנעשה זה בלתי לה' לבדו, אז יהיה אור הגאולה במהרה בימינו אמן.

אחד התלונן לפני ר' אשר שיש לו הרבה הטרדות והפרעות בעבודה שלו מכל מיני צדדים, אמר לו ר' אשר בלי הפרעות הללו היית חושב שאתה עושה הכל לבד ואין להקב"ה שום שייכות לכך, עכשיו שיש לך הפרעות ובכל זאת אתה ממשיך הלאה בעבודה ואתה מתפלל על כך, אז אתה מגיע למסקנא שבלי הקב"ה אתה לא יכול ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, ואז הקב"ה נמצא איתך בעבודה כל הזמן, וזה מה שדוד המלך אמר טוב לי כי עניתי למען אלמד חוקיך.

הרה"ק רבי אברהם מפרובישט זי"ע הגיע פעם אחד לאיזה עיר שהיו שם הרבה מחסידיו והתחילו לבנות בית המדרש חדש, ממש לפני שגמרו את הבנין אמר להפסיק ולא להמשיך את העבודה.

אחרי כמה ימים נהיה התנגדות גדולה בעיר היתכן שפותחים כאן עוד בית מדרש, מיד אסף את חסידיו ואמר לגמור מהר את הבניה, למחרת היה רק זוג תפילין אחד בשביל כולם, כי כל אחד היה צריך למשכן את התפילין שלו שיהיה להם כסף לגמור את הבניה.

שאלו אותו אח"כ לפשר הדבר, ואמר שבהתחלה שלא היה שום התנגדות על זה אז הבנתי שאין להקב"ה שום שייכות לזה, וברגע שנהיה התנגדות אז ידעתי שצריכים עזר אלקי לגמור ועכשיו ידעתי שהקב"ה כאן בבניה אמרתי לגמור מהר.

מישהו את ר' אשר מה היו רואים במשכן מי שנכנס לשם, היה שם מזבח מלא אימורים חלבים הבוערים באש, קרבן עולה שנשרף כולו, מערכות של עצים, ואיזה רושם זה עשה על האדם?

אלא ראה שהכל נהפך אח"כ למאכולת של אש ואפר, ומזה לומדים שאדם הוא הבל וכל תאוותיו לא שווים מאומה כי הכל הולך לעפר, ומה שנשאר לנו הוא רק הקשר עם הקב"ה.

היה יהודי שנכנס לר' אשר וסיפר לו שהיה לו חבר קרוב מאוד שהולך מהעולם בצורה טרגדיה, הסתכל עליו ר' אשר ואמר לו: אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, אשרי שקל יעקב בעזרו שברו על ד' אלקיו.

מישהו שאל את ר' אשר שאני נמצא אצלך כבר הרבה שנים אבל אני לא מרגיש שהגעתי לאיזה דרך, ואני לא מרגיש שהגעתי לאיזה תיקון. אמר ר' אשר שזה עצמו שאתה מרגיש שלא הגעתי לשום מקום ואתה מרגיש את החסרונות שלך זה עצמו התוצאה שאתה נמצא כאן, כי בלי זה תתאר לך איזה בעל גאווה היית יכול להיות.

מספרים שהרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע הגיע להרה"ק רבי אלימלך זי"ע ושאל אותי מאיפה אתה מגיע, ענה הרה"ק רבי דוד זי"ע מלעלוב, שאל אותו מי היהודי הכי גרוע שם, אז הוא חשב ואמר שבסוף הכפר יש אחד שלדעתי הוא הכי פחות מכולם, אבל ראה שהרה"ק רבי אלימלך זי"ע לא אוהב את התשובה הזאת, ואמר בעצם אני אדם הכי גרוע בלעלוב, רק כרגע אני לא שם ואני כאן אי"כ הוא כרגע אדם הכי גרוע בלעלוב.

אחד שאל את ר' אשר איך אני יכול למחוק את העמלק הנמצא אצלי, אמר לו ר' אשר אתה חושב שאתה זה אתה ויש אצלך איזה עמלק שצריכים למחוק, יש לך טעות עמלק זה אתה ואתה הבעיה.

היה אישה שנכנסה לר' אשר וסיפרה שהלכה לכותל, שאל אותה בשביל מה הלכת לכותל, ענתה האישה בשביל להתפטר מהיצר הרע, אמר ר' אשר האם אתה רוצה להתפטר מהיצר הרע את בעצמך היצר הרע, וגם אני היצר הרע, אבל אני יודע שאי אפשר להתפטר ממנו, ואם אני לא יצר הרע זה הקב"ה שעוזר לי לא להיות יצר הרע, אבל בעצם אני יצר הרע בעצמו, וזהו מחיית עמלק.