

# נר מנחם

## הגות לפרשת השבוע

לע"נ ר' מנחם ב"ר ישישכר ומרת רחל ב"ר מנשה שרעבי ז"ל

הרהורים לפרשת בראשית תש"פ | מאת הרב מנחם יעקבזון ראש הישיבה



**מהי המטרה המרכזית שלשמה נברא באדם הצורך בנישואין?**

**ולאן נעלמה במקרים רבים היציבות בתא המשפחתי?**

הפיחות הזוחל ביציבות התא המשפחתי דורש התבוננות מעמיקה. ככלל הצטיין העם היהודי בחיי משפחה ועורר תמיד את קנאת הסובב. בגולה, יותר משקינאו הגויים או הגויות בנשות הזי'דים המקושטות – עוררה את קנאתן המערכת הזוגית היפה והיציבה. לאן נעלמה היציבות הזו?

לא, איננו מדברים על השפעת תקשורת חושפנית, המשבשת את כל היחס הנכון לחיי משפחה, זו שמעיקר תכליתה מכוונת לפרובוקציה יצרית. אנו מדברים על כך שגם בציבור שמור ושמרני יחסית – ניתן לגלות סדקים במערכת הזוגית.

ובכן, ברור שישנן סיבות שמרוץ החיים גרמן, ביניהן בעיקר העיסוק האובססיבי בתקשורת וההתמכרות לטלפון החכם וגם הטיפש... אנחנו רוצים לדבר על נקודות עמוקות יותר.

בפרשתנו בטרם יצירת הזוג הראשון: ויאמר ה' אלוקים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו. אדם הראשון לא היה זקוק למשרתים, בגן עדן התחתון בטרם אכל מעץ הדעת - הוא קיבל את כל צרכיו, כפי שנאמר במדרש, 'מלאכים היו צולים לו בשר ומוזגים לו יין'... אם כן, יש להניח שהאישה חסרה לו בעיקר כרעיה וכשותפה לחיים.

**מהו ה'טוב' ומה 'לא טוב' בהיות 'לבדו'?**

השימוש בלשון 'לא טוב היות האדם לבדו' מורה על היבט נוסף. האדם נברא בצלם אלוקי. כאמור לעיל, משמעותו של תואר זה כי הוא נברא בהקבלה לכוח העליון של הבורא: 'כוח ההטבה' שהוא הכוח המרכזי בבריאה, בו ועבורו נברא העולם עולם חסד ויבנה ותהלים פרק

פט) והאדם שנברא בצלם אלוקים – אם לא קלקל את אישיותו הינו בעל לב מלא אהבה ושואף להטבה בלי גבול...

כן, כבר מזמן לא פגשנו אדם כזה, כבר עידן ועידנים אנו חיים ביער... (כבר אמר מי שהיה רמטכ"ל למה ב'קריה' הולכים עם נעלים גבוהות...) ורק לעיתים פוגשים דמות אדם מיטבית, אבל היו היו אנשים כאלו שכל ליבם ומאוייהם להיטיב לזולת...

ה'חזון איש' בלשונו הספרותית מתאר דמות שיש אומרים שהיא היתה הוא עצמו...

כך הוא כותב '...יש איש מתאווה להיטיב לזולתו, היפגשו עם רעהו הוא לו לחדוות לב, מקבלו בסבר פנים יפות, חרד אולי לא קלע אל המטרה לפי רוח רעהו, אולי דיבר דבר שלא כהוגן... כי אין כאב לב אצלו ככאב של פגיעה בכבוד חברו או שחיסר מרעהו חסד... מעולם לא נפגע הוא מרעהו כי ליבו המלא אהבה תכסה על כל פשעים והוא מוכן מראש לקבל באהבה נאמנה פצעים ונזיפות שיחלוק לו רעהו...!'

כשאדם לא מתקלקל הוא אמור להיות כזה, והאמת – עדיין אפשר לפגוש גם אנשים שאינם בדרגתו של החזון איש, שאינם מסוגלים לשמוע על צרה של מישהו בלי לנסות לעזור, והסיפוק והאושר שלהם הוא לגרום למישהו לצאת ממצוקתו... מהיכן זה נובע? מכך שלא קלקלו את הצלם האלוקי שלהם אלא העצימו אותו...

'לתת' זה לא דווקא למסכנים, לתת זה לגרום אושר למישהו, וזו שאיפה פנימית המבקשת ביטוי. רבים מאיתנו חוו את העונג והסיפוק הנפשי שבהטבה.

כאשר אדם אינו יכול לממש את כוח ההטבה והאהבה בתוך סביבתו הקרובה, הוא חסר את המימוש וההפעלה של כוח מרכזי ודומיננטי באישיותו, לכן לא-טוב היות האדם לבדו אֶעֱשֶׂה־לִּי עֵצָר פְּנִיָּדוּ. כאשר הוא לבדו, איננו יכול לממש את הטוב שבו הוא נשאר עצור וחסר ביטוי. ולכן עלי לברוא לו בת זוג שתהיה נפרדת ממנו אך גם בעלת יכולת לקבל את לבו ואהבתו. אז יהיה האדם טוב, אז הוא יממש את טובו ויתגלה בו טובו של הבורא...

לא טוב היות האדם לבדו – אז הוא לא יכול לתת את אהבתו... ובכן, האישה לא 'מנצלת' אותך, היא מממשת אותך! אם תשכיל להרגיש זאת חיי שניכם יהיו מאושרים!

את מילה וכל מילה כוללת

לתגובות: פקס 039601961 nhrh999@gmail.com

ישיבת מאור יצחק מושב חמד