

# הישיבה

## הגליון לבן הישיבה

גליון מס' 33

### אליך בן ישיבה

בחורי ישיבה רבים שואלים: מה היא הדרך להצליח? איך אפשר להיות בחור טוב ורציני? איך נהפכים לבחור מובחר? מה הסוד שהופך בחור למבין בלימוד, שקדן, מתמיד, למדן?

התשובה היא כמובן ארוכה מאד ויש בה פרטים רבים, אך דע לך, עיקר ההצלחה תלויה בשני דברים מרכזיים. אם תתחיל בזה, מובטח לך שתצליח גם בהמשך הדרך. דבר ראשון: **"החלטה"** אתה חייב להחליט להצליח, אתה חייב להחליט להיות בחור טוב ומצליח. ההחלטה לגבי עתידך ומצבך תלויה באדם אחד ויחיד בלבד - **בך**, ורק בך. אף אחד לא יוכל להחליט עבורך, מה תהיה, או מה יהיה עתידך. אתה בוחך, אתה עושה, אתה מבצע, ולכן, קודם לכל דבר, קבל על עצמך החלטה ברורה - מה אתה רוצה מעצמך. תחליט להיות טוב, תחליט להצליח, תחליט להיות מתמיד ושקדן. ההצלחה של החלטתך, תלויה כמובן בעוצמה ובהחלטיות שלה. אם אתה מחליט בכל תוקף ובעוצמה רבה, יש להחלטתך תוקף. אך אם ההחלטה נעשית בחצי פה ובשפה לא ברורה ומוחלטת, לא יהיה לה כוח לעמוד מול הנסיונות והמטלות בעתיד. לכן עליך להחליט החלטה תקיפה וחד משמעית באופן ברור ומוחלט.

החלק השני: **"תפילה לסיעתא דשמיא"**, עליך להתמיד בתפילה רצינית הבוקעת מעומק הלב לסיעתא דשמיא, לבקש מבורא עולם ולהתחנן לפניו שיתן לך עזרה וסיוע להצליח בהגשמת החלטתך. התפילה לסיעתא דשמיא היא יסוד גדול ומכריע בהצלחה בלימוד וביראת שמים. אפשר להתפלל בברכות קריאת שמע: "אבינו אב הרחמן... תן בליבנו בינה להבין ולהשכיל וכו' והאר עינינו בתורתך..." בכוונה עצומה ובתחנונים. כמו כן בתפילת "שמונה עשרה", בברכת חונן הדעת "חננו מאתך חכמה וכו'". גם לפני "יהיו לרצון אמרי פי" - בסיום התפילה - אתה יכול להתפלל ולפנות להקב"ה בלשונך בבקשות ברורות, בשפה פשוטה, לבקש ולהתחנן על כל שאיפותיך בתורה וביראת שמים. החלטה ברורה, ותפילה לסיעתא דשמיא, הם המפתחות העיקריים להצלחה בישיבה. מכאן ואילך, הדרך סלולה עבורך להמשיך להתעלות ולהגשים את שאיפותיך.

בהצלחה.  
העורך

### מדוע בוטל השידוך של הבחור בן ה 15 שידע ש"ס

והאם גם היום יש בחורים צעירים שידועים ש"ס  
הגה"צ רבי שמשון פינקוס זצ"ל על יכולתו של כל בחור ישיבה

**קטנות וגדולות!!!** וא"כ, מדוע באמת אין אצלנו בחורים שידועים את כל הש"ס - ולו בגיל מאוחר יותר?

"אכן תשובה אחת לדבר" - המשיך הגר"ש את דבריו החודרים, והיא נוקבת ויורדת עד חדרי לב: "הסבור כי היום אין בחורים היודעים ש"ס

בגיל ארבע עשרה - טעות בידו!!! גם היום יש בחורים שידועים את כל הש"ס בגיל ארבע עשרה!!! ולא אחד או שניים, אלא עשרות ומאות בחורים שידועים ש"ס!!! אלא שהם יודעים ש"ס של דברים בטלים, ש"ס של עיתונים, ש"ס של פוליטיקה ולשון הרע - ש"ס של שטויות!!! מה הפלא א"כ שלא יודעים את הש"ס הקדוש!"

כל שעלינו לעשות איפה, הוא רק לשבת ליד הגמרא - וללמוד דף אחר דף בעיון ובעמקות. לקיים את המצוות, מצוה אחר מצוה. והעיקר - ללמוד ולקיים את המצוות עם כל הלב והנשמה, כן הקב"ה ליבא בעי, ואז נזכה לעלות מעלה מעלה בתורה וביראת שמים, ולהגיע לראש ההר ככל גדולי הדורות מאז ומקדם.

באחת מדרשותיו של הגה"צ רבי שמשון פינקוס זצ"ל - הוא סיפר את הסיפור הבא בשם מרן החפץ חיים זצ"ל: מעשה היה בבחור בן ארבע עשרה - אשר ידע את כל הש"ס, ולפיכך נמצא ע"י אחד הגבירים ראוי להיות חתן לבתו הצנועה. הגביר שלח אברך תלמיד חכם ממודעו

לבחון את הבחור ולברר אם אמת דבר השמועה, ומשעמד הבחור במבחן והוכיח את ידיעותו - נגמר השידוך למזל טוב.

**גם היום יש בחורים שידועים את כל הש"ס בגיל ארבע עשרה!!! ולא אחד או שניים, אלא עשרות ומאות בחורים שידועים ש"ס!!!**

אלא שלאחר האירוסין - נודע כי נפלה טעות באשר לגילו של הבחור - התברר כי הבחור אינו בן ארבע עשרה כי אם בן חמש עשרה... טעות בלתי משמעותית בעליל - הביאה את הגביר דגן לביטול השידוך, וטענתו בפיו כי בחור בגיל חמש עשרה שידוע את הש"ס - נו... אין זה יחוס גדול... אלה היו המושגים פעם...

"והנה הבה נתבונן" -

זעק הגר"ש פינקוס מנהמת ליבו - **כלום אנחנו כיום איננו יכולים לדעת את כל הש"ס בגיל ארבע עשרה או חמש עשרה? הרי ודאי אנו יכולים!!! הרי היום יש את כל התנאים הסביבתיים בנחת, בלי טרדות העוה"ז אשר היו מנת חלקם של עמלי התורה בדורות הקודמים!!! היום יש אוכל בשפע, ביגוד ברווח, ישיבות**

אנחנו לעזרתך בכל ענין ומושא בדרכך לעלות מעלה מעלה. צוות מורחב של 'סוקד הישיבה' לעזרתך בכל יום בשעות הערב

1-800-20-18-18  
שיחת חינם



הישיבה

קשה לך? זקוק לעזרה?

# איך קונים תורה?

הרב יעקב סירוטה

התורה נקנית בארבעים ושמזנה דברים ואלו הן:

## ד. בבינת הלב

להתבונן בדברים ששמע, ולהוציא מהם דבר מתוך דבר. תפא"י.

כסדר בשפתינו, כי אז מגיע הלב, שכוחו לחדש אף דברים אשר למעשה לא נאמרו על-ידי הרב בפירוש, אלא שהלב מסוגל לקלוט את הדרך והקו בו הלך הרב, ולפי זה לדמות דבר לדבר ולהגדיל תורה ולהאדירה.

ידוע, כי כל חידוש אשר מחדש כל יהודי באשר הוא, הרי הוא כבר נאמר למשה בסיני.

הכוונה, שהרי מקור תורת האמת מסיני, שמשה מסרה ליהושע ויהושע לזקנים וכו' וכל אחד שמע 'שמיעת הלב' מרבו, וכך נמצא כי כל מה שחידשו הם, המקור לכך זה הרב, ולכן נמצא שהכל כבר נמסר למשה בסיני. בתנאי כמובן שהדברים אכן נאמרים מפיו של משה אשר שמע שמיעת הלב מרבו.

ואיך שומע הלב?

על-ידי כך שיתבונן בדברי הרב. שיבחון את הדברים ששמע ולאחר שיבין את הדברים לאשורן, הרי הוא יכול לדמות עניין לבניין כדרכה של תורה, על ידי הלב, אשר מבין ומרגיש בדקות הסברה והדברים.

התורה מלטשת את לב הלומד בה עד שיוכל להבחין בכל דבר אם כדעת תורה האמתית היא או חלילה לא, הלב הוא זה אשר יכריע האם ללמוד כך וכך או אחרת, האם הדברים מקורם מסיני ויכולים לבוא ברבבות קודש.

**ישמח לב מבקשי השם...**

שמיעה הינו משהו מהותי ועמוק יותר, שמיעה אמיתית.

ולשם כך, מחדשת לנו הברייתא, צריך את הבינה שבלב. הלב שמרגיש את מה שהשכל הפשוט אינו מסוגל לחוש על סמך ידיעת דברים שנקלטו על-ידי שמיעת אוזן טכנית, הוא זה ששומע את האמת והעומק שבתוך הדברים.

שמיעת האוזן הולכת יד-ביד עם בינת הלב, לשמוע - עם לב להבין את אשר נשמע, ואז, אפשר יהיה להוציא דבר מתוך דבר, ולהמשיך נכונה את מסירת התורה לדורות הבאים.

הלב...

הוא מצוי לו טמון בתוך הגוף, מוסתר ע"י איברים שונים, חיצוניים, אבל בפועל, הוא מנהל את האדם למקומו ועד שכבו ועד בכלל.

האיבר הקטן הזה בגופנו, שגודלו כאגרוף קמוץ, אחראי לכל רצונותינו ונטיותינו הטבעיות. כי מקור כל הפעולות ורצונות האדם הן בלב, הוא שרוצה, חושק ומתאוה.

הוא שמרגיש...

והנה יש לו, להרגש הלב, תפקיד מכריע בדרך שלנו לקנות תורה -

### בבינת הלב!

וזה מגיע לאחר שלמדנו את הדברים מהרב, ושמענו אותו ממנו שמיעה נקייה וערכנו אותו

## מכשיר ההקלטה שימסור את השיעור במקום המג"ש

הלצה מפורסמת רווחת בעולם הישיבות:

פעם נכנס מגיד-שיעור אחד אל חדר השיעורים בכוונה למסור את השיעור היומי. הוא אך נכנס והוא מוצא קומץ בחורים וקבוצה גדולה של מכשירי הקלטה שונים מונחים על שולחני לתפארת.

"מה זה?" התעניין למראה המכשירים הדוממים שהטו לו אוזן קשבת...

התלמידים שהיו בקיאים מעט יותר בעולם הטכנולוגי המתפתח הסבירו לו כי הפלא הקטנטן הזה תפקידו 'לשמוע' את מה שמקליטים בו, למען יעמוד ימים רבים.

המגיד-שיעור שאינו יודע חכמות, הופיע למחרת עם מכשיר הקלטה גדול ורמקולים ובתוכו שיעור מוקלט:

"לשם מה לנו להתערב באמצע?" שאל בכנות "שהמכשיר הוא זה שישמע ואף יהיה זה שישמע, ואנו נתפנה לעיסוקנו לחיים ולשלום..." והפעיל את המערכת הדוממת, שהטיב להרביץ תורה במכשירים הזעירים והממושמעים...

בכל אופן, למדים אנו כי חוש השמיעה שלנו אינה תכונה גרידא בו אנו קולטים נתונים מבחוץ אל מאגר הזיכרון הטמון במוח, לזה יצלחו מכשירי ההקלטה טוב ומדויק מאתנו, מוכרח אפוא, כי

## ההסתרות מתחת לשולחן

סיפר הרב מפוניבז' זצ"ל, כי פעם בעיצומו של אחת ממסעותיו אל ארצות הגולה, לצורך גיוס כספים לטובת הישיבה הגדולה שהקים, פגש ביהודי אשר הכירו עוד מימינו בפולין שלפני המלחמה. אותו יהודי היה ידוע באותם ימים כמי שנסחף להשכלה הארורה, הוא אף החזיק אז בעמדת השפעה בכירה בעיתונות שלהם, שהייתה האחראית הגדולה לעזיבתם של אלפים

פתאום הפצצה מהאוויר. הוא אץ לחפש אחר מחסה כלשהו, ונתקל בבניין בית-כנסת קרוב. הוא אץ פנימה והסתתר מתחת לשולחן. לא חלפו רגעים, והוא חש שהוא אינו לבד, שני בחורים צעירים ישבו סמוך אליו, צמודים זה אצל זה... ממשכים לעסוק בלימודם כלא היה. המחזה הזה, סיים היהודי, חידד אצלי את ההרגשה כי התורה, היא מקור החיים היחיד שיש בנמצא, וכי כל השאר - שקר ורע, ואז, באותו רגע, שבת...

אנחנו לעזרתך בכל ענין ונושא בדרכך לעלות מעלה מעלה.  
צוות מורחב של 'מוקד הישיבה' לעזרתך בכל יום בשעות הערב  
**1-800-20-18-18** ★ שיחת חינם

**קשה לך?  
זקוק לעזרה?**





## שאל בני

לכבוד מצרכת "הישיבה"

אני שואף רבות מהמשגיח שלי על החשיבות של לימוד תורה עם "יראת שמים". היות ואני מרגיש שיש לי הרבה מה להוסיף ב"יראת שמים", רציתי לשאול כיצד מתחילים לעבוד על "יראת שמים" הלכה למעשה ?

ישראל יצחק מ.  
ירושלים

ככל שיגבר כוח התורה כך ייחלש כוח היצר הרע, השואף להפילך בכלל, כאשר האדם משקיע את עצמו כל כולו בלימוד והלימוד הוא דרך להזדבקות בה' יש לו בזה חיזוק גדול באמונה וביראת שמים.

עליך לקרוא בקול רם את הי"ג עיקרי האמונה ולהשרישם בליבך, הם יסוד האמונה. הרמב"ם כותב כי י"ג עיקרי האמונה חייבים להיות שגורים על פיו ומחשבתו של כל אדם, ויש בכך פסק הלכה של הרמב"ם. בכל יום לאחר התפילה אמור את הי"ג עיקרי האמונה.

בתפילה, עליך להרגיל את עצמך לפנות אל הקב"ה בכל עניין ועניין, אין צורך בניסוח תפילות מיוחדות לשם כך, כל מה שאתה זקוק הוא לדבר על המציק לך על בעיותיך, לבקש ולהתחנן להשי"ת שיושיע אותך מהדברים המעיקים, עליך להודות לו על חסדו בדברים החיוביים במהלך יומך. כאשר תבקש דבר מה מהשי"ת, אתה יכול לקבל על עצמך קבלה לחיזוק, ובתפילה תאמר כי הנך מקבל על עצמך להתחזק בדבר זה וזה והנך מבקש ממנו יתברך שיושיע אותך וישמע ויקבל תפילתך במה שאתה פונה אליו. יצירת הקשר הישיר עם בורא העולם תסייע לך רבות לחיזוק ביראת שמיים.

ישראל יעקב, חייב אני לומר לך כי כדי להתחיל להשקיע ולהרבות "יראת שמים", עליך להכיר בראש ובראשונה את הצורך הגדול ביראת שמים. כאשר תדע בהכרה מוחלטת וחזקה כי אתה זקוק לחיזוק ביראת שמים, תוכל להשיג ולרכוש את הדרגות הנכונות ביראת שמים, המתאימות מצדך למעמדך ולגילך.

כדי להתקדם כראוי וכיאות בענייני יראת שמים, יש צורך בכמה צעדים. לימוד ספרי מוסר, תרופה בדוקה ויעילה כנגד כל דבר המבלבל את האדם ממחשבתו הזכה. כדאי ומומלץ להתרגל ללימוד ספרי מוסר בכל יום, ולקרוא את מילות המוסר בקול רם שתשמע האוזן את הפה הדובב. יש בכך חיזוק גדול. לימוד גמרא בעיון, יש לו גם סגולות נפלאות בהחלשת כוח היצר, כי כידוע לך



## שאל בני

לכבוד מצרכת "הישיבה"

בתקופה האחרונה, יש לי רצון חזק להתקדם בצדקות ה' ובלימוד דתה אחר דתה, אולם בכל כוחי שאני מתחיל לעבוד על צנינות בלשון, אני מרגיש שלא אצלתי. אני חושב לכתוב את כל מה שאני זכיר צדיק צדיק צדיק, ומרגיש שאני חיות מלא מהשלימות והמעצב שבו אני אמור להיות. טל תקרא אתי ייאוש גדול שלא מניח לי להתקדם האלה בצדקות ה'. ניסיתי להשיג שלימות בכל מיני צנינות ואני מרגיש שאין לי את הכוחות לעמוד בשלימות, וכאן ההתקדמות שבתוכי גדל והולך עם הצדקה.

מרדכי מ. ירושלים

או אז יוכל להיפתח לפניך פתח כפתחו של עולם. הגר"ש וולבה זצ"ל אומר יסוד גדול בשם רבותינו מבית מדרשו של מרן הגר"י זצ"ל, כי ערכם של מעשים קטנים בעולם המעשה גדול רב ועצום. "והיה עקב תשמעון" - אם את המצוות הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון "ושמר ה' אלוקיך לך" - ישמור לך הבטחותיו. זו גם משמעות המשנה באבות" הוא זהיר במצווה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכן של מצווה.

זו מהפכה בתפיסה של האנושות. כולנו רגילים לחשוב כי כדי לשנות את העולם, יש לבצע מהלכים גדולים ומהותיים המכבידים על האדם ודורשים הקמת מערכים גדולים של התמודדות. אולם אין זה כך בעולם המעשה הרוחני. דווקא המעשים הקטנים יש להם ערך מיוחד וגדול בהתמודדות עם "כוח המרידה" - אותו כוח המונע מאיתנו להתקדם. דווקא מעשים קטנים נבנה האדם. דומה הדבר להבנה כי אטומים וחלקיקים זעירים הם מובילי הכוח הגדול בעולם המעשה. גם בעולם הרפואה אנו רואים כי כל מיליגרם קטן של תרופה יכול להשפיע השפעה מכרעת על תפקוד גופו של האדם.

עליך להתחיל אפוא במעשים הקטנים ממש, שלהם לא יהיה כוח התנגדות כבד וקשה והם יוכלו לקדם אותך התקדמות מהותית ורצינית.

לכוון היטב באמירת "אדון עולם" בבוקר הוא מעשה קטן שיש לו השפעה רבה. כוונה בברכות ראשונות או אחרונות והוספת השקעה בעבודת התפילה הם צעדים קטנים ועצומים.

מעתה ואילך גם הגדרת "גודלם" של המעשים שאותם תעשה יקבלו מימד חדש וכן הלאה ואז תוכל לראות את עצמך מתקדם בצעדים קטנים שהם ענקים לקראת שלימות העבודה וההשתלמות בתורה במידות וביראת שמים. בהצלחה רבה

השלום והברכה עליך הב' מרדכי, ראוי אתה לכל חיזוק אפשרי על רצונך הטוב והכנה להתקדם ולהתעלות בתורה וביראת שמים. ובטוחני שעם רצונך האמיתי תצליח להתקדם ולהתעלות כשאיפתך.

אולם, בוודאי הינך יודע וכבר למדת, כי הדרך להתעלות רצופה בניסיונות ובמלחמות כנגד היצר הזומם להפיל ולהכשיל כל ניסיון להתעלות רצינית. לולי הסייעתא דשמיא המובטחת לנו על ידי בורא עולם האומר "פתחו לי פתח כפתחו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם", לא היה ביכולת בחור צעיר כמוך לאזור כוחות כנגד ההתמודדות עם הניסיונות העומדים בפניך, ולכן, עליך להתחזק בראש ובראשונה ברצונך הטהור להתקדם. להחליט החלטה איתנה וברורה, כי נחוש אתה להתקדם ולהתעלות בתורה ביראת שמים ובמידות טובות. ההחלטה האיתנה היא הבסיס הראשון והחשוב ביותר להמשך הדרך ולהצלחה בהתמודדות הצפויות.

השלב הבא הוא פתיחת הפתח כפתחו של מחט, בפשוטו, מבינים הכל, שמאמר זה בא לומר שאפילו אם תפתחו רק פתחו של מחט, בכל זאת אפתח לכם כפתחו של אולם. אך יתכן כי אפשר לומר כאן כוונה נוספת האומרת כי בדווקא עליך לפתוח פתח רק כפתחו של מחט, ואז יוכל להיפתח לפניך פתח כפתחו של אולם. ואסביר את הדברים.

כאשר הנך בא בכוחות גדולים ורציניים להתקדם בתורה וביראת שמים, עומד בפניך ניסיון גדול מאד. קל ליצר הרע להפיל ולהכשיל "צעדים גדולים" שלך. כאשר הנך מבצע שינויים גדולים ומהותיים בעבודתך הרוחנית, הרי שאתה צפוי לעמוד בפני ניסיונות גדולים כי טבעו של האדם שקשה לו להסתגל בבת אחת לשינויים גדולים ומהותיים בסדרי חייו.

אולם אם תשכיל לפתוח פתחים קטנים כפתחו של מחט, ולאט לאט בצעדים קטנים ומדודים, בפעולות קטנות שאינן דורשות שינויים גדולים בבת אחת,

הכתובת למכתבים ושאלות: עלון הישיבה ת.ד. 43064 ירושלים או בפקס: 153-2626-1341



# כל מה שקרה כשלקחתי את עצמי בידיים



את שיעור ג' בישיבה גדולה התחלתי לדעתי ברגל ימין, ממש ברגל ימין, זו הייתה החלטה שקיבלתי על עצמי לעשות הכל על מנת שבשיעור ג' אגשים את שאיפתי, **אעשה כל מה שאני יכול כדי להתעלות ולהתקדם**, לבצע בראש ובראשונה את המוטל עלי, אבל גם הרבה מעבר לכך. ציפיתי מעצמי לעשות דברים שאולי לא האמנתי שאני יכול לעשות, משהו מהסוג הזה המשגיחים מדברים עליו, בבחינת פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם.

ידעתי, כבר הייתי למוד ניסיון שהדבר המהותי והחשוב ביותר כדי להתקדם, הוא לקבוע חברותא עם בחור טוב ומיוחד, מישוה שיכול לקדם אותי, שאצטרך לרדוף אחריו, שיקדים אותי בכל צעד ואני אהיה במצב של צורך יומיומי להתאמץ ולהתעלות.

**קבעתי**, זה היה בחור לטעמי משובח מאד, מצוין בלימוד, ממש גאון.

**יחזקאל קראו לו**, מאמצים רבים השקעתי כבר חודשים רבים באמצעו של שיעור ב', כדי שבאלול של שיעור ג' הוא יהיה שלי **והצלחתי**.

בשלב די מוקדם, הבין יחזקאל מה בדיוק כוונתי, מה אני רוצה, למה אני משקיע כל כך הרבה בקביעת החברותא איתו ומה היא כוונתי לקראת שיעור ג', ההתעלות והתקדמות.

חיים, היה חבר שלי שהגיע איתי לישיבה מהתלמוד תורה, שמונה שנים למדנו יחד, היינו חברים טובים, הוא היה חברותי מאד, בעל לב זהב, חשתי כל הזמן שהוא אוהב אותי מאד, וכמים הפנים לפנים כן לב האדם, ליבי החזיר לי אהבה תחת אהבתו, היינו קרובים מאד אחד לשני ושיחות של חולין במגוון רחב של נושאים היו דברים שבשגרה בינינו, שנינו אהבנו מאד לדבר ולשוחח על כל דבר ועניין. הינו חברים של סוד, חברים טובים.

במהלך השנים גם הכרתי את משפחתו של חיים, וחיים הכיר את משפחתי, זה כבר הפך ממש להיות חברות משפחתית והיכרות מיוחדת במינה של שתי המשפחות.

לקראת סוף שיעור ב' כשאני כבר התחלתי לתכנן את כל ההתעלות שלי של שיעור ג', הבנתי שמשהו אינו כשורה עם חיים.

התחלתי להרגיש שחיים נתקע במקום כלשהו באמצע הדרך הוא היה אי שם בסוף כיתה ח' תחילת שיעור א', לא לקח על עצמו ברצינות את כל העניין של הישיבה קטנה, לא התקדם.

נכון הוא למד, הוא עשה את המוטל עליו באופן בסיסי. אבל זה היה רחוק מהנקודה שבה אני הייתי. בוודאי שלאור הקבלות המיוחדות שהיו לי לקראת שיעור ג', פתאום התחלתי להרגיש שהחברות שלי עם חיים מפריעה לי.

אם פעם, להגיע באמצע הסדר ולדבר כמה מילים בלימוד ואחר כך להוסיף עוד כמה משפטי חולין, היה דבר שלא כל כך הפריע לי, וחיים היה אורח יותר מקראו ורצוי אצלי בכל עת ובכל שעה, עכשיו פתאום התחלתי להרגיש שזה מפריע לי!

ההגעה שלו אלי באמצע הסדר התחילה להטריד אותי. מה הוא רוצה? מה השטויות האלה שעומדות לו בראש?

חודש אחר חודש, ראיתי ששיעור ג' עושה לי טוב, אני מתקדם, התכנית שלי מצליחה, אני עושה מה שצריך ויותר ממה שצריך, אני מגיע למקומות של המחט הנפתחת לאולם. הצוות מרוצה ממני ואני מרוצה מעצמי.

**יחזקאל הפתיע אותי לטובה**, הוא עשה כל מה שהוא יכול כדי שאני אצליח, הוא השקיע בי כמו אבא שמשקיע בבנו, כמו ר"מ שמשקיע בתלמידו.

הוא טיפח אותי והביא אותי לפסגות של הבנה בלימוד, עיון, עמל, יגיעה מיוחדת, רדפתי אחריו והוא התקדם יותר, התאמץ כדי שאני אתאמץ, ואני עמדתי במשימות.

זה קרה בהפתעה גמורה, חיים ניגש אלי באחד הימים, מבט כועס על פניו, זעוף וגם נראה פגוע מאד.

"אחרי כל השנים, אני לא מאמין שזה מה שאתה עושה" מה? חיים, מה? על מה מדובר? - שאלתי בהפתעה גמורה... "שום דבר" - הוא השיב והמשיך בדרכו.

## נשברתי. מה הוא רוצה ממני?

היה קשה לי להמשיך בשגרת החיים, עשיתי מאמצי על כדי להמשיך ולעמוד במשימות שהצבתי לעצמי.

זה היה לאחר כמה ימים. לאחר מעריב, המשגיח סימן לי שאכנס אליו לאחר ארוחת ערב לפני סדר שלישי.

אני רואה את ההתעלות שלך, את ההתקדמות שעשית מאז תחילת השנה, אני משתומם ומתפעל ממך - הוא פתח ואמר.

אבל בימים האחרונים, פניך אינם כתמול שלשום, יקירי, משהו קרה? אני יכול לעזור במשהו?

הרב יודע, חיים חבר מאד טוב שלי, כבר שנים רבות... סיפרתי לו הכל. שפכתי את ליבי השבור על הסכסוך

עם חיים.

- אני דווקא רואה את הדברים אחרת - אמר המשגיח זה לקח חצי שעה, במהלכה הוא הסביר לי, למה אין לי מה לקחת ללב יותר מדי את מה שקרה עם חיים, ולא משנה מה קרה, יום אחד זה עוד יסתדר בחזרה. הוא המשיך ופירט לי, שבכלל, הוא שם לב שחיים מפריע לי קצת באמצע הסדר כך שיש בהחלט צדדים חיוביים בזה שכרגע הוא לא מגיע אלי יותר להפריע.

יצאתי מחדרו של המשגיח מעודד קמעה, זה היה במצב על כל פנים, שבו אני יכול להמשיך ולעשות את המוטל עלי, להמשיך את כל העבודה הגדולה של שיעור ג' כדי להגיע בסופו של דבר לתוצאה שלה כל כך ציפיתי, להתקבל לישיבה גדולה טובה ומצוינת.

הגענו לסוף השנה, לא האמנתי לאיזה מקום גבוה הגעתי, מבחינתי, **שלימות**.

הישיבה הגדולה המצוינת הממתינה לי, האישיות שלי שנבנתה והשתנתה, יחזקאל החבר המיוחד החדש שקנתי לעצמי במהלך השנה. הכל כל כך נפלא.

ביום האחרון בישיבה קטנה, ניגש אלי חיים, לחץ לי את היד, הוא חייך, לא הבנתי.

"אני חייב לפני שאנחנו נפרדים שניכנס יחד למשגיח" - הוא אמר.

לאחר עשר דקות מצאתי את עצמי בחדרו של המשגיח, לידו חיים וגם יחזקאל, והם שלושתם עומדים ומביטים בי. יחזקאל פתח ואמר, זה אני אשם בכל, פשוט ראיתי שאתה כל כך רוצה להתקדם ואתה מרגיש שהדיבורים של חיים באמצע הסדר מפריעים לך, אז סיפרתי למשגיח, זה הכל, הוא אמר לי שהוא יודע איך לטפל בזה.

אני - אמר המשגיח בסך הכל הייתי חלק קטן מהעניין, הייתי צריך רק לשכנע את חיים, מדוע לטובתו ולטובתך, חשוב כרגע שיווצר סכסוך מלאכותי ביניכם, יום אחד אספר לך בארוכה מה בדיוק אמרתי לו.

ואני - אמר חיים בסך הכל הייתי צריך לעשות את השליחות של המשגיח, מה הוא הבטיח לי בתמורה ומה אני הרווחתי? יום אחד אני אספר לך.

אה, עוד משהו - אמר המשגיח, עלי גם הייתה משימה להרגיע אותך אחרי המשבר הגדול שעברת בגלל הסכסוך עם חיים.

**אבל לכולנו הייתה מטרה אחת: המטרה שאתה הצבת לעצמך. אתה לא כועס נכון?**



## קשה לך? זקוק לעזרה?

הישיבה

אנחנו לעזרתך בכל ענין ונושא בדרכך לעלות מעלה מעלה. צוות מורחב של 'מוקד הישיבה' לעזרתך בכל יום בשעות הערב

# 1-800-20-18-18

שיחת חיים